

# Samen

## Pasen



*Dit lied ontwapent alle harde handen,  
roept lente uit in een bevroren land,  
geeft vuur en vlam aan ons verkild verlangen  
en zegent alle vlees van hogerhand.*

*De godverlaten wolken zullen wijken  
en breken zal de schemer van verdriet.  
De eenzaamheid, gehuld in boos verwijten,  
verliest zijn hart aan een genadig lied.*

*Zing en zaai een lied van vrede!  
Zing en bouw een huis van licht!  
Zing en bid dat hier en heden  
God zijn wonderen verricht!*

*Lied 658: 2 en 3*

## Zwijg...

Het is volgens het slot van het Marcusevangelie een raadsel en een wonder dat wij het evangelie van Jezus Christus kennen. In wat waarschijnlijk oorspronkelijk het laatste vers van zijn boek is, schrijft de evangelist over de vrouwen die vroeg in de morgen naar het graf van Jezus waren gegaan en daar het bericht van Jezus' opwekking uit de dood hebben gehoord: '...en zij zeiden niemand iets, bang waren zij immers...'

Gij zijt voorbijgegaan,  
een steekvlam in de nacht.  
De vonken van uw naam  
zijn ogen in ons hart.  
In flarden hangt uw woord  
om onze wereld heen,  
wij leven in U voort,  
wij zijn met U bekleed.

Wat nog volgt is niet in alle handschriften van dit evangelie te vinden. De kans dat sommigen dit later aan het boek van Marcus hebben toegevoegd, is groter dan de mogelijkheid dat anderen het hebben weggelaten.

Het open einde van het oudste evangelie heeft blijkbaar vragen opgeroepen en voor zoveel ongemak en onrust gezorgd dat anderen een slot aan het boek hebben toegevoegd.

Marcus laat in het midden hoe anderen dan de drie vrouwen bij het graf hebben gehoord dat Jezus leeft. De vrouwen hebben niemand iets verteld van wat zij hebben gezien en gehoord. Ik zie hun zwijgen en hun angst vooral als een teken van ontzag en verbazing. Het moet voor hen onwonderlijk en onvoorstelbaar zijn geweest dat Jezus uit de dood is opgewekt. Ze zijn sprakeloos. Ook voor ons is het ongehoord dat iemand opstaat uit de dood.

Zwijgen over Jezus, niet zeggen wat Hij doet, niet bekend maken wie Hij is, is een terugkerend thema in het evangelie volgens Marcus. Het is vreemd voor ons om te horen dat Jezus vraagt om over Hem te zwijgen. Bijbeluitleggers spreken van het 'Messiasgeheim'. Wat dat precies is en waarom het er is, is een onbeantwoorde vraag en een onopgelost raadsel.

Eén ding is wel duidelijk. Het zwijgen dat Jezus vraagt was niet alleen van betekenis tijdens zijn leven. Als dat zo zou zijn, zou Marcus er niet(s) meer over geschreven hoeven hebben. Het is dus ook van belang voor de gemeente (de hoorders en lezers van zijn evangelie). Je kunt je voorstellen dat het onverstandig en gevaarlijk was om bekend te maken wie Jezus was en om er voor uit te komen dat je volgeling van Jezus was. Dat laatste is soms nog zo. Toch speelt dit voor ons eigenlijk geen rol meer. De vraag is of dit alleen komt omdat onze omgeving wijzer of verdraagzamer is geworden. Of is het zo dat – anders dan toen, in de eerste eeuwen en nu nog in sommige landen – niemand meer iets te duchten of te vrezen heeft van de Kerk? Is het goed nieuws dat christenen in onze omgeving misschien als dwaas, maar niet als gevaarlijk worden gezien? Is opwekking uit de dood niet ook ontregelend, is het niet ook verzet en protest tegen alles wat mensen onderdrukt en iedereen die anderen kleineert?

Gij zijt voorbijgegaan,  
een voetspoor in de zee.  
Gij zijt te ver gegaan,  
Gij zijt een mens te veel.  
Gij zijt voorgoed, Gij zijt  
verborgen in uw God.  
Geen stilte spreekt U uit,  
ondenkbaar is uw dood.

Gij zijt voorbijgegaan,  
een vreemd bekend gezicht,  
een stuk van ons bestaan,  
een vriend, een spoor van licht.  
Uw licht is in mijn bloed,  
mijn lichaam is uw dag,  
ik hoop U tegemoet  
zolang ik leven mag.

Het soms beter kunnen zwijgen over wie Jezus is, in ieder geval het met wijsheid spreken over de Heer, heeft er toch mee te maken dat de gemeente een geheim deelt met haar Heer?! Dat geheim – leven door de dood heen – is regelmatig niet of nauwelijks onder woorden te brengen. We beseffen dat woorden te kort schieten om dit uit te leggen of om de Eeuwige te begrijpen. Het geheim komt in de kwetsbaarheid van onze levens aan het licht. Zoals graan dat wordt gezaaid en moet sterven om vrucht te dragen.

Bij brood en wijn, met breken en delen vieren wij dit mysterie (het geheim) van het geloof. Daar wordt het ten diepste zichtbaar. Het is nooit vanzelfsprekend. Daarom is ons gebed tot de Eeuwige dat wij 'kind-aan-huis kunnen zijn in uw geheimen...'

Veel paasliederen klinken mij daarom wat (te) triomfalistisch. Alsof alle strijd gestreden en alle leed geleden is. Zo is het (nog) niet. Pasen klinkt in een weerbarstige wereld en brengt je soms in het gevecht met wat het leven van mensen aantast.

Tegelijk is er vreugde dat het geen ongelijke en vergeefse strijd zal zijn. Er is blijdschap dat het leven sterker zal blijken dan de dood. Dat is niet altijd makkelijk uit te spreken. Soms is het 'een mens te veel' en tegelijk geeft het hoop en moed. Er is meer dan de verlegenheid en weerbarstigheid die zo kenmerkend zijn voor Pasen. Er mag diepe vreugde zijn dat wij gekend en gezien zijn door de Eeuwige bij wie 'het duister helder zal zijn als het licht'. De gemeente van Christus leeft met het geheim dat wij met Hem sterven en leven.

*Bert Jan van Haarlem*

## Verzoenen

**Een mooi woord vind ik het: verzoenen. Ik krijg er een prettige smaak van in mijn mond.**

**Het doet mij denken aan zoenen. Ver zit er ook in, afstand. Op afstand zoenen is onmogelijk, maar je kunt wel van ver komen om te zoenen.**

Verzoenen, dat gaat altijd over mij en de ander; of mij en de anderen. Dat ik en de ander van ver komen om te zoenen. Met ver bedoel ik niet Australië. Nee, met iemand in een ver land kun je heel goed verzoend leven; ondanks de afstand kun je je dichtbij voelen. Met van ver komen bedoel ik dat er (figuurlijke) verwijdering was tussen jou en de ander. Als met een vriend met wie ooit iets is voorgevallen, en je hebt geen contact meer. Of tussen een broer en een zus, tussen een ouder en een kind; er is ooit iets voorgevallen en daardoor is verwijdering ontstaan. Soms weet niemand meer wat er precies is gebeurd, maar de verwijdering is er.

Verzoening ontstaat op het moment dat beide partijen zich realiseren dat er iets belangrijkers is dan wat er ooit is voorgevallen. Dat je de verwijdering voelt, maar dat het verlangen groter is. Het verlangen om weer met de ander verder te gaan.

Zoenen is nogal intiem, en verzoenen ook. Het maakt je kwetsbaar, je laat de ander weer toe in je hart. Verzoenen gaat over gewenste intimiteiten.

Het heeft niets te maken met een gestolen kus, die is opgedrongen. Het heeft niets te maken met de verplichte drie zoenen voor je tante of oom, die zijn voorgeschreven in het familieritueel. Verzoenen gebeurt alleen met wederzijdse instemming, consent zoals we nu vaak zeggen.

### *als een kind tegen de schouder van een ouder*

Dit is een kerkblad, ik ga het dus niet verder over zoenen hebben maar over geloven.

In het geloof is verzoenen een belangrijk woord. Niet iedereen krijgt er trouwens een prettige smaak van in de mond. Dat heeft te maken met de beeldvorming over verzoening in bepaalde delen van de kerk. Daar ga ik nu niet verder op in.

Ik zal proberen om het woord verzoening op te poetsen, graag wil ik het blijven gebruiken als een belangrijk geloofswoord.

Verzoenen, dat gaat over intimiteit tussen God en mij. In bijvoorbeeld Psalm 139 wordt beschreven hoe God intiem is met mij; U omsluit mij, van achter en van voren, u legt



*Ik geloof het wel!*

Zes interactieve bijeenkomsten  
rond christelijke geloofsvragen

uw hand op mij. Als je die Psalm verder leest, krijg je de indruk dat hier zeker sprake is van consent: duidelijk gewenste intimiteiten. God is niet van de gestolen kus of van de drie verplichte zoenen, maar van de wederzijdse instemming.

Maar het lukt mij niet altijd om zo intiem met God te zijn. De dichter van Psalm 42 verlangt naar God: zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Maar hij ervaart verwijdering. Voor die verwijdering heeft het geloof een woord: zonde is het. Zonde is dat ik God kwijt raak, dat ik moet leven zonder intimiteit. Dat kan te maken hebben met de tragiek van het leven: dat het doodloopt. Het kan ook te maken hebben met mijn gedrag: dat ik doodlopende wegen kies. Zonde is dat. Ook God vindt het zonde (denk ik). God is er zo Een die graag in intimiteit leeft, met de mens en met de aarde. In de Bijbel wordt dan vaak het woord Verbond gebruikt, vriendschap.

### *intimiteit tussen God en mij*

Ik schrijf hier steeds God, maar dat is ook maar een woord om het Onuitsprekelijke uit te drukken. Het is maar een woord voor de Onuitsprekelijke Liefde die alles doordringt en omsluit. Het is maar een woord voor het geheim van het bestaan, voor de zorg en liefde die er op aarde rondgaan.

God is één en al Liefdesverlangen, die mij zoekt.

Ik loop soms maar te dwalen op doodlopende wegen, God mag weten waarom.

Jezus vertelt over een verloren schaap, waarnaar de herder op zoek gaat. De herder draagt het terug naar de kudde, als een kind tegen de schouder van een ouder.

Zo ver gaat Gods verlangen naar intimiteit, dat Die voortdurend op zoek is om te vinden alles wat verloren is.

Die herder, daarin herken ik Jezus. Hij brengt de mensen terug bij God, Hij verzoent de mensen met God. Tijdens zijn leven richt Hij mensen op, zodat zij weer kunnen leven. Tot in de dood blijft Hij trouw aan de mensen en aan God. Als Hij ten onder gaat in lijden en dood, houdt de Onuitsprekelijke Liefde Hem vast. Gods verlangen naar intimiteit is sterker dan de dood. Sterk als de dood is de liefde (Hooglied 8).

Jezus laat zien dat God niet de Grote Regelaar is, die ziekte en oorlog en dood verdeelt over mensen en landen. Hij laat zien dat God er Eén is die nabij is in alle lijden; Hij laat zien dat God mensen opricht, bevrijdt. In zijn leven en dood wordt waar dat God trouw blijft in goede en slechte tijden.

### *je laat de ander weer toe in je hart*

Niet wil ik zeggen dat dat wel Gods bedoeling zal zijn, de dood van Jezus.

Wat weet ik over Gods bedoelingen, wat weet ik over de bedoeling van lijden en dood? Een groot raadsel in het bestaan blijft de vraag naar het waarom.

Maar dat God erbij is op je levensweg, ook als je daarop verdwaalt, dat wil ik graag geloven. Zoals de schrijver Gerard Reve zegt in zijn gedicht Dagsluiting:

Eigenlijk geloof ik niets,

en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,

dan denk ik, dat Gij liefde zijt, en eenzaam,

en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt

zoals ik U.

Jezus, zijn weg brengt mij terug in intimiteit met God. Verzoenen, zo kun je dat noemen, een mooi woord. Jezus wijst de weg, Hij is de weg.

Andersom is niet nodig: God was altijd al op zoek naar intimiteit met mij. Maar ik kon hem maar niet vinden.

Veel gewenste intimiteiten wens ik je toe.

*Tjalling Huisman*

## Een Dilemma

Omdat er op dit moment niets speciaals te melden valt vanuit de Algemene Kerkenraad heb ik deze keer een stukje geschreven over iets dat mij en velen van ons bezighoudt, de situatie in Gaza.

Van oudsher is Nederland sterk begaan met de mensen in de staat Israël. Dat komt natuurlijk voort uit onze christelijke traditie en de Jodenvervolgingen in de Tweede Wereldoorlog. Als ik zelf in mijn herinneringen zoek, komt sterk naar voren het jaar 1967, de zesdaagse oorlog. Ik zat toen op de middelbare school en begon me, net zoals velen op die leeftijd, te interesseren voor wat er speelt in de wereld. De verhalen die me van toen bijstaan is hoe het kleine, zwakke Israël door slimheid de oorlog met de veel sterkere buurlanden wist te winnen. Ik voelde toen sterk met ze mee en was blij. Natuurlijk speelde voor mij mee dat thuis, in de kerk en op school alle Bijbelse verhalen werden verteld, onder andere over de uittocht uit Egypte en het beloofde land. Het voelde toen natuurlijk dat het joodse volk daar teruggekeerd was en ik wist toen niets van dat daar inmid-

dels andere mensen zich in dat land gevestigd hadden en nu hadden moeten vluchten toen de staat Israël gevestigd werd.

Inmiddels zijn we vele jaren verder en ben ik anders gaan denken. Niet zozeer over het joodse volk en ook de joden hier in Nederland, maar vooral over de staat Israël, diens regering en hoe die omgaat met het Palestijnse volk, en ook hoe radicale Palestijnse groepen zich verhouden tot de joodse bevolking. Het doet pijn dat er al zo lang strijd is tussen deze twee volken.

Toen het nieuws van de overval van Hamas-strijders op 7 oktober naar buiten kwam en de slachting van grote groepen mensen in de omliggende dorpen bekend werd, overviel mij een grote walging. Zeker toen de verhalen over de verkrachtingen en de ontvoeringen bekend werden en we hoorden over het grote aantal slachtoffers. Wat bezielde die mensen om dat te doen?

In de weken daarna kwam hier ook de angst bij over hoe de regering van Israël zou reageren. Wat zou er gebeuren met de mensen in Gaza, waar zoveel mensen wonen op een klein stukje grond, waar de mensen dichter op elkaar wonen dan bij

ons in de randstad? Nu, drie maanden later, zijn er al 27.000 doden gevallen in Gaza en het is nog niet voorbij.

Voor mijzelf en met mij vele mensen in onze kerk is er nu een groot dilemma over hoe ik hierover moet denken. Mijn eerste gedachte is van nature het meevoelen met de mensen in Israël. Hier speelt ook een rol dat een zoon van een van mijn vrienden al jaren met zijn gezin in het noorden van Israël woont. De verhalen van de angst voor raketten die op hen afgeschoten worden en het onveilige gevoel hierdoor. Ook de angst voor aanslagen. Aan de andere kant ben ik begaan met de uitzichtloosheid van de Palestijnen, zowel in Gaza als op de Westoever. Als ik nu over Gaza denk, is mijn voornaamste vraag, hoe nu verder? Hier hoop ik toch dat het snel tot een wapenstilstand komt, dat de gijzelaars worden vrijgelaten en dat voedsel en medische zorg beschikbaar komt. En dat dan wijze mensen gaan samenzitten en tot een langdurige oplossing komen. En dat er eindelijk vrede komt. Dat is waar we om moeten bidden, voor vrede.

*Henk Grootjans,  
voorzitter AK*

## Kerkbalans 2024

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan Actie Kerkbalans.

We kregen tot nu toe toezeggingen voor een totaal van € 414.775,--.

Dit is een mooi bedrag, ook al zitten we daarmee nog onder het gehoopte resultaat. In onze begroting hebben we namelijk een vrijwillige bijdrage opgenomen van € 467.000.



	2022 toegezegd 12/2	2023 toegezegd 14/2	2024 toegezegd 12/2
Wijkgemeente Zuid	€ 151.986	€ 129.283	€ 134.542
Johannesgemeente	€ 126.399	€ 152.334	€ 147.341
Kerk in Son		€ 53.226	€ 48.338
Kruispuntgemeente	€ 80.404	€ 86.894	€ 84.554
	€ 358.789	€ 421.737	€ 414.775

	2022 toezeggers	2023 toezeggers	2024 toezeggers
Wijkgemeente Zuid	370	327	312
Johannesgemeente	330	380	380
Kerk in Son		131	105
Kruispuntgemeente	60	65	57
	760	903	854

	1783	2022	1908
--	------	------	------

We kunnen dus nog wel wat hulp gebruiken! Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog, geef vandaag voor de kerk van morgen!

Hartelijk dank,

*College van Kerkrentmeesters,  
Reinder Haakma, Wouter Leibbrandt, Teun Poot en Johan Zwart*

## Stiltegebied

Vlak achter ons huis staat, aan het begin van een klein weggetje, zo'n mooi bordje met daarop 'Stiltegebied'. Het is één van de redenen waarom wij hier zo graag wonen: het is hier af en toe nog even stil. Alhoewel stil...als je goed luistert hoor je in de verte het snelverkeer op de A2, en hoor je met tussenpozen de trein die over het spoor raast. Tja, écht stil is het denk ik zo langzamerhand nergens meer in Nederland...

Méér dan ik vaak wil toegeven heb ik stilte nodig. Want mijn hoofd kan nog wel eens overuren maken zogezegd, en dan ga ik maar door en door, en als ik dan niet af en toe de stilte zoek, dan gaat het niet goed. Dan word ik onrustig, onzeker en somber.

Wat bof ik dat ik op de Grote Beek werk. Want hier wordt dat beter dan waar ook begrepen. Niet alleen dat je hoofd soms overuren maakt, maar ook die behoefte aan stilte. Die kent iedereen hier.

'Ik verlang maar naar één ding: naar rust.'

'Ik zou willen dat m'n hoofd een keer stopt met denken.'

'Al dat lawaai in m'n hoofd – ik kan alleen maar bang zijn en onrustig.'

Soms oefenen we onszelf hier in de stilte. Door samen te luisteren naar een klankschaal. Afgezien van Riet, die het een irritant geluid vindt, want 'het lijkt wel alsof de mis begint ofzo', roept dit simpel instrumentje bijna altijd een verstilling op waar we allemaal van genieten.

Maar ook het terrein met de bossen geeft van zichzelf al stilte. Af en toe dopen we de bossen om tot tijdelijk stiltegebied. Dan spreken we af om zonder te praten te gaan wandelen. En ook al houden we het maar vijf minuten vol – het geeft iets extra's om even niet te praten. Less is more!

Soms zoeken we de stilte door in de middagpauze samen te komen in de Kapel. We gaan zitten, steken een kaars aan en zijn twintig minuten stil.

Daarna bedanken we elkaar en gaan ieder weer onze eigen weg. Vind ik het fijn? Niet altijd. Dan blijft het twintig minuten lang onrustig in m'n hoofd, en kan ik al die gedachten niet loslaten. Maar er zijn ook momenten dat ik voel hoe voedend het kan zijn om de stilte gewoon maar toe te laten.

Toegegeven, soms verwacht de stilte me. Vooral als ik zo graag iets zou willen zeggen, maar het lukt me niet. Bij sommige mensen verhalen val ik stil. Te erg. Te groot. Niet te begrijpen. Dan troost ik mezelf met de gedachte dat ik vast niet de eerste ben die niets weet te zeggen. En dan durf ik het aan om -gewoon- stil te zijn.

De mooiste stilte is de stilte die je zomaar opeens in de schoot geworpen krijgt. Elke vrijdagmiddag zit ik een half uur met Ine in de stilteruimte. We gaan zitten, steken een kaars aan, raken in gesprek, en dan opeens is het stil. Weldadig stil. Iedere week weer.

Kent u die prachtige woorden van Augustinus? 'Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U.' Zo is het. Een groot geschenk voor ons allebei.

Alice Bremmer,  
geestelijk verzorger GGzE



## Moeilijke kunst

Zijn kunst en God nog relevant? Hoe kunnen we verbinding leggen tussen alle mensen en volkeren op onze aarde nu de secularisatie in de moderne wereld zo toeslaat. Wat hebben geloof, politiek en kunst met elkaar te maken? En is het eigenlijk wel belangrijk voor de kerk om die verbinding ook voor iedereen toegankelijk te maken? Vrijheid, blijheid. Alle mensen zijn verschillend. Is het niet voldoende als we ons beperken tot onze eigen kleine kring en proberen het daar goed te houden? Ieder in zijn eigen bubbel, om het eigentijds uit te drukken. Als we om ons heen kijken en alleen al binnen het christendom de grote verscheidenheid aan kerken en geloofsgroepen zien die er bestaan. Wat bindt deze mensen die allemaal Christus belijden en is het nodig die verbinding te zoeken? Alleen al in Nederland vormt het christendom een steeds kleiner wordende minderheid. Aan de andere kant is er een groeiende belangstelling voor spiritualiteit. Met name het boeddhisme kan zich in een grote, toenemende belangstelling verheugen.

Je kunt je afvragen of wij de boot hebben gemist en – als dat al zo is – of dat erg is. Ik heb op die vraag geen eenduidig antwoord. Wel vind ik het

erg dat de wereld zo hopeloos verdeeld is en dat het oorlogsgeweld alleen maar dichterbij lijkt te komen. We hebben daar geen antwoord op. Het vertrouwen in onze politieke vertegenwoordigers en in de democratie is minimaal. Veel mensen zijn bang en die angst lijkt zich vooral te richten op de toestroom van vluchtelingen en andere migranten. En is alle geweld en ongeduld op straat ook niet een teken aan de wand? We verliezen het contact met elkaar en trekken ons terug in onze eigen bubbel. Wat heeft dit nu met geloof, kunst en politiek (diaconie) te maken? En hebben die drie ook met elkaar te maken, want alle drie hebben betrekking op de mens, zijn wereld en hun onderlinge verhoudingen. Ik denk dat, omdat zij op verschillende eigen wijze elkaar versterken in hun reikwijdte. De kerk, het geloof werkt op een geestelijk-pastorale en diaconale manier en biedt ethiek. De politiek manifesteert zich in onze maatschappelijke en bestuurlijke structuur. En de kunst voegt daar onverwachte inzichten en creativiteit aan toe. Juist deze onverwachte inzichten en aanmoediging tot creatief denken en doen is de toegevoegde waarde van kunst in de kerk en de eredienst. Dit zijn eigenstandige effecten van kunst, die verder gaan dan de traditionele esthetische en beeldende kracht, waardoor de boodschap van het

evangelie op een andere manier naar voren wordt gebracht. Dit is echter wel de manier waarop we gewend zijn kunst te benaderen. Moderne kunst wordt vaak niet begrepen of lelijk gevonden en dat helpt niet bij het waarderen ervan. Onlangs kwam dit in een gespreksgroep waaraan ik deelneem ter sprake. De een bracht naar voren moeite te hebben met moeilijk of niet te begrijpen kunst. De ander voegde er aan toe zelfs niet de moeite te willen nemen zich erin te verdiepen. Kunst zou voor zichzelf moeten spreken. Dit is een veel gehoorde opvatting die ook bij veel kunstenaars leeft. Een andere opvatting dat kunst mooi moet zijn is nog heel gangbaar, evenals de behoefte aan herkenbaarheid van het werk.

Ik weet ook niet hoe daar verandering in aan te brengen, maar het zou me heel wat waard zijn mensen te verleiden om wel te blijven kijken. Het liefst met anderen en samen proberen om een niet direct aansprekend werk te doorgronden en de waarde ervan te ontdekken. Je hoeft niet enthousiast te worden en een werk zeker niet mooi te gaan vinden. Maar enig begrip en inzicht zou al heel waardevol zijn.

Leo Steinhauer

## De kerkdienst 3

In een aantal stukjes probeer ik iets te zeggen over de liturgie van onze kerkdiensten. De eerste reden dat ik dat doe is, omdat ik merk dat ik een deel van onze standaardliturgie als langdradig ben gaan ervaren. Onze standaardliturgie is ontstaan vanuit de Liturgische Beweging in de Protestantse Kerken, zeg maar vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw.

De tweede reden is dat de liturgiewerkgroep van de Ontmoetingskerk merkt dat veel mensen niet meer weten wat de betekenis is van sommige onderdelen van de liturgie. Goede redenen om eens stil te staan bij de kerkdienst. Als u / jij dit leest en een vraag of opmerking hebt, graag!

### Lezingen en liederen

Veel kerken, maar lang niet alle, volgen het leesrooster De eerste dag. Daarin staan voor elke zondag Bijbelgedeelten: een lezing uit

het Eerste (oude) Testament, een lezing uit het evangelie en één uit de brieven die ook in het Tweede (nieuwe) Testament staan. Zo'n leesrooster maakt het kiezen gemakkelijk, want dat hoeft niet. Maar het is de vraag of je af en toe toch niet moet gaan voor een themadienst; daarin kies je een Bijbelgedeelte bij een thema. Spreekt dat misschien weer een andere groep mensen aan?

In de preek of overdenking wordt het Bijbelgedeelte uitgelegd. Mooier vind ik het om te spreken over 'uitleg en verkondiging'. Het gaat niet alleen om uitleg, je wilt er ook nog iets aan hebben voor je leven: troost, richting, een woord dat tot nadenken strekt, vrijspraak.

Soms gebruik ik een gedicht of een popsong in de dienst. Die zie ik niet als bron, maar wel als een invalshoek om de Bijbeltekst in een ander licht te zien. Het kan de lezingen begrijpelijker maken of betekenisvoller.

De liederen kies ik zoveel mogelijk bij de lezingen. Een lied kan klinken als een gebed of een lofprijzing, maar je hebt ook liederen die bij een Bijbeltekst horen; ze geven er als het ware een uitlegje van. In het leesrooster De eerste dag staat ook voor elke zondag een Psalm, vaak wordt die Psalm aan het begin van de dienst gezongen: de intochtspalm.

De liederenkeuze maakt vaak veel los in de gemeente. Het is fijn en belangrijk als je uit je hart mee kunt zingen. Kiest de voorganger voor mooie woorden maar veel onbekendere melodieën, dan krijgt die dat te horen. Kiest de voorganger voor bekende melodieën en wat ouderwetsere woorden, dan ook. Het is lastig een evenwicht te vinden. Zing je alleen uit het Nieuwe Liedboek of ook uit Opwekking?

Wat vinden jullie daarvan? En themadiensten, een goed idee?

De volgende keer gaat het over de inzamelingen.

*Tjalling Huisman*

## Harmonieus Samenleven: Een Diepgaande Reflectie van een (Hindoe) Geestelijk Verzorger in Tongelre

Mijn naam is Vinay Narain, een trotse oud bewoner van Tongelre. Gedurende maar liefst 24 jaar heb ik mijn thuis gevonden in Tongelre, aan de Keizersmantelstraat. Het is een voorrecht geweest om deel uit te maken van een wijk waar diversiteit wordt omarmd en verschillen met respect worden behandeld. Mijn persoonlijke reis, als mens en als geestelijk verzorger, is sterk beïnvloed door de diepgaande harmonie en gezamenlijke groei die ik in deze buurt heb ervaren.

In Tongelre zie ik niet alleen straten en huizen, maar een levendige gemeenschap waar mensen van diverse achtergronden samenkomen. Hier heb ik geleerd dat dialoog, empathie en wederzijds begrip de fundamentele pijlers zijn voor vreed-

zaam samenleven. Als bewoner van deze wijk heb ik mogen aanschouwen hoe deze waarden niet slechts idealen zijn, maar tastbare sleutels tot een hechte gemeenschap.

De Hindoe filosofie, met het principe 'Vasudhaiva Kutumbakam' - de wereld is één familie - heeft diepe wortels in mijn ervaringen in Tongelre. Als kind met een 'buitenlandse' achtergrond heb ik hier nooit het gevoel gehad achtergesteld te zijn. Integendeel, zowel in de buurt als op school, zoals op basisschool 't Hofke en later De Boog, voelde ik me altijd welkom en onderdeel van een familie. Deze jeugdervaring heeft mij later geïnspireerd om bruggen te bouwen tussen verschillende culturen en gemeenschappen, een streven dat mijn leven verrijkt heeft.

Intmiddels woon ik vele jaren in Limburg. En toch

ben ik door mijn actieve rol als geestelijk begeleider in de hindoeïetempel aan de Tongelresetraat 371 nog verbonden met de gemeenschap in Tongelre. Ik heb mensen geholpen hun persoonlijke uitdagingen te verbinden met de bredere gemeenschap en hen aangemoedigd steun en inspiratie te zoeken bij hun burens.

In samenwerking met lokale organisaties en scholen hebben we projecten ontwikkeld gericht op het bevorderen van culturele uitwisseling, interreligieus begrip en sociale cohesie. Het streven is een wijk waar mensen niet alleen tolerantie tonen, maar elkaar waarderen en ondersteunen. Terugkijkend ben ik dankbaar voor de rijke ervaringen en waardevolle lessen die ik gedurende deze periode heb opgedaan. Deze ervaringen hebben mij niet alleen gevormd tot een betere geestelijk verzorger, maar ook tot een betere buurman en vriend. Ik geloof sterk dat door voort te bouwen op deze fundamenten van respect, empathie en samenwerking, we onze wijk kunnen blijven versterken als een model van harmonieus samenleven.

Deze reis van samenleven en samen groeien blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie en hoop, niet alleen voor mij, maar voor ons allen. Het herinnert ons eraan dat ondanks onze verschillende paden, we samen één richting op kunnen gaan - naar een toekomst van vreedzaam en verrijkend samenleven. Laten we deze principes koesteren en verder bouwen aan een wijk waar harmonie ons leidende principe blijft.

*Vinay Narain*

Publicatie uit 'Rond 't Hofke'



Afbeelding van rawpixel.com op Freepik

# Anderen heeft hij gered

**Wanneer we in het Nieuwe Testament lezen over het lijden en sterven van Jezus, valt op hoe weinig aandacht wordt besteed aan de kruisiging als zodanig. De geschiedschrijver Lukas noemt de kruisiging alleen in een bijzin: 'Aangekomen bij de plek die Schedelplaats heet, werd Hij gekruisigd.'**

Lukas zoomt met zijn camera niet in op allerlei bloedige details van een meedogenloze executie. Dit is een opvallend contrast vergeleken met de uitvoerige beschrijving van de gevangenneming en de gedetailleerd weergegeven verhalen die Jezus onderging. Ook de vijf wanhopige pogingen van Pontius Pilatus om de onschuldige Jezus vrij te laten, krijgen alle ruimte in zijn verslag. Nee, Lukas biedt geen voyeuristische blaadjes van een afschuwelijke doodstrijd zoals Mel Gibson in zijn film *The Passion of Christ* dit tekent.

Lukas is meer geïnteresseerd in de woorden die rondom het kruis gesproken werden. In deze woorden ligt de rijkdom van het evangelie in een notendop. Het zijn natuurlijk de laatste woorden van Jezus die Hij aan het kruis gesproken heeft; maar er werden ook vele sarcastische uitspraken opgetekend uit de mond van diverse personen over Jezus. Ook de vijanden van Jezus werden zonder dat ze het door hadden tot boodschappers van dit evangelie. Hun bijtende spot was bedoeld om Jezus publiekelijk te diskwalificeren: van deze 'Koning van Israël' die naakt tussen twee criminelen weerloos aan het kruis hangt, hoeft niemand iets te verwachten! Te gênant. De 'Verlosser van Israël' hangt verloren tussen hemel en aarde – uitgesteld langs de drukke weg naar de hoofdstad met de boodschap voor het volk: 'Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat Hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in Hem geloven. (Matt. 27:42)!

Uit de mond van spotters komt wel een (late) herkenning: Anderen heeft Jezus verlost van ziektes of van allerlei gebondenheden. Ja, dit kunnen we niet ontkennen – maar... zichzelf redden kan Hij niet!

Zonder het te weten hebben de spotters een geestelijke waarheid van het evangelie verwoord: Zichzelf redden kon Jezus niet omdat Hij anderen gered heeft (of ging redden). Zijn weerloos lijden en sterven was geen teken van overmacht (vanwege verraad en een corrupt rechtssysteem). Het was een bewuste keuze van Jezus. Hij wilde zichzelf niet redden om anderen te kunnen redden. Toen Jezus naar Jeruzalem ging wist Hij wat Hem te wachten stond. Drie keer heeft Hij erover gesproken dat deze reis zou leiden naar het kruis én naar Pasen. Nooit heeft Hij een poging gedaan te vluchten of aan het kruis te ontkomen. Hij zweeg tijdens het

hele proces zodat zelfs Pilatus zich hierover verwonderde (Mat. 27:14). In Johannes 10 staan deze diepzinnige woorden van Jezus over zijn sterven: *14Ik ben de goede herder ... Ik geef mijn leven voor de schapen ... 17De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.*

Er zit dus een diepe waarheid in deze spot: 'zichzelf redden kan Hij niet'. Hij kwam om anderen te redden – niet zichzelf. Zijn opdracht was om 'zijn leven te geven als losgeld voor velen' (Mark. 10:45).

Als wij deze woorden van Jezus over zijn sterven lezen, roepen deze teksten allerlei gevoelens en vragen bij ons op. Vooral wanneer zijn sterven met ons in verbinding wordt gebracht. Van het klassieke 'Jezus stierf voor onze zonden' wordt niet iedereen blij. Laat staan dat Hij voor mijn zonden wilde sterven. Dit kan nogal felle reacties losmaken: 'Wat is dit voor een God die zijn geliefde Zoon offert! Dit lijkt op een heidens kindoffer! Is niet de hele zonde-kruistheologie een bedenkfel van de vroege kerk geweest om mensen te manipuleren? Had Jezus niet oorspronkelijk een geheel andere boodschap gehad, namelijk vrede en liefde voor alle mensen?'

Heer'. In deze profetische tekst spreken mensen erover hoe zij deze Knecht eerst volledig verkeerd hebben begrepen. Het lijkt erop als of de mensen rondom het kruis in Jeruzalem reeds 500 jaar voor Christus over hun ervaring met Christus vertellen:

- <sup>3</sup>Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.
- <sup>4</sup>Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.
- <sup>5</sup>Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
- <sup>6</sup>Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.
- <sup>7</sup>Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open....

Een meditatie over het leven en sterven van Jezus zou ons steeds weer moeten brengen bij het verwonderende lezen van deze oude teksten.

Werner Gugler



Jesaja Schriftrrol uit Qumran - ca. 200 v.Chr.

Er zijn zeker nog veel meer punten te noemen waar de betekenis van het kruis anders geïnterpreteerd kan worden. Wat mij in deze kwestie tot de overtuiging gebracht heeft dat er wel een verband ligt tussen het kruis van Jezus en mijn leven, hangt onder meer samen met een profetische tekst uit Jesaja 53. Honderden jaren voor Christus schrijft Jesaja over het lijden, sterven en de opstanding van een zekere 'Knecht van de



Werner Gugler.

## Zonden gevonden?

*Ik lag in bed en telde mijn zonden  
Ik had er zeven en dertig gevonden  
Ik prevelde gauw een akte van berouw  
Maar heb het toch prettig gevonden  
In spin de hemel in  
Uit spuit de hemel uit*

In de bundel 'Ongerijmde rijmen' van Michel van der Plas vond ik dit springtouwliedje van Mien Proost. In die korte uitdagende zinnestjes wordt eigenlijk heel veel gezegd over de betekenis van zonde in relatie tot verlossing en verwerping.

### Zondevarianten

In dit nummer van SAMEN gaat het over soteria: redding van zonden en schuld. 'Ik heb er dertig gevonden' zegt Mien Proost maar ze zegt er tegelijk bij 'ik heb ze wel prettig gevonden'. Ons leven zit vol van die kleine en soms grotere zonden. Ik noem vanwege de actualiteit als voorbeeld een paar klimaatzonden: toch een beetje vlees, nog een glaasje wijn, nog maar een vlieg-vakantie en ga zo maar door. Dat zijn de zonden die Mien Proost bedoelt, denk ik: wel zonde maar toch ook wel prettig.

Maar er zijn ook dingen die je verkeerd hebt gedaan in relatie tot anderen, of nagelaten hebt om aandacht te besteden aan iets dat toch eigenlijk heel belangrijk was. Dat soort zonden hebben niets met 'prettig' te maken. Ze kunnen je blijven achtervolgen. Zonden worden beleefd in vele varianten en door de ene mens veel sterker dan door de andere: Mensen met een snel opkomend schuldgevoel, mensen met een tot depressie neigend karakter en mensen die heel gevoelig

zijn voor relatieproblemen zullen vaker dat soort zonden als drukkend op het geweten ervaren dan mensen met een stevig ego of een groot gevoel voor humor.

Mensen die zich ontworsteld hebben aan een verslaving (en die zijn er in vele soorten) zullen het meest indringend de strijd tegen 'zonde' beleefd hebben. Voor hun is verlossing: herstel van o zo dwingende 'foute' gewoontes. Aan hun behoefte je niet uit te leggen wat zonde is en wat verlossing voor hun betekent, al mogen we ons afvragen of verslaving wel 'iets is wat met zonde bedoeld wordt.

### Collectieve zonden?

Naast die individuele zonden kennen we ook begrippen als 'verziekte samenleving', 'normvervaging', 'demoralisering', 'discriminatie' en zo meer. Soms denk je wel eens dat er een wolk van 'kwaad' over onze wereld hangt, die probeert de vele straaltjes van geluk te verdringen. Ik doel op de verwording van onze menselijke samenleving, waardoor oorlogen ontstaan, discriminatie wordt ontwikkeld, groepen tegen elkaar worden opgezet en nog heel veel meer. We zien dat alles dagelijks om ons heen en als je het niet ziet moet je de krant maar lezen. In de toerustingsbijeenkomst over soteria noemde Tjalling Huisman zonde 'alles wat je vervreemdt van God'. Het is volgens hem niet zozeer een moreel begrip maar een existentieel begrip: iets dat te maken heeft met de versterking van onze samenleving en al wat daarin gebeurt. Ik ben geen theoloog dus moet ik voorzichtig zijn met bijbeluitleg, maar ik denk

wel eens dat er zoiets wordt verteld in het scheppingsverhaal: het ging een hele tijd goed totdat de mensen deden wat hun verboden was: eten van de boom van kennis van goed en kwaad: het 'als God zijn'. Toen de mens als God wilde zijn, ging het fout. In die bedding van overmoed en zondigheid worden wij geboren en dat dragen we mee nog voordat we zelf iets hebben gedaan. Is dat dan 'erfzonde'? Ik weet er geen naam voor maar weet wel dat het om iets heel groots en ongrijpbaars gaat. Verlossing betekent ook dat die drukkende last van sociale en maatschappelijke ontsporing doorbroken kan worden. Het zal niet meteen het einde van dat alles betekenen, maar wel de troostrijke gedachte geven dat God vergeeft, bevrijdt, uitzicht biedt. Dat inspireert ook in dit leven.

### Zonde en de hemel?

'In spin de hemel in' en 'uit spuit de hemel uit'. Zo wordt het gedichtje van Mien Proost afgesloten. Verlossing van zondes Schuld kan in dit leven al als een grote verlichting worden ervaren. Maar wat betekent dat voor na dit leven? Voor Mien Proost reikt die vraag niet verder dan een sprongetje bij touwtje springen: het kan up zijn maar net zo goed down. Maar is dat wel zo? Heeft zondeverlossing die voor 'zonden in dit leven' ervaren wordt, een relatie met de verlossing die voor het leven na dit leven in het vooruitzicht wordt gesteld? Vast wel, maar ik kan (en wil) me daarvan geen beeld vormen. Laat dat maar aan God over, zou ik denken....

Jan Scheurer





## Bijbelacademie

Op donderdag 7 maart gaan we verder met de brief aan de Romeinen. De 'uit geloof gerechtvaardigde zal leven' is het thema van deze brief.

In Romeinen 3-4 maakt Paulus duidelijk waarom uiteindelijk alleen het geloof leidt tot rechtvaardiging en een bevrijd leven. Het zijn verrassende en verrijkende uitspraken waar wij over na willen denken. Iedereen is welkom, ook al heeft hij/zij de eerste delen gemist.

Op zondag 24 maart is er weer een onderwerp uit ons jaarthema. Dan willen we nadenken over: Christus komt terug – nou en?

Welke solide uitspraken kunnen worden gedaan over de wederkomst van Christus? Wat moeten wij ons hierbij voorstellen dat Jezus terugkomt? Is dit vraagstuk werkelijk relevant? En welke punten zijn gewoon door mensen bedacht – met waarschijnlijk de allerbeste bedoelingen. In elk geval is het verrassend om ook naar elkaar te luisteren. Wat maakt dat wij geloven wat wij geloven? Van harte welkom!

Werner Gugler



## Veertigdagentijd: vasten en bezinnen

De laatste carnavalsklanken verdwijnen, de serpentes worden bij elkaar geveegd, de ballonnen worden kapot geprikt en de tap gaat dicht: carnaval is voorbij. Vanaf Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, de tijd tot aan Pasen. Zowel binnen de Protestantse kerken als binnen de Rooms-Katholieke kerken is dit een tijd van bezinning en van vasten. Carnaval vierde je voorafgaand aan de vastentijd. Je mocht nog één keer meer eten en drinken en daarna ging je vasten; even geen alcohol en/of geen vlees.

Veel mensen proberen in deze tijd te vasten door het nalaten van bepaalde gewoonten (minder schermgebruik, minder sociale media) of door geen alcohol te drinken of geen vlees te eten. Het is een bewuste keuze om dingen te laten.

Het is ook een tijd om na te denken over wat je doet, over wat je niet doet. Tijd om na te denken over wat er allemaal gebeurt in de wereld aan oorlogen, klimaatveranderingen, uitbuiting van de aarde en van mensen. Kortom je even bezinnen op dat wat wezenlijk is en daar ruimte voor maken. En ik realiseer me dat dit niet makkelijk

is en dat je dit ook niet iedere dag doet. Maar soms ontkom je er niet aan. Lees de krant, kijk in je eigen (woon-)omgeving. Voor veel mensen is de huidige tijd een tijd van onzekerheid. Dit alles geldt ook voor de gasten van 't Hemeltje. Heb ik vanavond een veilige slaapplek? Waar kan ik wat te eten krijgen? Waar vind ik even rust van het leven op straat? Dat kan allemaal in 't Hemeltje. Er is eten en er is wat te drinken en ja, je kunt onder de douche. En wij doen in deze tijd even niet aan vasten. Er is genoeg eten voor de vijftig tot zeventig gasten die we dagelijks ontvangen. Want voor veel gasten is dit de enige dagelijkse warme maaltijd. Vasten is dan te veel gevraagd van mensen. Dakloos zijn is al een harde strijd om te overleven. Daar heb je kracht voor nodig. Maar in 't Hemeltjes is er ook tijd om even bij te praten. Even met elkaar of met onze vrijwilligers praten over van alles en nog wat. Heel af en toe komen dan de vragen: hoe verder? Wat kan en wil ik nu? De vragen die horen bij bezinning.

Deze vragen komen als het slecht met de mensen gaat, als het leven nog verder tegen zit. Dan zijn we er om te luisteren, meer is soms niet nodig.



Want de mensen moeten het zélf willen en kunnen. Dat is een lang proces met vallen en opstaan. We zijn daarom blij dat we er kunnen zijn voor de mensen. En door nu maximaal vijftig gasten tegelijkertijd binnen te laten (een proef) is er meer rust, meer tijd, meer aandacht. En dat is onze bezinning als Hemeltje op een drukke periode eind vorig jaar. Hoe kunnen we helper zijn voor al die mensen die geen helper hebben. Dat is onze diaconale opdracht.

Dat is vasten (hoeveel mensen zijn er vandaag) en bezinnen (hoe kunnen we er zijn). Een doorgaand proces, iedere dag weer. En daar hebben we mensen voor nodig (vrijwilligers in de huiskamer, vrijwilligers die onze kledingkamer willen doen). Een vraag waarover u zich kunt bezinnen deze dagen. Ik wens u allen een goede Veertigdagentijd toe, op weg naar Pasen, naar het Licht.

Jeannet Venekamp  
Vrijwilliger relatiebeheer



**Open Huis Sint Cathrien**  
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur  
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2;  
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur  
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31.  
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)  
broodmaaltijd om 12.45 uur  
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl  
IBAN NL75TRIO0198481446



**Inloophuis 't Hemeltje**  
Hemelrijken 117  
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur  
tel. 2468785  
IBAN NL42INGB0006870550  
www.inloophuishemeltje.nl



## JOHANNESGEMEENTE

Johanneskerk, Mercuriuslaan 1bT 2435248  
 Wijkredactie, De Pannelaan 6 T 2912214  
 E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl  
 Koster: mw. M. Anpong T 2424870

Kerk in Son, Zandstraat 26, Son  
 Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus T 06 19546912  
 E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

## VIERINGEN

### Zondag 3 maart

Zondag 10 maart de vierde zondag in de Veertigdagentijd

Zondag 17 maart de vijfde zondag in de Veertigdagentijd

Zondag 24 maart Palmzondag

Donderdag 28 maart Witte Donderdag

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag

Zaterdag 30 maart Paaswake

Zondag 31 maart Pasen

De lezingen op deze zondagen zullen uit Jeremia en Johannes zijn.

Als geen andere profeet heeft Jeremia geworsteld met zijn roeping. De opdracht om het Woord van de Eeuwige te verkondigen stuit bij de profeet op bezwaren: hij vindt zichzelf te jong, te onervaren en Jeremia voelt zich niet opgewassen tegen de taak die hij krijgt.

Hij ervaart ook dat zijn woorden weerstand oproepen bij de mensen die het horen. Er is nauwelijks een profeet van wie wij weten dat hij zo geleden heeft aan zijn 'werk'.

Verzet en lijden zijn niet vreemd aan wie het evangelie verkondigt. Het is de ervaring van Jeremia, het is ook het lot van Jezus. De overeenkomst is vaak gezien en benoemd.

Verzet tegen het Woord van de Eeuwige raakt ook de mens die deze woorden spreekt en leeft. En elke gelovig ervaart iets van de moeite (bij zichzelf en anderen) bij het Woord van de Eeuwige.

## Vespers

Op woensdagavond 6, 13 en 20 maart zullen er korte avondgebeden zijn. We volgen de gegevens van de veertigdagentijdskalender van de Protestantse Kerk: Ga mee!. De vespers beginnen om half acht (19.30 uur) en zullen ook uitgezonden worden.

Ook op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond in de Stille Week zullen er vespers zijn.

Deze worden voorbereid door verschillende groepen in de gemeente. Ook deze vespers beginnen om 19.30 uur en zijn in de Johanneskerk.

## VANUIT DE GEMEENTE

### Paasviering Ouderen.

Graag willen we de ouderen in onze gemeente uitnodigen voor een paasviering.

Deze zal plaatsvinden op woensdagmiddag 27 maart in de Johanneskerk. Vanaf 14:00 uur bent u welkom en zal de koffie en thee klaar staan. Daarna is er een viering met afwisselend lezingen, liederen, gedicht en meditatie. Na de viering is er nog voldoende gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. Zo rond 16:00 uur sluiten we de middag af. In verband met de inkopen willen we graag weten op hoeveel mensen we ongeveer mogen rekenen. Hiervoor vragen wij u om u vooraf (lieft voor 25 maart) aan te melden bij:

- Jeanet Hilberts: tel. 2427168
- Annette Buitenhuis: johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl
- Op een intekenlijst in de hal van de kerk.

We gaan er vanuit dat u zelf vervoer hebt of met iemand mee kunt rijden. Wanneer dit voor u echt een probleem is, kunt u het ook aan hen doorgeven en proberen wij daar een oplossing voor te vinden. Met hartelijke groet namens de voorbereidingscommissie,

*Diny Zuidam*

### Koffie-inloop

Elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur staat deze strandvlag bij de ingang van de Johanneskerk, met de uitnodiging om een kopje koffie (of thee) te komen drinken. Een groep enthousiaste vrijwilligers verzorgt bij toerbeurt de koffie. Iedereen, kerklid of niet, is van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje. Kom ook eens langs, het is heel gezellig. Vraag gerust uw burens of bekenden eens mee. Nu het weer wat beter wordt, is er des te meer reden om er eens even uit te gaan!

### WIE ONS ZIJN VOORGEGAAN

Op 25 januari overleed Kees Reijnierse in de leeftijd van 91 jaar.

Wanneer je Kees Reijnierse ontmoette, zag je rust, vriendelijkheid en wijsheid. Hij wilde niet op de voorgrond en in de schijnwerpers staan. Hij vroeg weinig of niets voor zichzelf. Hij was er in zijn betrokkenheid bij anderen. In de aandacht voor zijn gezin, familie en vrienden heeft Kees Reijnierse veel gegeven om dankbaar voor te zijn.

In momenten van spanning en onzekerheid, die hij vooral meemaakte in het laatste jaar dat hij als tropenarts werkte in Nigeria (Biafra), zocht en vond Kees Reijnierse houvast in zijn geloof. Dat werd vooral zichtbaar in hoe hij leefde en in wat

hij deed. Hij sprak er niet veel over. Het was te zien in zijn betrokkenheid, allereerst bij zijn gezin, zijn vrouw en kinderen en later kleinkinderen, die hij met aandacht omringde en met belangstelling volgde. Je zag het in de gastvrijheid voor anderen, die hij thuis had gezien in de zorg voor een oorlogsevacuë en in de zorg voor een jonge man uit Nigeria, die hij in Nederland ontmoette.

Bij zijn uitvaart lezen wij Psalm 121, een pelgrimslied dat veel betekenis voor hem had.

## Agenda

wo 6	Vesper (19.30 uur)
di 12	Wijkkerkenraad
wo 13	Raad van Kerken Vesper (19.30 uur)
wo 20	Leerhuis Vesper (19.30 uur)
ma 25	Vesper (19.30 uur)
di 26	Vesper (19.30 uur)
wo 27	Ouderenmiddag Vesper (19.30 uur)



## WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 T 2437651  
 Wijkredactie, Diepmeerven 26 T 2122563  
 E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl  
 Kerkbeheer: dhr. V. Valstar T 06-19036008

## VIERINGEN

### Zondag 3 maart, derde zondag in de Veertigdagentijd

Vanmorgen om 10.00 uur is onze voorganger emeritus collega ds. Chris Mondt uit Eindhoven. Vanavond om 19.00 uur is er een avondgebed.

### Zondag 10 maart, vierde zondag in de Veertigdagentijd

Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel voor jong en oud. De Simsonverhalen zullen centraal staan.

's Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed, verzorgd door de liturgiewerkgroep.

### Zondag 17 maart, vijfde zondag in de Veertigdagentijd

Onze kerkelijk werker Lieuwe Wijbenga gaat voor in de dienst van vanmorgen 10.00 uur. Om 19.00 uur is er weer een avondgebed.

## De Stille Week

Met Palmпасen begint de Stille Week, met diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Het thema is dit jaar 'als een korrel graan'.

### Zondag 24 maart, zesde zondag in de Veertigdagentijd: Palmпасen

De kinderen en misschien ook wel meer jongeren en ouderen gaan tijdens de dienst een Palmpassenstok maken. Als ze binnenkomen lopen we met de hele gemeente een Palmpassenoptocht door de kerk.

's Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed.

### Donderdag 28 maart, Witte Donderdag

Vandaag eten we weer aan lange witte tafels die in een vierkant in de kerk staan, de dienst begint om 19.30 uur. We lezen over de uittocht uit Egypte, het feest van bevrijding dat ook Jezus vierde vlak voor Hij werd opgepakt en gekruisigd. De dienst begint vrolijk, we delen samen brood en wijn en zingen lofliederen. Maar het eindigt in minneur, in stilte gaan we uiteen.....

### Goede Vrijdag 29 maart

om de volgende avond weer om 19.30 uur samen te komen. De cantorij zingt een paar stukken uit De Graankorrel van Marijke de Bruijne en uit de Matthäuspassion van J.S. Bach. We lezen het verhaal over de veroordeling en kruisiging en dood van Jezus. Aan het einde kan iedereen een waxinelichtje branden aan de voet van het kruis. In stilte gaan we uiteen.....

### Paaswake, zaterdag 30 maart

om de volgende avond verder te gaan, maar later op de avond om 22.00 uur. Dan brandt opeens een Paasvuur voor de kerk, het licht van Pasen wordt de kerk binnengedragen. Er is een doopgedachtenis en voorzichtig vieren we al Pasen. Samen staan we in de kring om brood en wijn te delen en Paasliederen te zingen. De dienst wordt op de derde dag afgesloten met een zegen.

### Paasmorgen, zondag 31 maart

We vieren Pasen, met muziek van Jaap Morgenstern en Wessel Deurwaarder, met veel samenzang en zang van onze cantorij onder leiding van Marja Bottenburg. Er is een verhaal en we lezen het Paasevangelie uit Johannes 20.

### Tweede zondag van Pasen, 7 april

Emeritus predikant van Valkenswaard, ds. Marie-Jantien Kreeft is vandaag onze voorganger in een dienst van Schrift en Tafel. De cantorij onder leiding van Marja Bottenburg zal in deze dienst ook zingen.

### VANUIT DE GEMEENTE

#### Digitale Wijkbrief

Niet iedereen ontvangt de (digitale) wijkbrief, het Bulletin, omdat sommigen niet op de hoogte zijn van het bestaan. Deze wijkbrief verschijnt eenmaal in de twee weken en er staat actuele informatie in over kerkdiensten, gespreksgroepen, gemeenteavonden, acties voor de Voedselbank en noem maar op. Goed om op de hoogte te blij-

ven. Krijg je de Wijkbrief niet en wil je die graag ontvangen, mail even naar: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl

Vermeld er bij dat je het Bulletin graag wilt ontvangen.

#### Huiskamergesprekken

De Huiskamergesprekken beginnen weer, het thema is muziek. In de kerk liggen inschrijfformulieren met data en huiskamers om uit te kiezen. Het is erg interessant om met elkaar een avond, morgen of middag te praten over wat je aanspreekt in je favoriete muziek. Dus doe mee en als je iemand kent van wie je denkt dat die het ook interessant vindt om mee te doen, nodig die ook uit – kerkelijk of niet.

Als je geen inschrijfformulier hebt, kun je je ook opgeven bij Nettie Trapman: nettie.trapman@chello.nl / 040 2122482

#### Bezinning en Groei

Tijdens de Veertigdagentijd zijn er zes bijeenkomsten rond het boek van Stephan de Jong: U doet niets want U bent God. Na Pasen, op maandagavond 8 april, gaat de dienstvoorbereiding niet door. Er is namelijk al een groep bezig met het voorbereiden van de 'Kerkdienst Anders' op de zondag erna. Maar de dienstvoorbereiding van 15 april gaat wel door. We bespreken dan de tekst en de liturgie voor de dienst van zondag 21 april.

#### Stiltegebed

Tijdens de Veertigdagentijd is er geen stiltegebed op maandagavond. Er is dan al iedere zondagavond om 19.00 uur een vesper in de kerk. Na Pasen, vanaf maandag 8 april, is er om 19.30 uur weer een stiltegebed van ongeveer 20 minuten.

#### Pelgrimage naar de Pelgrimshoeve

Op zondag 21 april gaan we met een groep naar de Pelgrimshoeve in Vessem. Als je mee wilt, geef je snel op. Er is een beperkt aantal plaatsen. Zie het bericht elders in deze SAMEN in de rubriek Agenda.

#### Achtienplusgroep

Deze maand hebben we nog twee kerkbezoeken, daarna gaan we aan het werk om al onze ervaringen om te zetten in een kerkdienst in de Ontmoetingskerk.

#### Bijbelgroep

Op vrijdagavond 1 maart komen wij om 18.00 uur weer bij elkaar. Eerst gaan we samen eten, daarna verder in gesprek over de apocriefe Bijbelboeken. Ben je tussen de 20 en 35 jaar en wil je een keer meepraten, neem dan contact op met ds. Tjalling Huisman: tjhuisman27@gmail.com / 06 15 69 59 19

#### Groep 35 tot ongeveer 55 jaar

Na de vegetarische maaltijden met twee verschillende groepen in twee verschillende huiskamers op twee verschillende data, gaan we verder met

het Bijbelboekje Jona. Dat bespreken we nog één keer. Daarna liggen er alweer wat onderwerpen klaar: o.a. Vergeving en verzoening, de profeet Habakuk, Bijbels koken (en eten), Jezus Waarom (boek van Bastiaan Ragas). De komende data zijn: dinsdag 12 en woensdag 13 maart; woensdag 24 en donderdag 25 april.

#### Kindernevendienst

Het is weer bijna Palmpassen en Pasen: tijd voor de stokken en de kaarsen!

Op zondag 24 maart gaan we palmpassenstokken maken. We zullen daar de hele dienst mee bezig zijn. Het is fijn als je je eigen stok/kruis meeneemt: wij zorgen voor de rest.

Op zondag 31 maart is het Pasen. In de kindernevendienst gaan we dan onze eigen paaskaarsen versieren. Het is fijn als je je eigen schaarstje meeneemt. Als je een vriendje of vriendinnetje mee wil nemen: ook die zijn van harte welkom! Laat je even weten of je komt? Dat kan op smits.de.nooij@hetnet.nl

*Floor de Nooij*

#### Bezorgen van SAMEN

Ik, als coördinator van de kerkbladbezorging Strijp-Gestel en Meerhoven, zoek iemand die 14 pakketjes wil bezorgen bij de 19 rondbrengers die dan op ruim 200 adressen het Kerkblad SAMEN gaan bezorgen.

Helaas kan ik dat zelf niet meer, fietsen gaat niet meer en elke keer in en uit de auto stappen en dan stukje lopen, ook dat lukt niet meer. Ik ben minder valide aan het worden, dat komt doordat in mijn rug zenuwen, die mijn benen aansturen, worden afgekneld en daar is volgens specialisten niets meer aan te doen. Velen van u hebben mij al met een rollator in de kerk zien lopen. Het begin is er. Hopelijk is er iemand bereid om mij te helpen. Om een idee te geven waar het over gaat: het zijn 14 adressen verspreid over Gestel en Strijp en met de auto duurt dat ongeveer 2 uur en de route is ruim 20 kilometer lang.

Het zou heel fijn zijn als iemand van u dat zou willen doen, het is een zekerheid dat SAMEN bij u thuis wordt bezorgd.

Reageren? Bel me 040- 251 86 14. Bedankt.

Thijs Schneider

In de toekomst zal er gekeken moeten worden hoeveel mensen SAMEN nog op papier willen lezen. Op de website [www.pkn-eindhoven.nl](http://www.pkn-eindhoven.nl) kunt u het originele kerkblad ook lezen, mocht u onverhoopt geen SAMEN ontvangen.

#### Vanuit de diaconie Eindhoven Zuid

In januari was er een zeer geslaagde inzamelingsactie voor de voedselbank, waarvoor nogmaals hartelijk dank. En begin februari werden er 2 nieuwe diakenen bevestigd in een feestelijke dienst, nl. Maaïke Brill en Ellen Melis. 18 februari was er een extra collecte voor hulp in Gaza, vanwege de bijzonder schrijnende humanitaire

situatie daar. Ondertussen is de Veertigdagentijd al weer bezig en gaan we richting Pasen.

De 2e Sososomaaltijd zal zondag 10 maart gehouden worden, na de dienst. Ieder die daarbij mee wil doen wordt gevraagd om zelf wat eenvoudig eten mee te nemen, wat we dan zullen delen en met elkaar opeten. Naar Pasen toe hebben we deze keer geen spaardoosjes uitgedeeld, maar zelf sparen in vastentijd en dit aan een mooi doel schenken kan natuurlijk altijd. Pasen, het grootste feest in onze traditie, kan een mooie aanleiding zijn om rond te kijken naar 'de Ander'. In ieder van ons schuilt een diaken, toch? Hartelijke groet,

Marieke Visser

#### IN MEMORIAM

**Op 26 januari is overleden Dirk Glas, hij werd 94 jaar oud.**

Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? (Lucas 15: 4, NBV)

#### IN MEMORIAM

**Op 30 januari overleed Kees Gerritsma, hij werd 89 jaar oud**

Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. (Prediker 12: 8, NBV)

## Vlooiemarkt CKV Rust Roest

**Op zaterdag 23 maart 2024 is het weer zover! Korfbalvereniging CKV Rust Roest organiseert dan haar jaarlijkse vlooiemarkt van 10.00 tot 14.00 uur. De vlooiemarkt vindt plaats op Sportpark Strijp aan de Rijstenweg 9 (5652 CG, Eindhoven).**

Vanaf 10.00 uur is het terrein open en kun je op zoek gaan naar de mooiste pareltjes en de beste koopjes. Je kunt er terecht voor kleine meubelen, kleding, tassen en schoenen, servies,

speelgoed, lampen, tuinartikelen en nog veel meer. En natuurlijk ben je ook welkom voor een drankje, (warme) lekkernijen en veel gezelligheid. Kom vooral een kijkje nemen!

De opbrengst van de vlooiemarkt gaat volledig naar de vereniging.

Spullen (over) voor de verkoop? Daar zijn wij blij mee! Vanaf 1 februari 2024 kunnen (oude) spulletjes aangeboden worden bij het clubhuis, op zaterdagen vanaf 10.00 uur en op woensdagen tussen 18.00 en 19.00 uur.



Uiteraard kunnen wij ook spullen ophalen, dit doen wij op vrijdag 22 maart 2024. Neem hiervoor contact op via vlooiemarkt@rustroest.nl.

Houd er rekening mee dat we alleen bruikbare spulletjes ophalen.

Vragen of opmerkingen? Stuur gerust een e-mail naar vlooiemarkt@rustroest.nl.

Tot 23 maart bij de jaarlijkse vlooiemarkt van CKV Rust Roest!

## Bijbels Bijbellezen 14

**We zijn nog niet klaar met de zonde (ha, ha). We gaan nu even terug naar de tijd van Jezus. Alles wat het z.g. Nieuwe Testament over hem betuigt is alleen te begrijpen binnen het kader van het z.g. Oude Testament. En het O.T. is alleen goed te begrijpen vanuit zijn eigen concentrische compositie (zie vorige afleveringen): in het midden de Thora, daar omheen de Profetie, daar omheen de Geschriften.**

In het Jodendom (tot op heden) werd en wordt de Thora opgeknipt tot 613 geboden en verboden. Als je die allemaal hield, was je een rechtvaardige. Dat je al die geboden kon vervullen, bewezen bijvoorbeeld de Farizeeën. Allen die dat niet konden wegens gebrek aan geld en tijd - in het N.T. genoemd 'de schare die de wet niet kent', zeg maar de verdoemde massa, die in armoede en verdrukking moest leven - waren dus automatisch zondaar. En daarmee ook minderwaardig.

Het is tegen deze wetsopvatting dat Jezus zijn stem verhief en deze starheid wilde doorbreken. Het hele systeem van zo Tenach (O.T.) lezen en leven ging ten koste van de arme en verdrukte en zo verkeerde de Thora in het tegendeel van waar het voor was en voor wie het bestemd was. De dominantie van de Tempel, die bij dit hele systeem veel garen spinde in financiële zin, maar ook in

termen van macht. Dit waren vooral de Sadduceeën. En ter eigen ondersteuning waren er dan de Schriftgeleerden, die met hun Schriftuitleg de Tempelmacht schraagden. En dan nog de Farizeeën, die met hun wetsvervulling er (onbedoeld) zorg voor droegen, dat de meeste mensen een toontje lager moesten zingen wegens hun onvermogen daartoe.

Jezus probeert dit geestelijk en materieel onderdrukkende systeem te ontmantelen met een beroep op de juiste lezing van de Thora en dus ook de profetie, zodat de bevrijding van de geknechten weer centraal komt te staan en het begrip zonde weer (voornamelijk) wordt wat het al was: je doel missen, falen, niet worden wie je potentieel was, waardoor de anderen het als het ware moeten stellen zonder (de ware) jou en daardoor eveneens niet echt meer tot hun recht komen: immers, het gaat niet zonder de verloren broeder/zuster.

Dus niet meer zonde als technisch begrip (Farizeeën), maar het missen van je (levens)doel. Bij ons is zonde vooral een abstract begrip geworden, waar vooral bevindelijk (zo niet masochistisch) in gewenteld werd (wordt?!) in zogeheten orthodoxe kringen, om te onderstrepen hoe klein de kans was op de eeuwige zaligheid. De eeuwig

verloren mens, behalve als je onder Gods eeuwige Raadsbesluit behouden was verklaard, hetgeen je eigenlijk bijna nooit zeker wist... Behalve als je er geweest was, maar dan was het TE LAAT. Hoewel het dat altijd al was, vanwege datzelfde eeuwige Raadsbesluit! Gods eigen catch 22!

Volgende keer iets opgewekters.

Wim de Leeuw  
wimdeleeuw@kpnplanet.nl



## Pelgrimage naar de pelgrimshoeve

Op zondag 21 april is er een pelgrimage naar de Pelgrimshoeve in Vessem. We vertrekken 's ochtends na de kerk en worden daar om ongeveer 12.30 uur verwacht.

Het programma begint met een lunch. Daarna krijgen we een uitleg over de belevingstuin en gaan we onder begeleiding een labyrint lopen. Het labyrint ligt op het terrein van de Pelgrimshoeve. De weg door het labyrint wordt gezien als een metafoor voor je levenspad. In het echte leven kent ons pad immers ook de nodige - verwachte en onverwachte - wendingen. Met het

lopen van het labyrint doen we dat als het ware na. De middag sluiten we af met een vesper.

De kosten voor deze middag bedragen € 20 per persoon. Maar als je even krap bij kas zit, is minder ook goed. Als je mee wilt, stuur dan een berichtje naar één van ons of bel ons (zie de adressen hieronder) en maak 20 euro (of minder) over naar het rekeningnummer van het Wijkgemeente Eindhoven Zuid Wijkfonds NL88 RABO 0373 7187 13 onder vermelding van Pelgrimshoeve 21 april. Geef ons ook even door of je met de auto wilt (30 minuten rijden) of op de fiets (vijf kwartier). Voor

de fietsers hebben we een leuke route uitgestippeld van ongeveer twintig kilometer. We vertrekken vanaf de Ontmoetingskerk.

Er kunnen maximaal twintig mensen mee, dus wees er op tijd bij!

Jaap Stooker  
040 2814734 / j.stooker@on.nl

Rita Petit  
06 13467515 / rita.petit@emailprof.com

Antje Dekker  
06 53766813 / aita.agdr@kpnmail.nl

## Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven

### SOVE-viering 02-03-2024

Voorganger is Henk Baars  
Thema: Uit de doden opgewekt.  
Het koor verleent haar medewerking o.l.v. Karel Baken  
Aan de piano: Harrie v.d. Akker  
Iedereen is van harte welkom.  
Plaats: Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b  
Aanvang: 18.30 uur

### Leerhuis 14-03-2024

het jaarthema is: tussen dood en leven.  
Het thema van deze middag:  
'ik krijt des daags'.  
Tijd van 15.30 – 17.30 uur  
Leiding: Alex van Heusden.  
De kosten voor deze middag zijn 10 euro  
Plaats Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b

## Terugblikken

We zitten alweer in februari. We zijn de jaarwisseling al lang weer vergeten. Maar afgelopen maand hebben we met HOST met de studenten teruggekeken naar wat God gedaan heeft in 2023 en we keken vooruit naar onze uitdagingen en verwachtingen voor 2024. Een mooi moment om dankbaar te worden voor wat God aan het doen is. Ik kijk graag nog iets verder terug. Ikzelf begon met HOST in 2016. In het begin waren er avonden met maar één bezoeker maar we hadden ook avonden met bijna dertig mensen en wat kijk ik met veel plezier terug naar die dynamische tijd. Er zaten fantastische mensen in het HOST-team en we hadden prachtige kleurrijke mensen als bezoekers. Allemaal mensen met verhalen. Tijdens COVID gingen we online en gauw weer offline toen het kon. Daarna gingen we weer verder met bouwen.

Het klinkt misschien alsof dit een inleiding is om te vertellen dat we gaan stoppen, omdat ik steeds zeg hoe goed het wás, maar dat is het niet. Integendeel. Ik kijk terug op een gezegende tijd én ik kijk vol verwachting naar de komende tijd.

We hebben momenteel, qua aantallen, weinig mensen op de avonden en in het team zijn er veel wisselingen gaande en aanstaande. Op zich zorgelijk misschien, want je hebt graag grote getallen en een geoliede machine. Maar soms is dat gewoon niet zo en ik kies er voor om de avonden zo veel mogelijk door te laten gaan. Met een klein groepje kom je opeens in een heel andere sfeer



terecht. Zaten we eerst in een modus van onderwijs en geloof delen, nu zien we meer een sfeer van getuigenissen en Gods grootheid.

Zo vertelde iemand uit China dat ze 3x de Alpha cursus heeft gedaan. De oorspronkelijke reden was omdat ze het een goede plek vond om Engels te oefenen. De tweede keer dat ze deelnam was om te begrijpen wat ze de eerste keer niet goed meekreeg en vervolgens gaf ze, samen met een team, de cursus zelf. Drie keer tot ze tot geloof kwam. Gods rol was dat Hij steeds de juiste mensen op het juiste moment op haar pad stuurde. HOST is echt een thuis voor haar want haar familie kent Jezus niet en de Nederlandse cultuur van uitgaan en drinken begrijpt ze niet. Bij HOST kan ze zichzelf zijn.

In die 7 jaar zijn er honderden van dit soort verhalen langsgekomen. Honderden. En wat een zegen dat HOST er is. Voor hen, voor mij en voor het Koninkrijk. Al die mensen waar ik even mee op mag trekken, nemen weer mee wat ze hier meegemaakt en geleerd hebben. Ja het is dynamisch en je moet veel afscheid nemen maar ik hoop oprecht dat de afgelopen 7 jaren de magere jaren waren. Als dat zo is dan gaan we nog 7 hele vette jaren meemaken.

Iedereen die HOST ondersteunt, financieel, door gebed, door ideeën of door de handen uit de mouwen te steken bedankt.

Arjan Scheele  
Studentwerker bij Host Eindhoven  
[www.wearehost.nl/eindhoven](http://www.wearehost.nl/eindhoven)



# Samen naar de kerk in maart 2024

De meeste diensten zijn online te volgen:

**Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl**  
**Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: [www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen](http://www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen)**  
**Kruispunt via: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) en [www.xpunt.info](http://www.xpunt.info)**

**Let ook op nadere aankondigingen via de website [www.pkn-eindhoven.nl](http://www.pkn-eindhoven.nl) en de weekbrief van uw wijkgemeente!**

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.

## Zondag 3 maart 2024

Johanneskerk	10.00 uur	<b>Collectedoel:</b> <b>Kerk in Actie - Zending</b> ds. K. Seijdell pastor F. Weeda (dienst De Kapel) ds. B.J. van Haarlem ds. W. Gugler verdieping ds. C. Mondt avondgebed
Kerk in Son	12.00 uur	
Kruispunt	10.00 uur	
	19.00 uur	
Ontmoetingskerk	10.00 uur	
	19.00 uur	

## Woensdag 6 maart 2024

Johanneskerk	19.30 uur	vesper
--------------	-----------	--------

## Zondag 10 maart 2024

Johanneskerk	10.00 uur	<b>Collectedoel:</b> <b>Kerk in Actie - Zending</b> ds. B.J. van Haarlem pastor E. Smits (dienst De Kapel) ds. M. Kroon ds. W. Gugler aanbedding ds. T. Huisman avondgebed
Kerk in Son	12.00 uur	
Kruispunt	10.00 uur	
	19.00 uur	
Ontmoetingskerk	10.00 uur	
	19.00 uur	

## Woensdag 13 maart 2024

Johanneskerk	19.30 uur	vesper
Kruispunt	19.30 uur	ds. W. Gugler (Biddag voor Gewas en Arbeid)

## Zondag 17 maart 2024

Johanneskerk	10.00 uur	<b>Collectedoel:</b> <b>Kerk in Actie - Zending</b> ds. B.J. van Haarlem ds. B.J. van Haarlem (dienst De Kapel) ds. U. Doedens ds. I. Pauw, Wezep ds. S. Jumelet, Zaltbommel dhr. L.T. Wijbenga avondgebed
Kerk in Son	12.00 uur	
Kruispunt	10.00 uur	
	19.00 uur	
Ontmoetingskerk	10.00 uur	
	19.00 uur	

## Woensdag 20 maart 2024

Johanneskerk	19.30 uur	vesper
--------------	-----------	--------

## Zondag 24 maart 2024

Johanneskerk	10.00 uur	<b>Collectedoel: PKN - Missionair Werk</b> ds. B.J. van Haarlem pastor J. De Schepper (dienst De Kapel) mevr. A. Nieuwenhuizen ds. W. Gugler bijbelacademie ds. T. Huisman avondgebed
Kerk in Son	12.00 uur	
Kruispunt	10.00 uur	
	19.00 uur	
Ontmoetingskerk	10.00 uur	
	19.00 uur	

## Maandag 25 maart 2024

Johanneskerk	19.30 uur	vesper
--------------	-----------	--------

## Dinsdag 26 maart 2024

Johanneskerk	19.30 uur	vesper
--------------	-----------	--------

## Woensdag 27 maart 2024

Johanneskerk	19.30 uur	vesper
--------------	-----------	--------

## Donderdag 28 maart 2024

Witte Donderdag		<b>Collectedoel: Algemeen Kerkenwerk</b>
Johanneskerk	19.30 uur	ds. B.J. van Haarlem
Kerk in Son	20.00 uur	ds. W. van Seventer
Kruispunt	19.30 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	19.30 uur	ds. T. Huisman

## Vrijdag 29 maart 2024

Goede Vrijdag		<b>Geen collecte i.v.m. offer van onze Heer</b>
Johanneskerk	19.30 uur	ds. B.J. van Haarlem
Kerk in Son	20.00 uur	ds. W. van Seventer
Kruispunt	19.30 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	19.30 uur	ds. T. Huisman

## Zaterdag 30 maart 2024

Paaswake		<b>Collectedoel: Ervaring die Staat</b>
Johanneskerk	20.30 uur	ds. B.J. van Haarlem
Kerk in Son	20.00 uur	ds. W. van Seventer
Kruispunt	19.30 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	22.00 uur	ds. T. Huisman

## Zondag 31 maart 2024

Pasen		<b>Collectedoel:</b> <b>Kerk in Actie - Werelddiaconaat</b>
Johanneskerk	10.00 uur	ds. B.J. van Haarlem
	12.00 uur	pastor J. De Schepper (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	nog niet bekend
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	geen bijeenkomst
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. T. Huisman

## Collecte

U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van uw wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectedoel.

# Wie Wat Waar

## ALGEMENE KERKENRAAD

Voorzitter: dhr. H. Grootjans,  
p/a Camphuysenstraat 4,  
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,  
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl  
Scriba: vacant  
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

## DIACONIE

Voorzitter: mw. D. Verburg-Burger,  
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl  
Secretaris: vacant  
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl  
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32  
t.n.v. College van Diakenen Protestantse  
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming

## WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Predikant: dhr. Tj. Huisman,  
Heezerweg 229, 5643 KB,  
tel. 8448177 / 06-15695919,  
e-mail: tjhuisman27@gmail.com  
vrije dag: zaterdag  
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,  
Hoogepat 22, 5502 HC Veldhoven,  
tel: 06-19356774, e-mail: l.t.wijbenga@ziggo.nl  
Scriba: mw. S.A. Trapman,  
Waterfront 135, 5658 SG, tel. 8424442,  
e-mail: EhvZuid.scriba@pkn-eindhoven.nl  
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13  
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds  
o.v.v. uw doelbestemming  
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

## Kerkbladbezorging:

Strijp-Gestel-Meerhoven:  
dhr. T. Schneider, tel. 2518614  
Stratum-Tongelre:  
dhr. J. Trapman, tel. 2122482  
e-mail: j.trapman@chello.nl

## JOHANNESGEMEENTE

Predikant: dhr. B.J. van Haarlem,  
Brunelleschiweg 8, 5624 CJ, tel. 2366339,  
e-mail: bjvanh57@gmail.com  
Predikant: mw. K.M. Wuijster,  
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,  
e-mail: k.wuijster@gmail.com  
Kerkelijk werker: mw. P. Zweers,  
tel. 06-58774450  
e-mail: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com  
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,  
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751,  
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl  
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21  
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds  
o.v.v. uw doelbestemming

## Kerkbladbezorging:

dhr. S. Nauta, tel. 2425633  
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

## KRUISPUNTGEMEENTE

Predikant: dhr. W. Gugler,  
Vullingspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623,  
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl  
Scriba: mw. G. van de Bos-van Voorst,  
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533,  
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl  
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05  
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds  
o.v.v. uw doelbestemming

## EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE ZUID-NEDERLAND

Predikant: mw. S. Freytag, tel. 06-43955283,  
e-mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl  
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2,  
5626 BP, tel. 2623104,  
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

## KINDERDIENST/IEUGDWERK

Eindhoven-Zuid,  
Floor de Nooij, tel. 2122563,  
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl  
Johannesgemeente,  
Linda van Dijk, tel. 06-10258550,  
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com  
Kruispuntgemeente  
Hanna Hardeman-van der Zwan,  
e-mail: bertenhanna@gmail.com

## STUDENTENPASTORAAT/TINT

Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl  
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl  
TU/e Atlas  
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven  
www.tint-eindhoven.nl  
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,  
5685 AV Best, tel. 0499-310383,  
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

## PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS

GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,  
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl  
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,  
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl  
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,  
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl  
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582  
Petra.Zweers@mmc.nl  
Mw. K. Seijdell, e-mail: info@zinlab.nl,  
tel.06-17137235

## INLOOPHUIS 't HEMELTJE

Voor informatie zie rechts onderaan op de  
middenpagina's.

## OPEN HUIS SINT CATHRIEN

Voor informatie zie rechts onderaan op de  
middenpagina's.

## KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant

Tel. 0800-0432 (gratis)  
iedere dag van 14.00-20.00 uur

## SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)

Tel. 0900-0767 of 040-2125566  
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele  
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl  
Info: www.sensoor.nl/brabant

Uitgave van de Protestantse Gemeente Eindhoven  
pkn-eindhoven.nl  
periode: 03-03-2024 t/m 06-04-2024

Jaargang 53, no. 3

# Samen

Versijnt 10 maal per jaar

## Adres Hoofredactie van SAMEN

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven  
Telefoon: 040 252 2575  
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

## Leden van de Hoofredactie van SAMEN

Wil van Egmond, Bert Jan van Haarlem,  
Jaap Stooker en Joke Wytzes-de Bie

## Attentie

Het volgende SAMEN-nummer:  
07-04-2024 t/m 04-05-2024

## Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:

- **18 maart:** kopij voor het wijkbericht  
bij de wijkredactie
- **20 maart:** complete wijkbericht  
bij de hoofredactie
- **13 maart:** kopij van schriftelijke reacties  
op artikelen bij de hoofredactie
- **20 maart:** kopij voor het overige gedeelte  
bij de hoofredactie

## Kerkelijk Bureau

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven  
Geopend op afspraak  
Telefonisch bereikbaar:  
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur  
- telefoon: 040 252 2575  
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

## Protestantse Gemeente Eindhoven

IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v.  
Protestantse Gemeente Eindhoven  
o.v.v. uw doelbestemming

## Collectebonnen

U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op  
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v.  
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens  
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.  
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk  
toegestuurd.

## Kerkblad SAMEN

IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.  
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt  
overgenomen, dan met bronvermelding.  
Op de foto's rust copyright.  
Alle herkenbare personen op foto's hebben  
hun toestemming voor publicatie verleend.

## Drukwerk: Snep

## Ik ben maar een mens

Viering velerlei De Kapel op zondag  
1 oktober met jongeren  
(Johanneskerk, 12:00)

'Hoe maak ik de wereld mooier?' is het thema dat een aantal jongeren van de jeugdkerk van de PKN hebben gekozen voor een muzikale viering. In deze viering laten ze een aantal liedjes horen van de afgelopen 5 jaar die indruk op hen hebben gemaakt. In hun uitleg zullen zij op de betekenis die deze liedjes voor hen hebben ingaan. Want zoals de wereld er nu uitziet, is niet altijd zo hoopvol. En veel jongeren ervaren een enorme machteloosheid. Hoe ga je daarmee om? Wat zijn de lichtpuntjes waar zij zich op willen richten?

Deze viering is voorbereid door Anouck, Jael, Linde, Naomi, Tobias, Mirjam en Feike.

### Aankondiging door Linde / Naomi

Soms, als iets niet lukt of als we een fout maken, wordt er tegen ons gezegd: 'Gefeliciteerd, je bent een mens!' Want dat is zo, we zijn allemaal mensen. In the Passion speelt Rob Dekay de rol van Judas. Hij zingt het liedje 'Ik ben maar een mens' als Judas nadenkt of hij Jezus wel of niet gaat verraden.

We maken fouten, we hebben geluk of juist pech. Een mens alleen kan, volgens het liedje 'Ik ben maar een mens', niet de schuld dragen van grote problemen. Eén mens alleen kan niet de grote problemen oplossen. Dus leg de schuld niet bij mij, want ik ben ook maar een mens.

Als mens moet je accepteren dat je niet alles kunt weten en begrijpen. Dit liedje helpt me vaak om mijn fouten en imperfecties te verwerken. Mijn fouten, gevoelens en mijn onzekerheden zijn de dingen die mij tot mens maken. De gedachte van: Ook ik ben maar een mens, ook ik ben niet perfect.

Linde

### The Passion 2021 in Roermond: Ik ben maar een mens

Misschien ben ik simpel, misschien ben ik blind.

Omdat ik denk te weten wat hier mee begint,

Maar ik kan niets bewijzen, dus toch misschien blind?

Ik ben maar een mens van vlees en bloed,

Ik ben maar een mens van vlees en bloed,

De schuld ligt niet bij mij,

De schuld ligt niet bij mij.

Kijk eens goed in de spiegel en zeg wat je ziet

Zie jij het zo helder of zie je het niet?

Zeg me wat je dan ziet?

Ik ben maar een mens van vlees en bloed

Jij bent maar een mens van vlees en bloed

De schuld ligt niet bij mij

De schuld ligt niet bij mij

Je hebt mensen met echte problemen

Je hebt mensen met pech

Die denken dat ik ze kan helpen

Maar hoor wat ik zeg

Ik ben maar een mens van vlees en bloed

Ik ben maar een mens van vlees en bloed

De schuld ligt niet bij mij

De schuld ligt niet bij mij

Want ik ben maar een mens van vlees en bloed

Ik ben maar een mens van vlees en bloed

De schuld ligt niet bij mij (nee, niet bij mij)

De schuld ligt niet bij mij (nee, niet bij mij)

Vraag me niet om een mening of dat ik je spaar

Smeeek niet om vergeving want jij hebt 't zwaar

Oh, wat heb je het zwaar

Ik ben maar een mens van vlees en bloed

Ik ben maar een mens van vlees en bloed

De schuld ligt niet bij mij

De schuld ligt niet bij mij

Je hebt mensen met echte problemen

Je hebt mensen met pech

Die denken dat ik ze kan helpen

Maar hoor wat ik zeg

Ik ben maar een mens van vlees en bloed

Ik ben maar een mens van vlees en bloed

De schuld ligt niet bij mij (nee, niet bij mij)

De schuld ligt niet bij mij

Ik ben maar een mens van fout op fout

Ik ben maar een mens en het laat me niet koud

Dus leg het niet bij mij

Nee, leg het niet bij mij

Ik ben geen messias of profeet

Die elke vraag, elk antwoord weet

Ik ben maar een mens van vlees en bloed

Jij bent maar een mens van vlees en bloed

De schuld ligt niet bij mij

De schuld ligt niet bij mij

Ik ben maar een mens en ik doe wat ik kan

Ik ben maar een mens en ik ben maar één man

Dus leg het niet bij mij

De schuld ligt niet bij mij.



Rob Dekay, Judas, The Passion 2021