

Samen

Pinksteren



*Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.*

*Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.*

*Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.*

*Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.*

*Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.*

Toegeschreven aan Aurelius Augustinus

Pinksteren

‘De woestijn zal bloeien’ is een bekende profetie in het Oude Testament (Jesaja 35). Als het in de woestijn regent – wat alleen heel soms gebeurt – dan verandert een ‘uitgestorven’ natuur in een prachtige tuin. Het is een beeld voor een wonderlijke vernieuwing van het leven. Zoals water in de woestijn dit wonder bewerkt, zo kan de werking van Gods Geest worden vergeleken in het leven van een mens. Zo wordt in Jesaja 44 (vers 3) dit beeld gebruikt voor de aankondiging van de heilige Geest. God belooft:

*Ik zal water uitgieten op dorstige grond,
waterstromen over het droge land.
Ik zal mijn Geest uitgieten over je nazaten
en mijn zegen over je telgen.*

Misschien begrijpen wij nu waar deze merkwaardige uitdrukking vandaan komt dat Gods Geest uitgegoten of uitgestort wordt. De Geest is net als water dat uitgestort wordt in de harten van mensen. Of anders gezegd: het is een geschenk met verrijkende consequenties.

Helaas is het onderwerp ‘heilige Geest’ voor veel mensen vaag of abstract. Het blijft moeilijk zich iets bij de Geest voor te stellen. Is de Geest een kracht of een gevoel of een bewustzijn? En vooral: Wat doet die Geest in mijn leven? Er is immers sprake van dat wij deze Geest mogen ontvangen.

Laat ik beginnen met een kleine correctie. Soms hoor ik mensen zeggen dat ze de heilige Geest hebben. Wat in zo’n uitspraak onbewust (of bewust?) meeklinkt is dat een mens de heilige Geest bezit in de zin dat hij over deze Geest beschikt. Hoe waar het ook is dat gelovigen de heilige Geest van God als geschenk kunnen ontvangen. Maar de boodschap van de Bijbel is net andersom: De Geest van God doet ‘iets’ met ons – niet wij met Hem! Hij is de soevereine Heer die in ons en door zijn werk doet.

De heilige Geest wordt door Jezus zelf vergeleken met de wind. ‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ (Johannes 3:8). Punt van vergelijking is: De wind/Geest kun je niet zien of pakken, maar Hij heeft een krachtige uitwerking. De Geest schept nieuw leven. Wie de Geest ontvangen, worden opnieuw geboren.



‘Kom Schepper Geest’ zingen wij soms met Pinksteren. Weten wij wel wat we zingen? De Geest die Jezus beloofd heeft te sturen, kan en wil mensen veranderen. Het gaat hier niet om een kleine cosmetische ingreep waar van goede mensen betere mensen worden gemaakt. Nee, de Bijbel spreekt van een nieuwe geboorte, of van een nieuwe schepping (2Kor. 5:17). Wat dood was, zoals een waterloze woestijn, verandert in nieuw leven.

Het zijn grote (of grootse) woorden die wij misschien met gemengde gevoelens horen en waarvan we denken dat dit niet voor ons is weggelegd.

Ik moet hier denken aan het verhaal van Tantalus uit de Griekse mythologie. Omdat Tantalus een aantal streken heeft uitgehaald, werd hij door de goden op een bijzondere manier gestraft. Vastgebonden aan een rots en gekweld van honger probeert hij een vrucht te plukken die boven zijn hoofd aan een boom hangt. Iedere keer dat hij zijn handen uitstrekt om de vrucht te plukken waait een wind de tak weg zodat hij deze nooit kan krijgen. De vrucht is zo dichtbij en toch onbereikbaar. Op soortgelijke manier ervaren helaas veel mensen een frustratie rondom de heilige Geest: op de een of andere manier laat zich de Geest niet tot eigen maken. Doen ze iets verkeerd? Moeten ze machteloos wachten totdat het ‘staat te gebeuren’ voor een geselecteerde groep uitverkorenen? Moeten ze werkelijk de heilige Geest ontvangen om een christen te zijn?



Laat ik met de laatste vraag beginnen. Volgens de boodschap van de Bijbel zijn christenen per definitie mensen die de Geest van Christus hebben ontvangen. Christus woont door de heilige Geest in de harten van mensen (Efez. 3:17). Kortom, de heilige Geest en Jezus Christus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie de Geest ontvangt is met Christus verbonden. Hij is zoals Paulus het noemt ‘in Christus’. Ik denk dat het niet mogelijk is de Geest te ontvangen als men Jezus afwijst. Dit is trouwens het antwoord op de vraag hoe iemand de heilige Geest kan ontvangen. Het antwoord klinkt zo eenvoudig maar kan tevens ook zo moeilijk zijn: geloven in Jezus. Gewoon voor jezelf toelaten wat Hij aan het kruis voor mij gedaan heeft en bewust aanvaarden dat de Opgestane Heer mijn Heer wordt.

Het klinkt paradoxaal, maar in de kwestie van ‘de heilige Geest ontvangen’ gaat het niet (primair) over de heilige Geest; het gaat over Jezus. Dit zien we heel duidelijk bij de preek die de apostel Petrus op de eerste Pinksterdag gehouden heeft nadat de geest werd uitgestort: hij sprak eigenlijk alleen maar over wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft (Hand. 2:22-40).

Wat moeten we doen om de heilige Geest (Jezus) te ontvangen? Petrus zegt: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden’ (Hand. 2:38). Hier passen ook de woorden van Jezus in Lukas 11:13 over het gebed: Als jullie dus ... je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.

Zo’n eenvoudig gebed kan het begin zijn dat de woestijn gaat bloeien.

Werner Gugler

HEILIGE GEEST

Het is binnenkort Pinksteren.

Ik wil graag iets schrijven over de Heilige Geest, maar ik krijg de geest niet.

Het is mijn grote angst. Net als bij het schrijven van een preek en het voorbereiden van een dienst. Dat ik dan in mijn studeerkamer zit en de Geest komt niet.

Ik hoor u zeggen: komt de Geest dan ooit wel eens bij hem langs, nooit iets van gemerkt.

Ja echt, bedenk maar dat het anders nog erger was geweest.

Wat moet je doen, als de Geest geen inspiratie in je ademt? Wat kan je doen dan denken, lopen, tobben, bidden, lezen; dansen misschien?

Ik mijmer over de ziel, want ik denk: als de Geest ergens in mij huist, dan moet het in mijn ziel zijn. Niet vrolijk word ik van wat de wetenschap over de ziel schrijft: hij bestaat namelijk niet. Wij zijn ons brein, en niet meer dan dat. Wij zijn gewoon een overontwikkelde robot. Ik kan het niet geloven.

Gelukkig zijn er ook andere geluiden. Wetenschappers die meer op de lijn van kerkvader Augustinus zitten. De ziel is ondoorgrondelijk, nooit kan je er je vinger opleggen.

Wie de mens uiteindelijk is, blijft een mysterie voor de mens. Trouwens, ook wie ik zelf ben, blijft vaak een mysterie voor mijzelf. Ken jezelf stond er op een tempel in het Griekse Delfi, maar zo gemakkelijk is dat niet. Net zoals ook God ondoorgrondelijk is, je kunt je vinger er niet op leggen.

Ja, deze taal herken ik. Mijn geloof, daar kan ik ook geen vinger op leggen: soms is het sterk, soms fladdert het weg. En ook de Geest van God, Haar kan ik niet dwingen (hoe graag ik soms ook zou willen).

Maar ik kan mij wel voor Haar openen. Ik kan in Haar taal leren spreken, zoals die leerlingen van Jezus daar in Jeruzalem op de vijftigste dag.

De taal van de Geest is een taal die voor ieder verstaanbaar moet zijn, een taal die niet uitsluit maar inclusief is. Zou ik het de taal van de liefde kunnen noemen? Als de Geest van God met Pinksteren gekomen is om Jezus levend te houden in onze wereld, dan moet de taal die de Geest ons wil leren toch wel de taal van de liefde zijn. De Geest kan mij die taal leren spreken, ik kan die taal oefenen.

Maar ja, ook in de liefde kan het fout gaan.

Ik las dat er ook in de liefde verschillende talen bestaan, waardoor het kan gebeuren dat mensen elkaar niet meer begrijpen. Je kunt zo teleurge-



steld raken in de ander, de ander kan jouw goede inzet zo erg over het hoofd zien of verkeerd begrijpen, je kunt je zo vergeten voelen.

Maar zet je dan jezelf niet centraal? Is het speciale van de liefde van Jezus niet dat die de ander centraal zet?

De Geest komt van buitenaf.

De Geest komt als adem van God, ingeblazen in de uit aarde geboetseerde mens uit Genesis. Die mens wordt zo een levend wezen. Ook in het Pinksterverhaal komt de Geest als adem, als een (geluid van een) windvlaag.

Maar altijd komt de Geest in het leven van begrensde mensen, mensen uit aarde gemaakt. Mensen die hun grenzen in ere moeten houden, want ze zijn niet onbegrensd. Er zijn grenzen aan wat een mens kan. Een mens is een wezen met een ziel die ademt, die zich dan weer opent en dan weer afsluit. Zoals Jezus deed, soms zocht Hij de stilte op en dan weer was Hij onder de mensen. Er zijn grenzen aan wat een mens kan, er zijn ook grenzen aan wat een ander van jou kan vragen. Sommige mensen zijn ziekelijk onbegrensd. Als je hen geen grens stelt wordt je leven een inloophuis waar je zelf niet meer kunt wonen.

Opengaan en afsluiten worden mooi verbeeld in twee andere woorden die voor de Geest worden gebruikt. In het Handelingenverhaal komt de Geest als vuur, als vuurtongen op de leerlingen van Jezus. Ze werden er outgoing van, ze gingen spreken in vreemde talen.

In het Johannesevangelie gebruikt Jezus een ander beeld in zijn gesprek met de vrouw bij de bron: het

water dat ik geef zal in je een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Zou dat water een symbool voor de Geest kunnen zijn? De Geest als een bron in jezelf waaruit je kunt putten.

Natuurlijk kan ik mij afsluiten voor de Heilige Geest. Ik kan mij ook afsluiten v <https://www.canva.com/settings/purchase-history> oor anderen, zelfs voor mijzelf. Dat is zonde! Dan gaat er iets verkeerd.

Maar geen zonde, of er is inkeer mogelijk. Geen inkeer of er is vergeving mogelijk. Geen vergeving of er is een nieuw begin.

Geen nieuw begin, of de Geest ademt mij in.

De Geest is geen toefje slagroom bovenop mijn leven dat ik zelf wel regel. De Geest is geen overenthousiaste tante die mij opwekt om vrolijk te zijn tegen mijn aard in.

Zonder de Geest heb ik gewoonweg geen leven, kan mijn ziel niet ademen. Zonder de Geest vergeet ik gewoonweg de taal van de liefde. Zonder de Geest droogt mijn bron op.

En zit ik te tobben boven mijn papier, over wat ik in hemelsnaam moet schrijven over de Geest.

Ach, misschien is dat geschrijf wel niet zo belangrijk. Vervelend dat ik dat nu pas bedenk, na al deze woorden. Ook vervelend voor wie heeft volgehouden dit allemaal te lezen.

Want is het spreken van de taal van de liefde niet het belangrijkste dat de Geest mij kan leren?

Op deze adem van God mag ik leven.

Tjalling Huisman

Financieel Jaaroverzicht 2023

Op de agenda voor de vergadering van de Algemene Kerkenraad in april staat dat we de financiële jaaroverzichten van de kerkrentmeesters en de diaconie zullen bespreken. Kort na de vergadering zullen we deze overzichten op de website van de PGE zetten, zodat u ze kunt bekijken. U kunt deze overzichten vinden onder de kop ANBI bovenaan de website en dan kunt u kiezen of u de gegevens van de gemeente of de diaconie wilt bekijken.

Als we het jaaroverzicht van de gemeente bekijken valt meteen op dat we in 2023 een groot tekort hebben geleden van ongeveer €465.000. Dit tekort was al opgenomen in de begroting, dus komt niet als een verrassing. De voornaamste reden van dit tekort was de renovatie van de Ontmoetingskerk. Het gebouw is aangepast en opnieuw ingericht

met onder andere een nieuwe keuken en de vervanging van de ruiten door isolatieglas. De Kruispuntgemeente heeft de herinrichting van de hal voortgezet door tuindeuren te laten plaatsen en de aanschaf van nieuwe stoelen. Een deel van de verbouwingskosten komt uit ons eigen onderhoudsfonds, maar ook een groot deel valt daar niet onder. Verder valt op dat door de gestegen energieprijzen we in 2023 bijna drie keer zoveel hebben uitgegeven aan gas, elektra en water in vergelijking met 2022.

In het jaaroverzicht van de diaconie zien we ook een tekort, maar ook dit was al opgenomen in de begroting en komt dus overeen met de plannen. In het jaaroverzicht staan ook een aantal grote bedragen voor het project voor vluchtelingen zonder status, maar dit wordt grotendeels gedekt door inkomsten van sponsoren van dit project.

Wat betreft de financiën van de gemeente zullen er later dit jaar een aantal keuzes gemaakt moeten worden. Een van de belangrijkste is hoe verder te gaan in de Johanneskerk na het emeritaat van Bert Jan van Haarlem in september van dit jaar. In 2023 heeft de Johanneskerk een flink tekort gemaakt en het is duidelijk dat door de krimp in het aantal kerkleden het niet meer mogelijk is om hier een fulltime nieuwe predikant te beroepen. Later dit jaar zal een beslissing worden genomen over de opvolging van Bert Jan. Verder zullen de kerkrentmeesters, zoals besproken door de Commissie Toekomst van de Kerk, kijken naar de financiële situatie op de lange termijn, zeg de komende tien jaar. De gemeente zal natuurlijk op de hoogte worden gebracht van de conclusies van deze studie.

*Henk Grootjans,
voorzitter Algemene Kerkenraad*

Het Pinksterfeest



***'Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken.'* Handelingen 2:1-4**

In dit meinummer van SAMEN staat het Pinksterfeest centraal. Een feest dat net als Hemelvaart, ook onder christenen, minder wordt beleefd dan Kerst en Pasen. Vraag je aan veel Nederlanders wat met Hemelvaart en Pinksteren wordt gevierd dan krijg je veel antwoorden, maar die hebben weinig te maken met de Hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest.

Mogelijk heeft dit te maken met de voor velen moeilijk te begrijpen beelden van een opstijgende Jezus en tongen als van vuur op de hoofden

van zijn leerlingen. Datzelfde geldt ook voor de (lichamelijke) opstanding van Jezus, mede omdat hij zomaar ineens in een gesloten ruimte verschijnt en ook weer zomaar weg is of niet direct herkend wordt en zomaar opstijgt bij zijn hemelvaart. Het voelt tegen of bovennatuurlijk. Voor een rationeel mens is dat moeilijk te aanvaarden, ook als je opgevoed bent met de Bijbel van 'kaft tot kaft'.

Praten over de (menselijke) geest roept soms tegenstijdige gevoelens op. We zien in onze omgeving bij (meestal oudere) mensen de geest er langzaam uitgaan wat een enorme impact heeft op de directe omgeving omdat mensen elkaar dan langzaam verliezen. Met Pinksteren wordt de geest juist extra versterkt door de ontvangst van de Heilige Geest die de leerlingen met vurige tongen en volgens de schrift in veel vreemde talen en dialecten heeft laten spreken, waardoor mensen in Christus met elkaar verbonden werden. Twee tegengestelde belevingen die beide moeilijk zijn te begrijpen en ook gevoelsweerstand op kunnen roepen.

De geest eruit

Tongentaal waarover gesproken wordt, werd gebruikt om een boodschap van God door te geven aan anderen. Het spreken in tongentaal wordt tegenwoordig vooral beoefend in de Pinksterbeweging die de nadruk legt op de Heilige Geest en het persoonlijk ervaren daarvan. Tongentaal om

rechtstreeks te spreken met God. Hun jaarlijkse bijeenkomst in Biddinghuizen trekt meer dan 10000 gelovigen en kent dus veel volgelingen. Over tongentaal is wetenschappelijk veel onduidelijk omdat het vaak een uiting is van klanken en in trance wordt gesproken. Voor ons geldt dat als je in een vreemde taal wil spreken je die taal moet beheersen om je verstaanbaar te maken, dat je wordt begrepen.

De Heilige Geest is de goddelijke kracht, geest van God, die neerdaalde op Jezus Christus bij de doop van hem in de Jordaan. Jezus zegt: 'Ik zal aan de Vader vragen om een andere pleitbezorger na mij, die altijd bij zijn volgelingen zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.' Met de uitstorting van de Heilige Geest is daar invulling aan gegeven.

Wij geloven dat de Heilige Geest invloed heeft op het universum en op ons als schepselen van God. Hij speelt een essentiële rol in de bekering van personen tot het christelijk geloof. Hij verbindt ons als pleitbezorger met God. Jezus zegt, daar waar twee of meer mensen in mijn naam bijeen zijn is de Heilige Geest in uw midden. Vanuit dat houvast mogen wij als Christenen leven en het Pinksterfeest vieren.

Een gezegend Pinksterfeest gewenst.

Wim van Dijk

Toekomst-1

In het labyrint van online en websites heb ik de eerste rapportage gevonden van de commissie 'Toekomst van de kerk'. Deze is gepresenteerd op de gemeenteavond van november 2023 en bevat de opzet van het onderzoek, met daarbij van de drie kerken een paar statistieken in taartvorm.

Gelukkig maar, want een taart kan ik snappen. De taartpunten zijn voor alle drie de kerken van dezelfde kleur, maar heel verschillend van grootte.

Ik keek natuurlijk het eerste naar mijn eigen kerk, de Johannesgemeente, en ik schrok me rot. Niet zozeer om de meer dan halve taart van 65-plussers, maar om de terugloop van het totaal aantal leden in vergelijking met 2012: 1820 min 757 = 1063 leden in 2022.

Mijn eerste gedachte was: als we zo doorgaan, zijn we er over 10 jaar niet eens meer. Vooral het verlies uit de taartpunt van de 40-65-jarigen is dramatisch. Is dat omdat deze leden massaal de grens van 65 zijn gepasseerd of zijn ze stilletjes vertrokken?

Wat ik schrikbarend vind, is dat de vergrijzing in 2012 al 50% was en dat daar blijkbaar nooit actie op is ondernomen. Waarom is er toen geen ouderenspastoraat opgetuigd? Stedelijk en onder leiding van een speciaal daarvoor benoemde predikant of kerkelijk werkers.

Natuurlijk heb je ook dan veel vrijwilligers nodig en die zijn er niet, al jaren niet, ik weet het. Dat probleem speelt al tien/twintig jaar. In de tijd dat ik nog actief was in de kerk, heb ik dat zelf maar al te zeer ondervonden. Is er nu wel een idee waar die vandaan moeten komen?

Inmiddels is er een rapport en in SAMEN van februari jl. geeft Henk Grootjans in 'Vooruit kijken' een aantal conclusies en punten van aanpak weer. Als gewoon gemeentelid interesseert mij vooral punt 1. Punt 2 en 3, centen en bestuur kunnen op een hoger niveau al of niet worden opgelost.

*Jammer dat de vergrijzing niet stedelijk wordt aangepakt.

*Hoopvol dat er aandacht komt voor de bewoners rondom de kerk. M.i. is het nou juist de taak van

de kerk om naar de mensen toe te gaan.

*Goed dat er contact zal worden opgenomen met alle leeftijdsgroepen.

Daar vallen de 65-plussers onder en waar ik dan weer benieuwd naar ben is: horen daarbij ook de ouderen, zoals ik, die niet meer naar de kerk kunnen komen?

Bij hen is een heleboel wijsheid en slimmigheidjes te ontdekken. Want als je niet meer naar de kerk kunt, kunnen heel veel andere dingen buiten de deur ook niet meer. En als je het nou nog steeds fijn vindt om een keer naar een concert te gaan, het winkelcentrum, de stad of Ikea (= je te laten rijden, vaak ook nog met rolstoel), en er is geen behulpzame familie in de buurt, hoe los je dat dan op? U zult versteld staan van de creativiteit. Ik heb in ieder geval heel wat ideeën en die zal ik in een volgend stukje laten weten.

Geeske van der Veen,
g.j.v.d.veen85@ziggo.nl

Alles wat we delen

Een half uurtje voor middernacht werden we verzocht om naar huis te gaan. De meeste studenten waren al naar huis of naar de borrel. Toch was er nog steeds een groepje blijven hangen in de kerkzaal. Eigenlijk ging iedereen veel later weg dan normaal. We hadden dan ook een bijzondere avond achter de rug. 'Het is confronterend om zoveel pijn en verdriet te zien en ik zou het graag willen oplossen of helpen, maar ik besef ook dat het teveel is en dat ik er dus niet voor iedereen kan zijn al zou ik het willen. Ik probeer er nu dus vooral te zijn voor de mensen om mij heen. Dat kan ik wel.'

Het was één van de reacties naar aanleiding van een sociaal experiment dat we met elkaar hadden gedaan. Het was een variant van 'over de streep', maar alleen stopten we iedereen eerst in een 'hokje'. Zo waren er de sportievelingen, de feestbeesten, de lang-studeerders, de sjaars (eerstejaars leden) enz. Wanneer je in een hokje wordt gestopt voelt dat niet zo fijn, toch doen we dat in de maatschappij best vaak en voeden we op deze manier polarisatie. Maar welke vooroordelen je ook hebt naar elkaar en hoe we iedereen ook in hokjes stoppen, we hebben soms meer gemeen dan we doorhebben.



'Ik ben blij dat ik hier maar met zo weinig sta, want ik gun het jullie van harte dat jullie ouders nog bij elkaar zijn!' Naar aanleiding van de stelling 'kom naar voren als je ouders gescheiden zijn'. En later iemand anders over dezelfde stelling: 'Het is fijn om te weten dat je niet de enige bent met gescheiden ouders.' Er kwamen verschillende stellingen langs: je wel eens alleen voelen, je geliefd voelen, slaapproblemen hebben, worstelen met mentale problemen, je thuis voelen in de groep, ook de stelling of je wel eens over zelfmoord had gedacht. Tussen de stellingen door waren er ook Bijbelteksten verwerkt, waarin een bemoediging of vergelijkbare worsteling naar voren kwam. Worstelen met moeite is niet alleen van deze tijd. Lees palm 77 er maar eens op na: ² Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, Luid roep ik God – dat Hij mij hoort.

³ Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten. ⁴ Ik denk aan God en moet zuchten, mijn gedachten vermoeien mijn geest.

Er komt heel wat emotie naar boven en mensen raken met elkaar in gesprek na het experiment. Ze zochten elkaar op, er werd voor elkaar gebeden en naar elkaar geluisterd. In onze zoektocht naar verbinding was dit zeker een mooie stap. Wil je zien hoe het experiment gaat, dan kun je een voorbeeld terugvinden op YouTube met de titel: all that we share.

Eveline Buist-Laseur
Studentwerker bij IFESIC.S.V. Ichthus
www.ichthuseindhoven.nl

De kerkdienst 5

In een aantal stukjes probeer ik iets te zeggen over de liturgie van onze kerkdiensten. De eerste reden dat ik dat doe is, omdat ik merk dat ik een deel van onze standaardliturgie als langdradig ben gaan ervaren. Onze standaardliturgie is ontstaan vanuit de Liturgische Beweging in de Protestantse Kerken, zeg maar vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw. De tweede reden is dat de liturgiewerkgroep van de Ontmoetingskerk merkt dat veel mensen niet meer weten wat de betekenis is van sommige onderdelen van de liturgie. Goede redenen om eens stil te staan bij de kerkdienst. Als u / jij dit leest en een vraag of opmerking hebt, graag!

De zegen

De zegen is een cadeautje. Het is niet zo dat je die verdiend moet hebben, bijvoorbeeld door regelmatig of eens per jaar naar de kerk te gaan. In het Latijn is zegenen benedicere, dat betekent: goede woorden zeggen. Dat is de zegen helemaal: goede woorden zeggen in naam van God. In een gebed spreek je tot God, je komt voor Gods Aan-

gezicht en richt je tot de Eeuwige. Soms hoor ik wel eens een voorganger zich tijdens de gebeden tot de gemeente richten, dat is een categoriefout. Tijdens de zegen richt de voorganger zich tot de gemeente, In Gods Naam. Uit Gods Naam spreekt de voorganger de zegen uit over de gemeente, waartoe die voorganger ook zelf behoort. Die zegen is niet afhankelijk van het goede karakter van de voorganger. Maar het is natuurlijk wel prettiger om de zegen te ontvangen van een voorganger die niet de vreselijkste dingen doet en zegt. Is dat het geval, dan voel je je niet echt gezegend: de geloofwaardigheid is in het geding. Net als bij een milieuactivist die vliegend en vleesetend door het leven gaat. Het maakt ook uit hoe je de zegen ontvangt. De zegen opent je hart, voor God en ook voor de ander. Als je gezegend wordt, betekent het automatisch dat je ook tot een zegen wilt zijn. De zegen is geen magie. Het is geen levensverzekering tegen ongelukken en onheil. Maar wel is het de verzekering dat in geluk en ongeluk de Eeuwige met je meegaat. De moeder aller zegenspreuken is de (hoge)priester-

lijke zegen uit Numeri 6 (24 – 26), de woorden waarmee Aäron en zijn zonen de Israëlieten tijdens hun tocht door de woestijn moeten zegenen:

Moge de Eeuwige u zegenen en beschermen, moge de Eeuwige het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Eeuwige u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Deze zegenwoorden zijn heel oud. Ik las dat ze in ieder geval teruggevonden zijn op twee zilveren amuletten uit de zevende eeuw voor Christus. In de loop van de tijd zijn er vele andere prachtige zegenspreuken ontstaan, sommige zijn ook op muziek gezet om de woorden te zingen. In plaats van *Zijn gelaat* zeg ik tegenwoordig ook wel *Diens gelaat*. Dat is non-binair en drukt voor mij uit dat God geen man is. Hoe denken jullie daarover?

De volgende keer schrijf ik iets over rituelen en symbolen.

Tjalling Huisman

Bijbelacademie

Donderdag 16 mei – 20.00 uur

Horen geloven en onzekerheid werkelijk bij elkaar? Hoe gaan wij om met de verschillende vormen en uitwerkingen van twijfels? Is het mogelijk (sommige) twijfels te overwinnen of moeten we gewoon leren met twijfels te leven? Op donderdag 16 mei willen over deze en andere vragen nadenken in de Adventskerk (20.00 uur).



Zondag 26 mei – 19:00 uur

Eén van de verrassende uitspraken van Jezus is dat het hele Oude Testament over Hem spreekt (Joh. 5:39). Zo zei de Opgestane tegen twee deserterende discipelen die moeite hadden het kruis en de opstanding van Jezus te begrijpen: 'Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?' Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten. (Lukas 24: 25-27)



nader belichten. Op welke wijze spreken deze oude woorden over het kruis en de opstanding van Jezus? Het belooft een verrassende avond te worden.

Werner Gugler

Palestijnse theologie

Op maandagavond 27 mei en drie maandagavonden in juni (3, 10 en 17) wil ik graag het boek *De andere kant van de muur*, een Palestijns perspectief bespreken. Het is geschreven door Munther Isaac, een Palestijns theoloog uit Bethlehem.

Op die vier avonden gaan we in gesprek over een aantal hoofdthema's van het boek: hoe het leven is achter de muur (die dwars door Bethlehem loopt); hoe de Bijbel spreekt over het bezit van het land; hoe naastenliefde iedereen omsluit, Jood en Palestijn; hoe vrede en gerechtigheid de leidraad zijn in Isaacs kijk op Israël en Palestina.

Als u / jij mee wilt doen, dan raad ik je aan om nu al te beginnen met het lezen van het boek. De avonden beginnen steeds om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Vooraf is het mogelijk om deel te nemen aan een Stiltegebed, dat begint om 19.30 uur. Plaats van deze bijeenkomsten is de Ontmoetingskerk. Je opgeven kan bij: 06 15 69 59 19 / tjhuisman27@gmail.com

Tjalling Huisman

Open einde?!

Ik ben een liefhebber van films die vreemd of verrassend eindigen. Een film mag van mij goed aflopen (happy end), maar de films die dat niet hebben, blijven bij mij langer hangen. Nog sterker gebeurt dit bij series. Er is steeds een vervolg, het verhaal gaat maar door en door. In zulke verhalen zitten soms plotselinge wendingen, zodat je perplex achter blijft. Zo keek ik eens een serie waarin ik dacht dat één van de hoofdrolspelers tot het einde in de serie zou zitten. Maar plotseling verdween hij uit het verhaal. Als je dat niet ziet aankomen, zit je met vertwijfeling naar de aftiteling te kijken. En je vraagt je af: 'wat is hier nu gebeurd?'

Bijbelboeken hebben dat ook. Soms lopen verhalen goed af, soms blijf je in vertwijfeling achter. Neem alleen al de verhalen over Jezus' opstanding. Daarbij kun je dezelfde vraag stellen: 'wat is hier nu gebeurd?' De evangelist Marcus wist dit heel treffend te verwoorden. In zijn evangelie neemt hij zijn lezers mee. We worden meegezogen in zijn verhaal over Jezus. In pieken en dalen lezen we over Jezus zijn leven, zijn boodschap, zijn missie. Marcus sluit zijn evangelie af, niet met Jezus' dood, maar met zijn opstanding. Dat lijkt een goed einde. Dat

is het natuurlijk ook. Maar zijn evangelie eindigt met de woorden: 'De vrouwen gingen het graf uit. Ze vluchtten weg, want ze waren vreselijk geschrokken. Ze vertelden niemand iets, omdat ze zo bang waren.' (Marcus 16:8)

Elke triomfantelijkheid is hem vreemd

Het evangelie van Marcus eindigt met zinnen waarin woorden voorkomen die getuigen van schrik, ontsteltenis en angst. Is dat het laatste woord? Dat ze bang waren? Al in de eerste eeuwen hebben mensen die zich bezighielden met het overschrijven van de tekst, met deze vraag geworsteld. Op een gegeven moment heeft iemand een samenvatting gemaakt van de opstandingsverhalen uit de andere evangeliën en voegde die woorden toe aan de tekst van Marcus. Daarom is het slot nu: 'De leerlingen gingen op weg. Overal vertelden ze het goede nieuws. De Heer hielp hen, en hij gaf hun de kracht om wonderen te doen. Zo liet hij zien dat het goede nieuws waar is.' (Marcus 16:20)

Dit slot lezen wij nu in bijna alle Bijbels. Soms staat het tussen aanhalingstekens, waardoor je kunt zien dat het later is toegevoegd. In één van mijn naslagwerken ontbrak dit slot omdat deze theoloog vond dat die toevoeging afbreuk deed aan het bijzondere slot van het evangelie van Marcus. 'Ook na zoveel eeuwen moeten wij zoveel als mogelijk is recht doen aan de intenties van de schrijver', schreef deze deskundige. Dus willen wij recht doen aan de evangelist Marcus, dan moeten wij zijn evangelie eindigen met de woorden: 'Ze vertelden niemand iets, omdat ze zo bang waren.' Ik kan me voorstellen dat je moeite hebt met dit slot. Je kunt het evangelie, het goede nieuws, toch niet eindigen met woorden vol angst en ontzetting?

Het is echter zeer waarschijnlijk dat Marcus het wel zo heeft bedoeld. Het past in zijn verhaal over Jezus. Elke triomfantelijkheid is hem vreemd. Ook de gebeurtenissen rond de opstanding van Jezus verleiden hem niet tot vrolijke en alleen maar positieve teksten. Marcus stelt het als een open vraag aan zijn lezers: wat is jouw reactie?!

Lieuwe T. Wijbenga

Bijbels Bijbellezen 17 - De rijke man en de arme Lazarus (2)

Nog even wat meer over de rijke man en de arme Lazarus. Zo'n verhaal moet je natuurlijk niet lezen als 'een kijkje in het hiernamaals'. Meer als een verkondiging om je te bekeren!

Zoals ook Mattheüs 25: 31-46, het zogenoemde Laatste Oordeel, verkondiging wil zijn ter bekering: voor zover je dit gedaan hebt aan een van mijn minste broeders, heb je het mij gedaan! Ons ongelof, dat dat de kern van het geloof is en dat het toch veel meer zou moeten omvatten dan diaconaat, dáár wringt het.

Diaken is iemand (letterlijk) die door het stof gaat, die bedacht is op de LAGEN, de vergeeften, de armen en gebukten, de weduwe en de wees enzovoort. De diaken is degene die gedenkt (via Israël) hoe zijzelf verdrukt waren in het zogenoemde Egypte, beter Mitzraïm, dit is Dubbele Benauwenis. En daarom scherp het oog houdt op hen die in het heden hun voormalig lot ondergaan

in verdrukking, armoede, zweren en ander verderf. Die weten, dat heel de Bijbel daarvan getuigt, dat (deze) God, die (Psalm 113) zit in de hoogte, zit in de diepte, in de hemel en op de aarde: die de arme verheft uit het stof en de nederige uit de drek. Hoor maar, wat Lucas Abraham laat zeggen, als de pijn lijdende rijke wil dat hij Lazarus naar zijn broers stuurt om hun zijn lot te besparen: ZE HEBBEN MOZES EN DE PROFETEN. Ze weten allang hoe het zit! Ja maar als er iemand van de doden vandaan komt, zullen ze zich bekeren. Nee, zegt Abraham, als ze naar Mozes en de profeten niet horen, zullen zij ook niet indien iemand uit de doden opstaat overtuigd worden.

Waar het (deze) God in Jezus Christus om te doen was, stond en staat al die tijd al in Tenach(O.T.), in die zin is het zogenoemde Nieuwe Testament NIET nieuw. Het nieuwe is dat de Schrift (dit is Mozes en de Profeten) vervuld is, dat wil zeggen voorgoed werkelijkheid is geworden in Hem!



U begrijpt nu waarom ik het (nog steeds!) verspreiden van losse nieuwe testamentjes een misdaad tegen de (bijbellezende) mensheid vindt. Want zo maakt men Bijbels Bijbellezen feitelijk onmogelijk!

Nog even samengevat: wie de Bijbel niet leest als een vanuit het midden (dat is vanuit de boeken van Mozes) opgebouwd geheel, krijgt noodzakelijker wijze een individuele Jezus en een anti-Joodse Bijbel. Ik zal daar de volgende keer meer over zeggen.

Wim de Leeuw

Ontvankelijkheid

Het is pauze, ik zit in groep 5 of 6. Ik ga altijd graag naar de evenwichtsbalk naast het schoolplein. De balk is rond, vrij smal en donkerbruin. Niet zo hoog zodat ik er makkelijk op kan staan. Eraf vallen is niet pijnlijk maar zeer beslist niet de bedoeling.

Heen ga ik putjesscheppen, met telkens een been naast de balk. Voorzichtig zet ik daarna mijn voet weer voor de andere. Het einde van de balk komt in zicht en dan is het omdraaien zonder eraf te vallen. Terug ga ik dan met paardensprongetjes naar de andere kant.

Het gaat me er niet om hoe vaak het me lukt voor de bel gaat, dat zeg ik tegen mezelf. Maar diep van binnen wil ik ongeschonden de pauze door, zonder een voet op de grond. Zwevend tussen de lessen ben ik even nergens, ben ik alleen met mijn stappen, onderweg, telkens weer, naar de overkant. Om daar dan niet te rusten maar om te keren. Een eindpunt dat geen eindpunt is maar telkens weer een begin van een nieuwe oefening.

Ik wil gewoon heel graag die stilte in mijn hoofd. Dat gevoel dat je met elke stap weer dichterbij je eigen gedachten geraakt. Putjesscheppen, 1, putjesscheppen 2, links, rechts. De sprongen zijn een geconcentreerde vreugdedans. Het is geen moeten, geen willen, daar op die balk. Het is het plezier dat ik met mijn gedachten nergens kan zijn. Het is toch ook moeten, en willen. Het is bij mij vaak allebei. Het is iets, en dan toch ook niet. Het is iets niet, om het dan toch te zijn.



Ik wil niet de snelste, de slimste, de mooiste en de liefste zijn. Ik wil dat toch ook wel. De balk is een baken van stilte, van oefenen en soms ook van vallen. Niet hard maar zeer beslist toch pijnlijk. Ik droom van het beheersen van de perfectie. Ik weet dat het me nooit zal lukken.

Perfectie beheersen

Ik gebruikte dit verhaal laatst in gesprek met een man, Sjef, die de lat voor zichzelf heel hoog legde. Hij was chronisch ziek. Spieren die niet meer deden wat hij wilde. Zijn hoofd vond dat hij niet zo moest zeuren. Daar wordt toch niemand beter van? Gewoon beter je best doen...

We hadden het over de lat hoog leggen. Ik vertelde van de balk, van het perfect willen doen.

We deden een meditatie, ik begeleidde hem naar de balk in zijn eigen hoofd. Balancerend op die balk wilde hij weten hoe dat zou zijn, balanceren

zonder te vallen, om dan toch telkens weer te vallen. De regels vergeten en ze dan weer zelf bedenken. Vrienden die je zagen zoals je was, ondanks je lichamelijke beperking. Die je zagen zoals vreemden je niet konden zien. Die zagen de man in de rolstoel.

Het is 1985. De schoolbel gaat en ik heb een even aantal keren op de balk gelopen. Ik wil heel graag een even aantal keren op de balk hebben gelopen. En ik wil me aan de regels houden, niet te laat komen. Ik wil allebei en dat kan niet. En ik kan niet alles voor iedereen altijd goed doen.

Nu ben ik 35 jaar ouder. En ik ben nog steeds ambivalent en zoekend naar evenwicht. En met vallen en opstaan blijf ik leren dat het ok is dat het niet altijd voor iedereen goed is.

De evenwichtsbalk is deel van mijn innerlijk. Het hout is een wankel grond onder mijn voeten. Ik heb geleerd dat de afstand tot de aarde nooit zo groot is dat ik blijf vallen.

Die houding neem ik mij voor in mijn gesprekken met vaak heel kwetsbare mensen. Dat is voor mij evangelie, een goede boodschap.

Karin Seijdell, geestelijk verzorger bij het Centrum voor Levensvragen Midden- en Oost Brabant. Zij heeft een eigen praktijk: www.zinlab.nl

Momenten met Hart, Ziel en Handen Luisteren naar je lichaam

'Wanneer je luistert naar je lichaam als het fluistert, dan hoeft het nooit te schreeuwen'

Luisteren naar je lichaam: hoe doe je dat? Een jaar of zeventien geleden ben ik flink over mijn lichamelijke (en emotionele) grenzen gegaan, er lag zowel qua werk als ook privé veel op mijn bordje. Ik kreeg toen gordelroos: een verschijnsel dat optreedt als je teveel stress ervaart en te weinig weerstand hebt. Mijn lichaam gaf duidelijk aan dat de grens bereikt was en dat het tijd was voor rust. Onder goede begeleiding heb ik toen stukje bij beetje mijn werkzaamheden weer opgebouwd. Sindsdien let ik beter op mijn grenzen en schakel ik eerder terug op momenten dat het me teveel wordt.



Wat mij daarbij helpt, is het beeld van een 'stoplicht'. Dit werkt als volgt: er zijn dagen dat ik mij goed voel en veel energie heb, deze noem ik de 'groene dagen'. Ik kan dan lekker aan de slag en veel aanpakken. Er zijn ook 'rode dagen', dat zijn dagen dat ik ziek ben, in bed lig en mijn afspraken afzeg. Tenslotte heb je nog het tussengebied: dat zijn dagen waarop ik me niet helemaal fit voel. Ik heb bijvoorbeeld last van mijn schouders, hoofdpijn of een nacht slecht geslapen. Dan gun ik mijzelf die dag een 'oranje dag'. Op een oranje dag leg ik de lat wat minder hoog, ik laat liggen wat ook wel tot morgen kan wachten en ik neem vaker pauze. Op die manier kan ik een beetje bijkomen. Na één of twee oranje dagen, kan het licht vaak alweer op groen.

In de tijd dat ik deze methode van het stoplicht gebruik, heb ik het volgende ontdekt: de 'oranje dagen' zijn soms net zo productief als de groene.

Gun jezelf een oranje dag

Juist doordat ik het rustiger aan doe, kan ik gemakkelijker hoofd- van bijzaken onderscheiden en zie ik sneller oplossingen. Ook voel ik me vaak creatiever. Daarnaast heb ik ontdekt dat, sinds ik mijzelf vaker een 'oranje dag' gun, ik minder 'rode dagen' heb.

Doordat ik eerder luister naar de signalen van mijn lichaam, hoeven deze signalen niet steeds

erger te worden. Ziek zijn is dan blijkbaar minder vaak nodig.

De periode waarin ik over mijn grenzen ben gegaan, was moeilijk en ik zou het niet graag overdoen. Toch heb ik in die tijd geleerd om vaker naar mijn lichaam te luisteren, ik ken nu beter de signalen. Hoe hoor jij je lichaam fluisteren? Welke signalen geeft het af? Als je lichaam van zich laat horen, gun jezelf dan gerust eens een 'oranje dag' en kijk hoe dit werkt voor jou!

*Margit van Tuijl,
studentenpastor/life coach voor
studenten in Eindhoven*

Toekomst?!

Bij het nadenken over een stukje voor SAMEN, vraag ik me altijd af: wat is er in de twee maanden die tussen de stukjes zitten gebeurd? Vaak gebeurt er (te) veel.

Het is al lang erg druk in huis. En vanaf eind februari hebben we heftige weken achter de rug. De situatie in Eindhoven met dak- en thuislozen is verslechterd. Er komen steeds meer daklozen, de zogenaamd niet-rechthebbenden (veelal arbeidsmigranten), die toch een plek zoeken. De Maatschappelijke Opvang in Eindhoven heeft het toegangsbeleid aangescherpt, waardoor deze mensen in de centrale opvang niet meer naar binnen mogen. Dit heeft er toe geleid, dat wij elke dag steeds meer mensen binnen krijgen. In november jl. moesten wij al besluiten maximaal vijftientig mensen tegelijkertijd binnen te laten. Ging er iemand weg, dan mocht de volgende naar binnen. Door de enorme druk, die er op dit moment was, hebben wij helaas moeten besluiten 't Hemeltje gedurende één week te sluiten. Dat is gebeurd van 3 maart tot en met 10 maart. We hebben besloten op 11 maart weer open te gaan. Het heeft goed uitgepakt. Het is rustiger geworden. Maar zo'n beslissing nemen we niet zomaar. In de week dat we gesloten waren is burgemeester Jeroen

Dijsselbloem van Eindhoven op bezoek geweest in 't Hemeltje. Dit was een gepland bezoek maar dat gaf ons nu ook precies de gelegenheid om te vertellen wat er speelt in 't Hemeltje. Wij hebben een presentatie gegeven. Er was een rondleiding door het huis. En de problematiek van toegang is besproken. De burgemeester heeft erop aangedrongen contact op te nemen als we het na de heropening niet redden gezien de enorme druk, die is ontstaan. We hebben nog geen contact met hem hoeven opnemen, maar we zullen niet schromen om dat te doen als het echt nodig blijkt te zijn.

Maar om 't Hemeltje goed te kunnen laten blijven draaien, zijn vrijwilligers erg nodig. Onze groep vrijwilligers kan nog wel wat uitbreiding gebruiken. We zijn ook op zoek naar een vrijwilliger die mee wil werken aan de kleding sortering en uitgifte en naar een vrijwilliger die de boodschappen wil doen. Op onze website www.inloophuishemeltje.nl staan de vacatures uitgebreid beschreven.

Gelukkig kunnen we ook melden dat de vacature fondswerver in het bestuur is ingevuld. Het bestuur is weer voltallig is. Maar dat betekent ook dat ik (Jeannet) ga stoppen met mijn werk voor 't Hemeltje.

Ruim zestien jaar ben ik actief betrokken geweest bij Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje. Vele jaren als secretaris van het bestuur en de laatste vier jaar als vrijwilliger relatiebeheer en deel fondsenwerving.

In die zestien jaar is er veel gebeurd. Ik heb veel vrijwilligers, werkers maar ook gasten leren kennen. Sommige mensen zijn er nog, anderen zijn gestopt of hebben ander (vrijwilligers-)werk gevonden. Dat geldt ook voor onze gasten. Ik heb er velen leren kennen, sommigen komen nog steeds in huis. Soms zie je ze een tijdje niet en dan komen ze weer langs. Ik heb veel verhalen mogen horen, hoe ze dakloos zijn geworden en wat dat voor hen betekent. Het heeft mijn kijk op onze wereld/samenleving wel veranderd.

Ja, zestien jaar is niet niks, het heeft me veel gegeven en ik heb ook veel kunnen geven. En dan is het nu tijd om te stoppen, dat wordt wel even wennen. Ik wens 't Hemeltje alle goeds toe voor de toekomst! Dat het een gastvrije, open en veilige plek in de stad mag blijven voor alle betrokkenen: vrijwilligers, werkers én gasten (dak – en thuislozen).

Jeannet Venekamp



Open Huis Sint Cathrien
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2;
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31.
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl
IBAN NL75TRIO0198481446



Inloophuis 't Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl



JOHANNESGEMEENTE

Johanneskerk, Mercuriuslaan 1bT 2435248

Wijkredactie, De Pannelaan 6 T 2912214

E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl

Koster: mw. M. Anpong T 2424870

Kerk in Son, Zandstraat 26, Son

Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus T 06 19546912

E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

VIERINGEN

Zondag 5 mei

Gastpredikant

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag

Er is een gezamenlijke dienst met de Wijkgemeente Eindhoven-Zuid in de Johanneskerk.

Als lezingen worden aangereikt:

Ezechiël 1 en Lucas 24: 49-53.

Zondag 12 mei de zesde zondag na Pasen

In de paastijd wordt gelezen uit het Evangelie naar Johannes. Net als de zondagen voor Pasen, hebben ook de zondagen tussen Pasen en Pinksteren een eigen naam gekregen. Meestal zijn die namen ontleend aan de Psalmen die op deze dag werden en worden gezongen. Deze zondag heeft de naam Exaudi (Hoor) gekregen: Hoor mij, Heer, als ik tot U roep. (Psalm 27). We lezen in ieder geval Johannes 17: 1-13. Daarnaast wordt Exodus 19: 1-11 aangereikt. Het gaat vooral over de verbondenheid van de Eeuwige met zijn volk, van Jezus met zijn volgelingen. We horen het in beide lezingen. Wij vieren de Maaltijd van de Heer.

Zondag 19 mei Pinksteren

Er zal een gezamenlijke dienst zijn met de Wijkgemeente Eindhoven-Zuid in de Ontmoetingskerk. Voorganger zal ds. Tjalling Huisman zijn.

Zondag 26 mei zondag Trinitatis

De Kerk viert de zondag van de Drie-eenheid. Op het leesrooster staan Exodus 3: 1-6 en Johannes 3: 1-16.

VANUIT DE GEMEENTE

Huwelijk

Op woensdag 8 mei gaan Arike Binnendijk en Willem Buitendijk trouwen. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal om 19.30 uur zijn in de Sint Willibrorduskerk in Mill.

Paasviering Ouderen

Op woensdag 27 maart hebben we met ouderen van de Johannesgemeente een paasviering gehouden. Voor de viering hebben we gebruik gemaakt van de liturgiesuggesties van het tijdschrift De Open Deur. Het was goed om met elkaar te beleven dat, ondanks dat er door oorlogen zoveel verdriet en pijn is in de wereld, we toch mogen uitkijken naar het licht van Pasen. We hebben mooie paasliederen gezongen en het was heel fijn dat Marianka Quaden ons hierbij heeft begeleid op de piano. Nog fijner om te weten is dat zij heeft beloofd, wanneer het nodig is, altijd beschikbaar te zijn. Na de viering was er nog voldoende tijd voor een gezellig en ontspannen samenzijn. Namens de kerkenraad een woord van dank aan de vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat de hal er feestelijk uitzag en ook voor koffie, thee, hapjes en drankjes hebben gezorgd. Dank jullie



wel dat de Johannesgemeente ook nu weer op jullie kon rekenen. Ook dank aan Bert Jan die vooringing in de viering en Mathilda die ook op velerlei wijze behulpzaam is geweest.

Diny Zuidam

Koffie-inloop

Elke donderdagmorgen, behalve op feestdagen, is er tussen 10.00 en 12.00 uur een koffie-inloop in de hal van de kerk, waarbij iedereen, kerklid of niet, van harte welkom is voor een kopje koffie of thee en een praatje. Kom eens langs en neem uw buret mee om de gezellige sfeer te proeven! Alvast voor uw agenda: donderdag 6 juni willen we een lunch organiseren, waarvoor u zich wel moet opgeven. Nadere berichten hierover volgen in de wijkbrief.

*Namens de gastheren
en gastvrouwen*

Zij die ons zijn voorgegaan

Op 10 april is mevrouw Arine Brouwer-Luyendijk overleden in de leeftijd van 98 jaar. De laatste jaren van haar leven waren niet eenvoudig. Gehecht als ze was aan haar zelfstandigheid, viel het haar zwaar dat zij niet in haar huis kon blijven wonen. Ze moest haar thuis, waarvan ze altijd zei dat ze er nooit meer weg zou gaan, verlaten. Moeilijk was het voor haar om steeds meer aangewezen te zijn op de zorg van anderen. Jarenlang nam Arine Brouwer deel aan een gespreksgroep. Ze vond de gesprekken over geloof en kerk belangrijk en waardevol. Ze was in de gesprekken duidelijk over wat ze van dingen en mensen vond. Ze liet zich ook niet gauw op andere gedachten brengen, maar wilde wel haar opvattingen met anderen delen en luisteren naar de verhalen en ervaringen van anderen. Bij haar uitvaart lezen wij Psalm 8: Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde. Maar de Psalm gaat vervolgens vooral over de mens. Over zijn grootheid – bijna een god – en zijn kleinheid – wat is de mens onder de hemel, een stipje tussen de maan en de sterren. Een mens is klein én groot. De verwondering van de psalmdichter gaat vooral over dat laatste: de Eeuwige heeft het werk van zijn handen aan de voeten van de mens gelegd. De macht van de Heer is dat Hij hemel en aarde uit handen geeft. Zo en niet anders wil Hij onze God zijn. In dat geloof wensen wij Simone en Frans en hun kinderen en hun gezinnen de nabijheid van de Eeuwige.

Agenda mei

- do 2 Raad van Kerken
- di 21 Voorbereiding Tour
- wo 22 Ministerie van predikanten en kerkelijk werkers
- zo 26 Evensong
- vr 31 Samen eten



WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 T 2437651

Wijkredactie, Diepmeerven 26 T 2122563

E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl

Kerkbeheer: dhr. V. Valstar T 06-19036008

VIERINGEN

Zesde zondag van Pasen, 5 mei

Collega Pieter Flach, kerkelijk werker in Nuenen en in Helmond is vandaag onze voorganger.

Donderdag 9 mei, Hemelvaart

De gezamenlijke dienst van Son en Breugel-Sint Oedenrode, Noord en Zuid is om 10.00 uur in de Johanneskerk. Voorganger is ds. Bert Jan van Haarlem.

Zondag 12 mei, Wezenzondag

Vandaag gaat Lieuwe (Wijbenga) voor op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Zondag 19 mei, Pinksteren

We vieren Pinksteren dit jaar in de Ontmoetingskerk in een gezamenlijke dienst van Noord en Zuid en Son en Breugel. De cantorij zal zingen onder leiding van Marja Bottenberg. De samenzang en cantorijsang worden begeleid door Ronald Kamminga, organist / pianist uit de Johanneskerk. Verder zal Erik Boers een lied met ons zingen. Voorganger is ds. Tjalling Huisman. De dienst begint om 10.00 uur.

Zondag 26 mei, Trinitatis

Op deze zondag van de Drie-eenheid gaat Lieuwe weer in ons midden voor.

Zondag 2 juni, eerste zondag na Trinitatis

De achttienplus gespreksgroep heeft de regie over de dienst van vandaag. Zij willen in de dienst iets laten terugkomen van alle bezoeken aan andere kerkgemeenschappen, de synagoge en de hindoetempel van het afgelopen jaar. Werktitel van de dienst is Ontmoetingen met God.

VANUIT DE GEMEENTE

Stiltegebed

Het stiltegebed is er weer op de volgende maandagavonden van 19.30 tot 19.50 uur: 13 en 27 mei, 3, 10 en 17 juni. Het is een eenvoudige viering met een Taizélied, een avondlied, een lezing en verder veel stilte.

Ontvangen

Ontvangen voor de kerk € 100,-; de geveer hartelijk dank.

Vakantie

Van 27 april tot en met 9 mei heeft Lieuwe Wijbenga vakantie. Waarschijnlijk neemt Tjalling Huisman in diezelfde tijd ook vakantie. Collega Bert Jan van Haarlem is gelukkig present.

Bericht vanuit de diaconie zuid.

In februari zijn Ellen Melis en Maaïke Bril als diaken bevestigd in een mooie dienst. Ze zijn allebei al actief geweest in de kerk, rondom avondmaal en de Paasdiensten. In de veertigdagentijd waren er, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, twee Sososomaaltijden; één op Aswoensdag met soep en een onderwerp, en één op een zondagmorgen met zelf meegebrachte lunches die gedeeld werden. Ook was er weer een bijzondere dienst met vluchtelingen, die met ons deelden hoe ze als mens midden in onze samenleving staan, hoewel er vaak formele belemmeringen zijn. De collecte in deze dienst was voor Vluchtelingen in de Knel en dan met name voor de medische kosten voor oudere 'vluchtelingen', mensen zonder de juiste papieren die dus niet in aanmerking komen voor reguliere zorg. Er zijn mooie diensten geweest met Pasen, waar we als diakenen aan meewerkten. We hebben ook kennisgemaakt met andere diakenen van de gemeenten van de PGE. Op dit moment zijn we ons vooral nog aan het inwerken en oriënteren. U hoort vast nog meer van ons in de toekomst.

*Met hartelijke groet,
Marieke Visser e.a.*

In memoriam

Op 25 maart is Loeki de Roos overleden, zij werd 91 jaar oud. Om een nieuwe aarde schreeuw ik, als een vrouw in barensweeën. Zal ik ooit nog veilig wonen, slapen in een droom van vrede?

Ja, ik zal nog - geef mij antwoord,
hoor mij - wees niet doodse stilte.
(Uit: Psalm 4 vrij, Huub Oosterhuis)

Op 26 maart is Gijsje van der Wal overleden, zij werd 92 jaar oud. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

(Uit NBV '21: Johannes 14)

Op 3 april is Sytse Abbink overleden, hij werd 68 jaar. Sytse was van het delen: Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd.
(Uit NBV '21: Marcus 6)

BEZINNING EN GROEI**Bijbelgroep**

De Bijbelgroep komt weer samen op maandagavond 6 mei om 18.00 uur. Eerst samen eten, daarna gaat het gesprek over een podcast met de titel 'Heeft God een plan voor je leven?'. Ben je tussen de 20 en 35 jaar en wil je een keer meedoen, bel of app of mail ds. Tjalling Huisman: 06 15 69 59 19 / tjhuisman27@gmail.com

Gespreksgroep 35 tot ongeveer 55 jaar

Na twee bijeenkomsten over vergeving (tussen mensen) gaan we in juni weer samen eten. De datum is nog niet bekend. Maar als het je leuk lijkt eens mee te doen is het eten een goede en informele manier om kennis te maken. Informatie kun je krijgen bij: ds. Tjalling Huisman: 06 15 69 59 19 / tjhuisman27@gmail.com

Palestijnse theologie**DE ANDERE
KANT VAN
DE MUUR**

Munther Isaac

**EEN PALESTIJNS
PERSPECTIEF**

Eind mei en in juni staat de bespreking van een boek van een Palestijns theoloog uit Bethlehem op het programma. Voor meer informatie, zie elders in deze SAMEN. Als u / jij mee wilt doen, dan raad ik je aan om nu al te beginnen met het lezen van het boek. De titel is: De andere kant van de muur, een Palestijns perspectief;

*de schrijver is Munther Isaac.
Tjalling Huisman*

**LUTHERSE GEMEENTE**

Kerkdiensten in Dommelhofstraat 1a
Wijkredactie, Amerlaan 2 T 2623104
E-mail: redactie@lutherszuidnederland.nl
Website: www.lutherszuidnederland.nl

UIT DE WIJKGEMEENTE**Lekendienst 12 mei**

Bent u iemand die van zingen houdt? Kom dan op woensdag 8 mei om 19:30 uur oefenen en kom op zondag 12 mei naar de dienst om 10:30 uur naar de Dommelhofkerk en zing mee! Op 12 mei is er een lekdienst waarin we veel liederen zingen en ook zoveel mogelijk liturgische delen zingen zoals b.v. het Onze Vader en canons. Zo komen ook de minder bekende liederen een keer aan de beurt. Als overdenking zal iemand een uitleg lezen over een lied uit het liedboek.

Lia en Dick Eekel

Spelletjesmiddag

Op dinsdag 28 mei willen we voor een gezellige middag bij elkaar komen. Met oudhollandse spelen, maar ook met andere spelen, kunnen herinneringen worden opgehaald en misschien ook kennis opgefrist en het geheugen getest. Je kan gewoon ouderwets spelplezier hebben. We beginnen om 14.00 uur, in de hal van de kerk. Ds. Susanne Freytag zal de middag inleiden. Rond 17.00 uur willen we de dag afsluiten met een eenvoudige maaltijd. Iedereen die van spelletjes houdt is uitgenodigd om mee te doen. In verband met de maaltijd is het wenselijk dat u zich vóór 21 mei aanmeldt. U kunt zich opgeven bij Leny Rampelt: pastoraat@luthersekerkeindhoven of 06-4476 6775

Een avond over de lutherse liturgie

Het meest nutteloze en tegelijkertijd het meest waardevolle is de eredienst. Daar gaat deze avond over. Vanaf 1 januari vieren we in de Dommelhofkerk alle diensten gezamenlijk waarbij elke dienst in het kader van een van de drie geloofstradities: Luthers, Doopsgezind en Remonstrant, staat. Naar aanleiding van het verschijnen van de lutherse brochure 'De eredienst, een gang door de liturgie' willen we op 20 juni samen in gesprek gaan over de kern, het wezen van liturgie in het algemeen en ook op de lutherse liturgie en de verschillende onderdelen in deze liturgie. Lutheranen zijn vaak zeer gehecht aan hun liturgie, hun wijze van vieren. Het is een goede gelegenheid om het er samen met de doopsgezinden en remonstranten over te hebben en uitleg bij de liturgie te krijgen. De brochures liggen in de kerk om mee te nemen. Wie wil kan deze van tevoren lezen. U kunt de brochure ook vinden op de website www.luthersinfo.nl Voorafgaande aan de bijeenkomst bent u van harte uitgenodigd voor een eenvoudige maaltijd om 18 uur. Wilt u zich voor de maaltijd opgeven? Graag tot 18 juli opgeven bij Susanne Freytag (ds.freytag@lutherszuidnederland.nl of 06-43955283)

De bijeenkomst begint vervolgens om 19:00 uur in de Dommelhofkerk, Dommelhofstraat 1A

ds. Susanne Freytag

BERICHTEN UIT ARMENIË

Tot grote verbazing van Ghuschik vond ze in een Armeense krant een uitgebreid artikel, volledig gewijd aan het 'kas' project van de school in Schnogh. Het bericht vertelt uitvoerig over het project: 'Van een school die de leerlingen opvoedt met een groot gevoel voor gemeenschapszin d.m.v. een kas met daarin een tuin waarin groente en fruit en bloemen gekweekt worden door jongeren, wat ten dienste staat van het hele dorp.' De scholen in Armenië hebben een Engels systeem. Tot 6 jaar naar de kleuterschool en dan van 6 tot 17-18 jaar middelbare school. Waarna je een beroepsopleiding gaat volgen of studeren. De krant heeft vooral het accent gelegd op het feit dat deze jongeren al meewerken aan gemeenschapsontwikkeling op een heel praktische manier, met oog voor iedereen in hun omgeving, waarvan gezonde voeding een basis element is. Het hoofd van de school heeft foto's gestuurd van de kas en het grindpad er naar toe, dat zorgvuldig gelegd is van restanten van stenen, overal vandaan. De zitbanken moeten nog worden geplaatst, dat komt nog, maar de leerlingen werken nu al in de kas met veel enthousiasme. In gedachte zien ze de oogst al voor zich. Daar zullen we zeker nog berichten van ontvangen. Hartelijk dank voor al uw giften die dit mede mogelijk hebben gemaakt. De kinderen zijn er heel enthousiast mee aan de slag gegaan.

Thea Dik



Monastrie van Noravank

SOVE-vieringen

Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven

11 mei is er weer een SOVE-viering

Voorganger is Margreet Spoelstra

Thema: 'Is dit een mens'

Het koor verleent haar medewerking

o.l.v. Karel Baken

Aan de piano: Ronald Kamminga

Iedereen is van harte welkom.

Plaats: Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b

Aanvang: 18.30 uur

Namens SOVE, Wil van Egmond

Joachim en Anna – 28 mei

Dinsdag 28 mei is de laatste bijeenkomst van Joachim en Anna van dit seizoen. Voor die slot-bijeenkomst staat er weer een feestelijke driegangen lunch bij 'De Rooi Pannen' (school voor consumptieve beroepen) op het programma. We starten om 12.00 uur en nemen rond 14.00 uur afscheid van elkaar.

Voor die lunch is het noodzakelijk om je op te geven en €15,00 te betalen. Indien gewenst is het mogelijk voor een vegetarische lunch te zorgen. Dit moet dan wel bij aanmelden opgegeven worden!

Opgeven – vóór 17 mei – liefst via de mail joachimenna@hotmail.com of bij Wietske. De opgave geldt pas als de gevraagde €15,00 overgemaakt is op het rekeningnummer van W.W. Lamper-Douma, NL38 INGB 0000 6867 75 met als mededeling 'lunch Joachim en Anna'. Zonder opgave én betaling is het niet mogelijk om mee te doen.

Het adres van De Rooi Pannen is:
Kaakstraat 1
5623 AD Eindhoven



Verdere informatie via 'Kijk in de Wijk' van

5 en 12 mei.

Namens Joachim en Anna,

Wietske Lamper

WC

In de gebedsruimte was een moslim aan het bidden. Toen hij daarmee klaar was maakten we een praatje. Hij vroeg of ik Christen was, ja dat ben ik. Toen zei hij, mogen Christenen bidden op de WC? Dat is een vraag waar ik werkelijk nog nooit over heb nagedacht. Ik heb geantwoord dat Christenen daar geen speciale voorschriften voor hebben. Moslims wel. Zij

mogen dat absoluut niet, moeten zich voor het gebed wassen, en op grote afstand van de WC blijven. Later dacht ik over deze vraag na. Als ik wil bidden zou ik de WC niet uitkiezen om dat te doen. Maar aan de andere kant, als ik het moeilijk heb, als ik het nodig heb om tot God te bidden, en ik bevind mij op dat moment op de WC, zou ik wel op die plaats tot God mogen

bidden. Uit diepte van ellende, mag ik bidden tot God, op welke plaats dat dan ook is. Op het vliegveld worden mij wonderlijke vragen gesteld. Ik had ze zelf niet kunnen bedenken, maar het is wel zinvol er over na te denken.

Mirjam van Nie

Evensong

Na een onderbreking van enkele maanden zal er op zondag 26 mei weer een Evensong in de Catharinakerk zijn.

In de afgelopen maanden bleek hoe klein – en daarmee kwetsbaar – de Capella is



geworden. Het lukt op dit moment niet om het vertrouwde ritme van maandelijkse Evensongs vast te houden. Het is duidelijk dat de Capella heel goed versterking kan gebruiken.

Naar aanleiding van zijn 100e sterfdag zal in de Evensong Magnificat en Nunc Dimittis in C. van Charles V. Stanford gezongen worden. De

onberijmde psalm zal gezongen worden op een chant van het oud-koorlid Ton Meijer. Natuurlijk zullen Engelse hymns niet ontbreken in de Evensong. Het orgel zal bespeeld worden door Niels de Klerk.

De Evensong is om 16.00 uur.

Bert Jan van Haarlem

Samen naar de kerk in mei 2024

De meeste diensten zijn online te volgen:

**Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info**

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.

Zondag 5 mei 2024		Collectiedoel: Kerk in Actie - Noodhulp
Johanneskerk	10.00 uur	ds. C. Slootmans
	12.00 uur	viering velerlei (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	ds. A. van der Dussen
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	verdieping
Ontmoetingskerk	10.00 uur	dhr. P. Flach

Donderdag 9 mei 2024		Collectiedoel: Algemeen Kerkenwerk Hemelvaartsdag
Johanneskerk	10.00 uur	ds. B.J. van Haarlem
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. T. Huisman

Zondag 12 mei 2024		Collectiedoel: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
Johanneskerk	10.00 uur	ds. B.J. van Haarlem
	12.00 uur	ds. B.J. van Haarlem (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	ds. A. Knol
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	aanbidding
Ontmoetingskerk	10.00 uur	dhr. L.T. Wijbenga

Zondag 19 mei 2024		Collectiedoel: PKN - Missionair werk Pinksteren
Johanneskerk	10.00 uur	gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk
	12.00 uur	pastor E. Smits (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	geen dienst
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. T. Huisman

Zondag 26 mei 2024		Collectiedoel: Kerk in Actie - Zending
Johanneskerk	10.00 uur	ds. B.J. van Haarlem
	12.00 uur	pastor f. Weeda (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	mevr. A. Nieuwenhuizen
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	bijbelacademie
Ontmoetingskerk	10.00 uur	dhr. L.T. Wijbenga

Collecte

U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van uw wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectiedoel.

Wie Wat Waar

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorzitter: dhr. H. Grootjans,
p/a Camphuysenstraat 4,
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE

Voorzitter: mw. D. Verburg-Burger,
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Predikant: dhr. Tj. Huisman,
Heezerweg 229, 5643 KB,
tel. 8448177 / 06-15695919,
e-mail: tjhuisman27@gmail.com
vrije dag: zaterdag
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,
De Sitterlaan 80, 5505 AE Veldhoven,
tel: 06-19356774, e-mail:
ehvzuid.kerkelijkwerker@pkn-eindhoven.nl
Scriba: mw. S.A. Trapman,
Waterfront 135, 5658 SG, tel. 8424442,
e-mail: EhvZuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging:

Striyp-Gestel-Meerhoven:
dhr. T. Schneider, tel. 2518614
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE

Predikant: dhr. B.J. van Haarlem,
Brunelleschiweg 8, 5624 CJ, tel. 2366339,
e-mail: bjvanh57@gmail.com
Predikant: mw. K.M. Wuijster,
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: mw. P. Zweers,
tel. 06-58774450
e-mail: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751,
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:

dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE

Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullingspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623,
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl
Scriba: mw. G. van de Bos-van Voorst,
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533,
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE ZUID-NEDERLAND

Predikant: mw. S. Freytag, tel. 06-43955283,
e-mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2,
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/IEUGDWERK

Eindhoven-Zuid,
Floor de Nooij, tel. 2122563,
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl
Johannesgemeente,
Linda van Dijk, tel. 06-10258550,
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan,
e-mail: bertenhanna@gmail.com

STUDENTENPASTORAAT/TINT

Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS

GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl
Mw. K. Seijdel, e-mail: info@zinlab.nl,
tel.06-17137235

INLOOPHUIS 't HEMELTJE

Voor informatie zie rechts onderaan op de
middenpagina's.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN

Voor informatie zie rechts onderaan op de
middenpagina's.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant

Tel. 0800-0432 (gratis)
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)

Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant

Uitgave van de Protestantse Gemeente Eindhoven
pkn-eindhoven.nl
periode: 05-05-2024 t/m 01-06-2024

Jaargang 53, no. 5

Samen

Verschijnt 10 maal per jaar

Adres Hoofredactie van SAMEN

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofredactie van SAMEN

Wil van Egmond, Bert Jan van Haarlem,
Jaap Stooker en Joke Wytzes-de Bie

Attentie

Het volgende SAMEN-nummer:
02-06-2024 t/m 06-07-2024

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:

- **13 mei:** kopij voor het wijkbericht
bij de wijkredactie
- **15 mei:** complete wijkbericht
bij de hoofredactie
- **8 mei:** kopij van schriftelijke reacties
op artikelen bij de hoofredactie
- **15 mei:** kopij voor het overige gedeelte
bij de hoofredactie

Kerkelijk Bureau

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven

IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v.
Protestantse Gemeente Eindhoven
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen

U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v.
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN

IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt
overgenomen, dan met bronvermelding.
Op de foto's rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto's hebben
hun toestemming voor publicatie verleend.

Drukwerk: Snep

Muziek

Waar begin je als je gevraagd wordt om een stukje voor de SAMEN te schrijven met het thema muziek. Dat is breed! Wat kan het onderwerp zijn? Wat wil je vertellen/schrijven?

*This is my fight song,
take back my life song
Prove I'm alright song
My power's turned on
Starting right now, I'll be strong
I'll play my fight song
And I don't care if nobody else believes
me, 'cause I've still got a lot of fight in
left in me*

*refrein uit: Fight Song
Rachel Platten,*

Al van heel jongs af aan heb ik door een ziekte harder moeten werken dan sommige andere mensen. Het heeft er altijd voor gezorgd dat mensen moeite hadden met geloven dat ik iets kon/kan. Dit maakt mij niet zielig en ik vraag ook niet om medelijden. Het heeft er juist voor gezorgd dat ik mijn hele leven ervoor geknokt heb om te bewijzen dat ik het wel kon.

Het lied Fight Song van Rachel Platten beschrijft ook het sterker worden en groeien als persoon, ondanks dat mensen zeggen dat je iets niet kan of dat je je eerst maar eens moet bewijzen. Het is een lied wat mijn groeiproces als persoon door de jaren heen goed beschrijft.

Ik zal niet zeggen dat dat groeien ervoor heeft gezorgd dat ik overloop van zelfvertrouwen, want dat is zeker niet zo, maar er is een ding waarvan ik weet dat ik er goed in ben en dat is muziek maken en zingen.

Samen met oma 'vader Jakob' zingen als klein meisje en vanaf 6 jaar dwarsfluitles.

Dat laatste ging af en toe met horten en stoten maar mede dankzij mama's aanmoedigingen ben ik toch heel ver gekomen.

Gevoel

De laatste tijd luister ik veel naar het stuk 'Celtic Flutes' van Kurt Gäble. Een stuk dat ik voor mijn D-examen (voor de muzik kenners de 6e graad) heb gespeeld samen met mijn beste vriend en het Woensels Muziekcorps.

Het was technisch moeilijk en daarnaast was het ook voor het eerst een live orkest. Wat was ik zenuwachtig, maar ik herinner me nu vooral het euforische gevoel achteraf. Enerzijds omdat het een opluchting was dat het erop zat en anderzijds omdat het zo goed ging. Dat had ik toch ook maar gedaan!

Muziek is zo iets moois. Het kan op allerlei manieren iets bij je teweeg brengen. Op dit moment roept het bij mij soms ontzettende heimwee op. Heimwee naar veel en ongegeneerd muziek maken en zingen. Naar de tijd dat ik op mijn hoogste niveau ooit was. Iets waarvan ik nu merk dat het hoe langer hoe meer wegzakt.

Dat maakt me ook jaloers. Niet specifiek naar iemand toe, maar wel in zijn algemeenheid naar mensen die naar hartenlust muziek kunnen maken.

Hoop

Ondanks dat ik het zelf muziek maken steeds meer begin te missen, biedt het zingen in en het dirigeren van Gospelgroep Lichterlaaie mij wel hoop en houvast.

Ik ben het nog niet verleerd; ik kan, hoop ik, mijn passie overbrengen op de koorleden en door mijn theoretische muzik kennis mensen helpen bij het (beter) gebruiken van hun stem. Als het dan wordt zoals ik het voor me zag, haal ik daar zoveel energie en plezier uit, ondanks dat het me, als niet professionaal, ontzettend veel energie kost.



Rachel Platten

Carrière

Het dirigeren is de eerste tijd niet vanzelf gegaan en ik heb de eerste weken ook echt wel eens gedacht: 'Waar ben ik aan begonnen?!' Toch heb ik het idee dat ik er in gegroeid ben en het heeft me ook aan het denken gezet.

Is mijn baan in de kraamzorg iets wat ik mijn hele werkende leven wil doen? Maar wat zou ik dan wél willen als dit het niet is? Zou ik voor iets anders weer terug de schoolbanken in willen/kunnen?

Tot slot

Zoals ik al zei; muziek kan je veel brengen/geven. Muziek is universeel en toch voor iedereen anders. Hoe mooi is dat?!

Karen Visser

