

Samen

Pasen



*Uw lente werpt haar licht vooruit
waar nog de winter woont.
Zij wekt een vrolijk nieuw geluid
en zet opnieuw de toon.*

*In stralen rijst uw nieuwe mens,
tegen de nacht bestand.
De diepste schaduw kent zijn grens
zolang uw Paaslicht brandt.*

*O licht van Christus, zichtbaar woord
waaruit Gods liefde spreekt,
die door de dood niet wordt verstoord
en zelfs door stenen breekt.*

Uit: 'Op vleugels' van Sytze de Vries

Opwekking

Middenin het evangelie naar Johannes staat het verhaal van de opwekking van Lazarus (Johannes 11). Het is het hart van het vierde evangelie.

Voor de hoorder van het evangelie is het een echo van Pasen, de dag van de opwekking van Jezus. Voor de schrijver is het een vooruit wijzen naar de verrijzenis van Christus.

Het is een verhaal van opstanding en leven waarin de dood nadrukkelijk aanwezig is. Lazarus is ziek, ten dode toe. Ook voor Jezus en zijn leerlingen is er doodsgevaar. Als zij naar Lazarus zullen gaan, die in Judea woont, komen zij in een dreigende omgeving. Er is daar, bij de tempel in Jeruzalem, al geprobeerd om Jezus door steniging te doden. Ook de leerlingen beseffen dat zij risico lopen als zij daarheen gaan. Zij begrijpen dat zij zullen sterven wanneer zij met Jezus meegaan naar het dorp waar Lazarus woont, want het dorp ligt dicht bij Jeruzalem. Als het verhaal begint dreigt aan alle kanten de dood.

Aan het einde van het verhaal is dat niet anders. Het Sanhedrin ziet dat Jezus veel tekenen doet en dat veel mensen tot geloof in Hem komen. Zij zijn bang dat het tot onrust zal leiden en dat de Romeinse bezetter in zal grijpen. Het is beter, zo laten zij zich zeggen, dat één mens zal sterven voor het volk. En zo zal het gaan.

De opwekking van Lazarus brengt voor Jezus de dood nog dichterbij. Ook voor Lazarus dreigt – opnieuw – de dood. De hogepriesters maken plannen om niet alleen Jezus, maar ook Lazarus te doden. Door zijn opwekking zijn immers veel mensen tot geloof gekomen.

Het is wrang dat inzet voor en gave van het leven juist het tegenovergestelde, de dood, dichterbij brengt.

Het is in onze dagen de ervaring van journalisten die verslag doen van oorlog en geweld. Ze komen daarmee op voor volken en mensen die slachtoffer worden van onrecht. Omdat zij die waarheid aan het licht brengen, lopen ze ook zelf het risico om gewond te raken of gedood te worden. Het is in onze tijd de ervaring van hulpverleners die zich inzetten voor gewonden, ontheemden en vluchtelingen. Omdat zij naast slachtoffers gaan staan, worden zij ook zelf doelwit van agressie en dodelijk geweld.

Het kan de ervaring zijn van wie tussenbeide komt als mensen elkaar met geweld te lijf gaan...

Midden in het leven, zijn wij door de dood omgeven... (een uitspraak van



Luther in één van de door hem geschreven liederen, LvdK 272).

***Er is geen leven zonder dood,
maar er is ook geen dood
zonder leven***

De dood van Lazarus (b)lijkt niet de grootste moeilijkheid te zijn. 'Onze vriend slaapt', zegt Jezus en de leerlingen denken dat hij dan wel weer beter zal worden. Maar Jezus spreekt wel degelijk over de dood: 'Lazarus is gestorven', zegt Jezus, als Hij merkt dat zijn leerlingen de genezing van Lazarus verwachten.

De dood wordt niet ontkend. Jezus zegt niet dat de dood niet bestaat of niets voorstelt. Hij zegt wel dat de dood niet het einde is. Zoals je uit de slaap kunt ontwaken, zo zal je uit de dood worden opgewekt. Hoe zwaer en diep ook, de dood kan overwonnen worden. Dat is niet makkelijk gezegd door Jezus. Zijn eigen lijden en sterven zal komen en nodig zijn om te worden opgewekt uit de dood. Er is geen leven zonder dood – sterven zullen alle mensen – maar er is ook geen dood zonder leven.

Dat Jezus de dood een slaap noemt, maakt duidelijk dat Hij macht heeft over de dood. De dood, hoe zeker en machtig ook, is toch niet het laatste. De dood wordt gebroken door het noemen van de naam van Lazarus. Zoals op de morgen van de opstanding de angst en het zoeken van Maria van Magdala verdwijnt als haar naam wordt geroepen. 'Lazarus, kom naar buiten!', wordt door Jezus geroepen. Het Griekse woord is: exo. We herkennen er een ander Grieks woord in, dat de naam van een Bijbelboek is: Exodus. Dat is het verhaal van de uittocht. Er wordt verteld over de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte.

Zij worden gered uit het land van duisternis en angst, ze worden bevrijd van onderdrukking, slavernij en dood.

Ook Lazarus wordt in zijn opwekking bevrijd uit de dood en tot leven gebracht. Opgewekt worden dat is de stem van de Heer horen, die zegt: 'Kom naar buiten!'. Het is een uittocht uit de wereld van ondergang en dood.

Een gesprek tussen Jezus en Marta, een zus van Lazarus, gaat over de opstanding. Voor Marta is opstanding iets voor de toekomst. Het zal ooit gebeuren. Het is niet voor hier en nu, maar voor later, eens... Jezus maakt duidelijk dat het anders is. Opstanding is niet iets van 'stil maar, wacht maar'. Opstanding wordt werkelijkheid en waarheid in de ontmoeting met de Heer. Hij is de opstanding en het leven. Het woord, de stem van Christus horen, dát is de opwekking uit de dood. In het evangelie naar Johannes worden grenzen verlegd: zoals je ziende blind (Johannes 9!) en horend doof kunt zijn, zo kun je ook levend dood zijn.

Het omgekeerde is ook waar: wie in Jezus gelooft 'zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven'.

Midden in de dood zijn wij in het leven (een zin uit een lied van Muus Jacobse). Het lied (LB 566) werd geschreven toen de dichter, Klaas Heeroma, in 1961 hoorde van atoomproeven in de ruimte. Er werden opnieuw kernbomexperimenten in de dampkring gedaan. Het was een moment dat de dichter de dood een stap dichterbij voelde. De wereld is er sinds die tijd niet rustiger op geworden en de dood is ons in veel gedaanten van oorlog en geweld nabij. Er is reden genoeg om onzeker en soms zelfs bang of wanhopig te zijn of te worden: 'Dood is in ons bloed, dood voor onze ogen...' Dat horen, lezen en ervaren we elke dag.

***Naar buiten!
Het licht en het leven tegemoet***

We kunnen ook de stem horen die zegt: Er uit!, Weg hier!, STA OP! Het is het woord van Jezus, 'uit de dood opgestaan tot leven...'. Nog altijd klinkt de stem van de Eeuwige: naar buiten! Het licht en het leven tegemoet. Wij mogen leven in het vertrouwen dat deze stem ook ons roept. Pasen vieren is weerbarstig en hoopvol. Het is een belofte, een uitnodiging en een opdracht om: opstanding en leven te ontvangen en door te geven.

Bert Jan van Haarlem

Pasen, het echte en eerlijke hoogtepunt van het kerkelijk jaar

Met Pasen vieren we de kern van ons geloof. Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, waardoor wij als mensen weer vrij voor God mogen staan en mogen leven zoals we bedoeld zijn. Vrij van angst voor de dood en voor elkaar, in harmonie met de gehele schepping.

Vaak lijkt het of de Kerst, met alle lichtjes, maaltijden, versieringen en samenzijn in kerk of familie, het grootste feest is, ook in de kerk. Toch is de geboorte van Jezus slechts een begin en in de muziek rond de Kerst hoor je dat ook. Stille nacht, hulploos kind, de herders, de engelen, de wijzen. Er is verwachting en hoop, onschuld.

Maar dan Pasen.

De meeste muziek rond Pasen gaat vooral om het lijden en de opstanding, met de machtige en bekende Mattheuspassie van Bach vaak als middelpunt.

Daar gaat niet voor niets de Veertigdagentijd, een tijd van inkeer, aan vooraf, met een week voor de Pasen het feestelijke Palmzondag, waar feestgevierd wordt en Jezus een feestelijke intocht in Jeruzalem beleefd.

En dan komt het echte werk, waarin blijkt dat Gods bedoelingen veel groter zijn dan de menselijke verwachtingen. Na het Palmzondagfeest volgt het verraad, de lafheid, het gekonkel van de macht, de

misleiding, de onterechte straf, de indrukwekkende dood en vervolgens het lege graf.

God is de bevrijder het draait niet om ons

Wat een gebeurtenissen, wat een leed, troost en bevrijding. Zo herkenbaar. De liederen uit de tijd van Pasen hebben zoveel meer herkenbaarheid en diepgang. Ze maken vaak nederig. God is de bevrijder, het draait niet om ons.

We vieren en gedenken dat in de kerk met diensten in de Stille Week, met Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, een Paaswake met het aansteken van de nieuwe paaskaars en de feestelijke paaszondag.



Christ icon Taizé

In Taizé wordt iedere week Pasen gevierd. Eenvoudigweg, iedere week heilige week, met Goede Vrijdag, kruiswegstaties, Stille Zaterdag, feestelijke Paaswake op zaterdag met het verspreiden van het licht en een feestelijke zondagdienst met overdenking.

In een dorp waar ik woonde was het gewoonte om, liefst met trompetten erbij, op verschillende punten in het dorp paasliederen te zingen, waarbij we op de begraafplaats eindigden met liederen zoals: U zij de Glorie; Christus onze Heer verrees; Jezus leeft en ik met hem, dood waar is uw schrik gebleven; Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doën; De Heer is waarlijk opgestaan, Jezus deed de dood teniet; Eens als de bazuinen klinken; Als de graven openbreken. Echt kippenvel om dat met elkaar daar zo te zingen.

Dit jaar is voor de 16^e keer The Passion op tv, waarbij mensen, vooral jongeren, ergens in het land meelopen en samen een reusachtig wit kruis dragen door de straten, terwijl ondertussen het paasverhaal wordt verteld en liedjes door Nederlandse artiesten gezongen worden die passen in het verhaal. Daar doen bekende artiesten graag aan mee. Je kunt ook digitaal meelopen of een kaarsje aansteken.

Een nieuwe manier om het paasverhaal onder de aandacht te brengen?

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Hoe geven we dat door?

Marieke Visser

Dubbelleven

Vandaag heb ik iets gedaan, wat ik bij mijn weten nog nooit heb gedaan. Ik zat in de auto, zette de radio aan en er begon net een reportage over het oorlogsgeweld in Libanon. De journaliste deed verslag vanuit een ziekenhuis aldaar, waar allemaal gewonde mensen lagen - gewond door de bommen, de oorlog.

En wat deed ik? Ik veranderde snel van zender, hup naar lichte muziek. Want ik wilde er even van



weg. Van de oorlogsverhalen, de vernietiging. En vooral van het beklemmende gevoel dat je niets kunt doen. En eigenlijk voelde ik me er een beetje schuldig over, vandaar deze openbare schuldbekentenis.

Door alle oorlogsberichten die voor handen zijn in de kranten, op tv, op internet, sociale media, worden we meer dan ooit omstanders bij het ongeluk van anderen. Zonder de sensatie op te zoeken, maar gewoon, omdat er nauwelijks aan te ontkomen is. Nou ja... Het blijkt dat je er wel aan kunt ontkomen. Je kunt het nieuws gewoon niet aanzetten. Radio 1 wegdraaien als het te heftig wordt. Een gezellig muziekje opzetten.

En dus viel ik midden in het prachtige nummer: 'Die On This Hill', van Sienna Spiro. Een emotionele ballad - je moet het maar eens luisteren. Maar nu ik de tekst heb gelezen, blijkt het lied ook behoorlijk beklemmend te zijn:

*I'll take my pride, stand here for you
No, I'm not blind, just seeing it through
You take my life just for the thrill
I'll take tonight and die on this hill
I always will*

*Ik neem mijn trots, en sta hier voor je.
Nee, ik ben niet blind, ik kijk er dwars doorheen.
Jij neemt mijn leven, gewoon, voor de opwinding.
Ik neem vanavond en sterf op deze heuvel,
dat zal ik altijd doen.*

Ze zingt over een destructieve liefde. Iemand die maar neemt en neemt, ongeacht de schade die de ander oploopt - ze suggereert zelfs dat de schade het juist nog leuker maakt. Later zingt ze ook nog: 'Ik weet dat het je niets kan schelen. Ik weet dat niets je uitmaakt, God, ik zou willen dat iets je iets uitmaakt.' (*Yeah, I know you don't care / I know nothing could matter / God, I wish something mattered to you.*)

Hoewel het lied eigenlijk over iets anders gaat, brengt het mij toch ook weer naar de destructie van de oorlog in Libanon. En naar al die plaatsen, waar de bommen maar neervallen. Want de woorden die zij zingt kloppen precies: 'Je neemt mijn leven, gewoon, voor de opwinding / Ik weet dat het je niets kan schelen.' Wat maakt toch, dat mensen zo lichtzinnig met de levens van anderen omgaan? Alsof een mensenleven niets waard is...

Hij stierf omdat ze bang waren voor zijn goedheid

We vieren deze dagen de opstanding van Jezus. Ook hij stierf door de handen van mensen, die het niets kon schelen wat hij te brengen had. Sterker nog: hij stierf juist omdat ze bang waren voor zijn goedheid, voor zijn invloed. Bezorgd om hun eigen macht en invloed, die zou afnemen als mensen Jezus' weg zouden gaan. Kijken we naar vandaag: we zien dat er niets nieuws onder de zon is. Maar het is ze niet gelukt, de moordenaars.

Ze hebben Jezus weliswaar gedood, maar desondanks hebben mensen zich aan hem verbonden, tot op de dag van vandaag! En als je je aan Jezus verbindt, kan je niet anders dan de bitterheid en pijn onder ogen zien. En tegelijk leer je te leven in en van het licht.

Het leven en/of onze cultuur, vraagt ons vaak om te kiezen. Of het een, of het ander. Het licht, of de duisternis. Blij, of verdrietig, oorlog of vrede. Maar als Jezus' leven ons iets leert, is het wel dat we niet hoeven te kiezen: Toen Maria Jezus herkende, waren de vreugdetranen nauwelijks te onderscheiden van de tranen van gemis. Jezus' opstanding vervulde de leerlingen met vreugde, maar als ze hadden kunnen kiezen, was hij zeker niet gestorven.

Wij leven in zekere zin in dubbelheid

Wij leven in zekere zin ook in die dubbelheid, die je in de rol van omstander zo overweldigend kunt voelen. We willen ons niet afkeren van de oorlog, omdat we de mensen willen eren en liefhebben - ook al kennen we ze niet. En tegelijk weten we dat we er niets aan kunnen veranderen. Dat onze levens ook gewoon maar doorgaan, met alle lichtheid én zwaarte die het leven met zich meebrengt. De dubbelheid is niet op te lossen.

Het is aan ons om er een weg in te vinden en het te dragen. Dus vaak zijn we die omstanders, laten we ons raken door het verdriet en de pijn van anderen. En tegelijk mogen we de ruimte nemen om ook het licht te ervaren, de vreugde, de vrede. Een andere zender zoeken - niet als afleiding maar als bewuste keuze - om kracht op te doen, het licht te zoeken en in het licht te gaan staan.

Kirsten Wuijster

Gedachten over de oorlog in het Midden-Oosten

Waarschijnlijk net zoals vele andere kerkleden worstel ik op dit moment met de huidige oorlog in het Midden-Oosten, zeker nu Pasen nadert. Ook in Jezus tijd was het oorlog in het Midden-Oosten. Israël en de omliggende landen waren bezet door de Romeinen, die ook in die tijd vchten met de Perzen.

Nu is er weer een grote oorlog ontstaan na de aanval van Israël en de Verenigde Staten op Iran en daarna de reactie van Iran met aanvallen op Israël en de golfstaten, zoals Koeweit, Bahrein, Qatar en de Emiraten. We weten allemaal dat het bewind in Iran heel wreed was en geen tegenpraak dulde met recentelijk vele doden door

beschietingen van demonstranten, die vroegen om meer vrijheden. De vraag waar ik en vele anderen mee worstelen is of er zo iets bestaat als een rechtvaardige oorlog, ik denk het niet.

De wrede leider Khamenei is nu dood, maar dat lijkt niets op te lossen, alleen maar meer geweld en meer doden, zeker geen nieuw beleid en meer vrijheid voor de inwoners. De onrust breidt zich alleen maar verder uit, zeker nu Israël ook in Libanon bombardeert. Geen van de strijdende partijen lijkt een plan te hebben hoe het nu verder moet. Zelf heb ik enige tijd in Qatar gewoond en zie nu nieuws met ook aanvallen op mijn vroegere

woonplaats Doha en wijken die daar nu worden geëvacueerd omdat ze mogelijk doel zijn. Dat alles vlak bij mijn vroegere huis. Dat brengt het voor mij nog dichterbij.

Op dit moment lijkt er geen uitzicht op een einde van de oorlog. De hoop is dat er binnenkort mensen opstaan, wellicht uit de golfstaten, die de partijen bijeen brengen en zo het geweld doen stoppen, want zo kan het niet verder. Laten we bidden dat de strijd snel zal stoppen en er een soort van vrede komt.

*Henk Grootjans,
voorzitter Algemene Kerkenraad*

Nieuwe scriba Eindhoven-Zuid

**Graag wil ik mij kort voorstellen:
Ik ben Agaath van Bergen.**

Ik ben nu viereneenhalf jaar met pensioen, ben getrouwd met Ted van Bergen en heb een dochter en een zoon en twee lieve kleinkinderen. In mijn werkzame leven werkte ik op de operatiekamers

in het Maxis Medisch Centrum als anesthesiemedewerker.

Ik heb de eer om Sonja Trapman op te volgen als scriba van de wijkkerkenraad van de Ontmoetingskerk. Het is een hele uitdaging voor me, maar ik heb er zin in. Sonja kijkt de eerste maand nog met mij mee en dan neem ik haar taak helemaal

over. Ik ben al eerder vier jaar wijkouderling geweest in de Adventskerk en later ook tien jaar diaken tijdens het samengaan van de wijkgemeenten Adventskerk en Ontmoetingskerk.

En het blad SAMEN breng ik al 40 jaar rond in de wijk Gestel.

Agaath van Bergen

Toelichting bij collectiedoelen

Witte donderdag 2 april 2026

Collecte: Algemeen Kerkenwerk

U ontvangt elke maand via de bezorger uw kerkblad SAMEN.

Geprobeerd wordt om de kosten van dit blad zo laag mogelijk te houden.

Zo is er een groep vrijwilligers die zorgt voor de stukjes die in het blad opgenomen worden. Een andere groep vrijwilligers kijkt hier redactioneel naar. Voordat weer een andere groep vrijwilligers SAMEN bij u in de bus doet, moet het blad gedrukt worden. Hier zijn kosten mee gemoeid.

De collecte van vandaag wordt gehouden om deze kosten te kunnen blijven dragen.

Goede Vrijdag 3 april 2026

Vandaag is er geen collecte

Paaszaterdag 4 april 2026

Collecte: Ervaring die staat

De stichting Ervaring die Staat van de Straat is opgericht door dak- en thuislozen zelf, vanuit hun kennis en ervaringen.

Krachtgericht werken staat centraal, net als zelfregie en medezeggenschap. De stichting vormt een nieuw aanbod in de maatschappelijke opvang in Eindhoven. Hiermee helpen ze dak- en thuislozen het geloof en vertrouwen in zichzelf terug te vinden.

Ze willen mensen weer op het spoor brengen van hun eigen kracht en talenten. Hen het geloof in zichzelf laten terugvinden. Zo vaak worden daklozen geconfronteerd met het ongeloof van anderen in hun kunnen. Ze horen "dat kan je niet" en is er



geen vertrouwen in hun kunnen waardoor ze in een neerwaartse spiraal komen met alle gevolgen van dien.

Ervaring die Staat (officieel afgekort als Ervaring die St@aat) ondersteunt hen in hun persoonlijke ontwikkeling en kwaliteiten, maar ook bij hun talenten en dromen.

ZONDAG 5 april 2026 Pasen

Collecte: Werelddiaconaat via Kerk in Actie

India

ONDERWIJS GEEFT KANSARME KINDEREN TOEKOMST

Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-kinderen komen op school niet mee omdat ze met de nek worden aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om te werken. De organisatie Cards helpt kinderen via 'balabata's': buitenschoolse activiteiten waar kinderen via huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, waardoor schoolprestaties verbeteren. Ook praat de organisatie met ouders over het belang van onderwijs en ondersteunt hen om meer inkomen te verdienen, zodat kinderen niet hoeven te werken.

ZONDAG 12 april 2026

Vandaag wordt de bestemming per wijk bepaald.

ZONDAG 19 april 2026

Collecte: Algemeen Kerkenwerk

Tint

Tint is een initiatief van de Eindhovense Studenten Kapel. Tint is een ontmoetingsplek voor inspiratie en verdieping. Ze is er voor studenten van de TU/e en de Eindhovense hogescholen. Tint organiseert inspirerende en prikkelende activiteiten, waarmee ze hen wil bewegen. Tint wil een plek zijn waar studenten elkaar kunnen ontmoeten. Tint is er voor studenten, die niet bang zijn om af en toe na te denken over wat ze nu echt belangrijk vinden in het leven.

Helpt u dit studentenpastoraat te financieren?

Van harte aanbevolen!

ZONDAG 26 april 2026

Collecte: Missionair werk van de PKN

Nederland

KLIEDERKERK: VOLOP KERK MAAR ANDERS

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Het is een levendige en open manier van kerk-zijn waar jong en oud, gelovig of niet-gelovig, samenkomen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een speelse en creatieve manier de Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor het leven van alledag. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale kliederkerken met materialen, trainingen en inspirerende bijeenkomsten.

Vluchtelingen in de Knel

Ik besta en heb hulp nodig

Tijdens de kerkdienst van zondag 8 maart stond het thema "Ik besta en heb hulp nodig" centraal. In de dienst werd onder andere een interview gedeeld met een van de cliënten van Vluchtelingen in de Knel. Voor iedereen die er niet bij kon zijn, delen we hier een korte samenvatting.

Centraal hierin staat Victor, een vluchteling die bij Vluchtelingen in de Knel aanklopte nadat zijn asielaanvraag door de Nederlandse overheid was afgewezen. Na een zorgvuldige analyse van zijn dossier werd een nieuwe procedure gestart. In deze periode kreeg hij tijdelijk onderdak. Een veilige plek om te wonen is namelijk van groot belang: het biedt rust, waardigheid en de mogelijkheid om opnieuw kracht te vinden en een procedure goed te doorlopen. Met intensieve maatschappelijke en juridische begeleiding heeft Victor inmiddels alsnog een verblijfsvergunning gekregen.

Victor kon helaas niet aanwezig zijn in de dienst, maar zijn verhaal werd wel gedeeld. Hij vluchtte uit Nigeria vanwege zijn seksuele geaardheid. In zijn land werd hij mishandeld, verstoten door zijn familie en leefde hij voortdurend in angst. Homoseksualiteit is daar strafbaar en kan leiden tot geweld of gevangenisstraf.

Na de afwijzing van zijn asielaanvraag voelde Victor zich alleen en zonder perspectief. Via Vluchtelingen in de Knel vond hij steun. Hij kreeg begeleiding, een tijdelijk onderdak en iemand die naast hem stond in een moeilijke periode. Uiteindelijk kreeg hij alsnog bescherming en een verblijfsvergunning in Nederland.

Victor sloot zijn verhaal af met een dankwoord. Hij vertelde hoe dankbaar hij is voor iedereen die hem heeft gesteund. Zonder de hulp van Vluchtelingen in de Knel en de mensen die dit werk mogelijk maken, had zijn leven er heel anders uit kunnen zien. Nu heeft hij veiligheid, rust en de kans om zijn leven opnieuw op te bouwen.

Vidk

Zijn verhaal herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om om te zien naar mensen die kwetsbaar zijn.

Afgelopen zondag hebben we stilgestaan bij een eenvoudige maar indringende boodschap: "Ik besta en heb hulp nodig. Laten wij samen laten zien dat ieder mens die hier aanklopt, gezien wordt en niet alleen hoeft te staan."

Wilt u dit werk steunen? Met een bijdrage helpt u mee om mensen zonder papieren een veilige plek, begeleiding en nieuw perspectief te geven. Iedere gift maakt verschil.

Mail naar info@vidk.nl of kijk op onze site www.VIDK.nl.

Eef Daey Ouwens

De Kapel



VIERINGEN

Pasen - Zondag 5 april
Johanneskerk - 12.00 uur
 Oecumenische viering,
 Jef De Schepper

Zondag 12 april
Johanneskerk - 12.00 uur
 Oecumenische viering,
 Rob Kosterman

Zondag 19 april
Johanneskerk - 12.00 uur
 Viering Velerlei

Zondag 26 april
Johanneskerk - 12.00 uur
 Oecumenische viering,
 Jef De Schepper

De collecte in elk van onze vieringen is voor onze goede doelen: de Huiskamer voor Vluchtelingen en Vluchtelingen in de Knel.

OECUMENISCHE, LITURGISCHE VIERINGEN

Een oecumenische, liturgische viering wordt door vrijwilligers van de liturgiegroep samen met een voorganger voorbereid. Tijdens de viering lezen we teksten uit de Bijbel. Daarbij volgen we meestal het oecumenisch leesrooster maar gaan daar vrij mee om. Soms lezen we ook teksten uit andere tradities en uit de eigen tijd. We tasten en zoeken naar hoe de oude verhalen uit de Bijbel in ons leven nu van betekenis kunnen zijn en spelen in op de actualiteit. We delen brood en wijn met elkaar.

We zien de vieringen als gemeenschapsgebeuren en zetten daarom de stoelen in een halve cirkel zodat we elkaar zien. De voorgangers hebben verschillende achtergronden waardoor iedere viering een eigen accent krijgt. Het koor van De Kapel luistert deze vieringen muzikaal op en ondersteunt de samenzang. Na de viering treffen we elkaar bij koffie en thee. Wees welkom.



VIERINGEN Velerlei

Viering Velerlei: Werken van barmhartigheid
zondag 19 april, 12.00 uur, Johanneskerk

Iedereen kent het verhaal van Jezus die spreekt over het laatste oordeel en uitlegt wie de rechtvaardigen zijn: zij die barmhartigheid hebben betoond aan hun medemens. Wat is die barmhartigheid, waar zijn de 'werken van barmhartigheid' ontstaan en hoe kunnen wij daar invulling aan geven? Dat staat centraal tijdens de Viering Velerlei van 19 april aanstaande.

*Dirk van Tellingen en
 Metta Wielenga*

Joachim en Anna

Dinsdag 14 april 14.00 uur Johanneskerk

Als je Philips zegt, dan zeg je Eindhoven! (en andersom?)

Spreker: Fons Weijts

We kennen onze buurtgenoot Fons Weijts als een enthousiaste spreker, die eerder een lezing voor ons hield, 'Van analoog naar digitaal'. Fons zal in zijn lezing aan de hand van historische feiten, anekdotes en verhalen ingaan op de ontwikkeling van Philips door de jaren heen en de gevolgen voor de stad Eindhoven.

Vanaf 1891 beginnen Gerard en Frederik Philips in Eindhoven gloeilampen te fabriceren. Door het enorme succes, mede door Anton, de broer van Gerard, groeide Philips uit tot de grootste gloeilampenfabriek van de wereld en dat had grote gevolgen voor de stad Eindhoven. De komst van Philips zorgde voor een enorme economische impuls. Arbeiders uit heel Nederland en daarbuiten trokken naar Eindhoven. De bevolking van de stad nam daardoor in rap tempo toe. Philips bouwde complete woonwijken voor zijn personeel, zoals het bekende Philipsdorp. Het bedrijf investeerde ook in scholen, sportvelden en medische voorzieningen. Deze sociale betrokkenheid versterkte de band met de inwoners.



Het eerste Philipsfabriekje in 1891 aan de Emma-singel

In 1913 werd PSV opgericht als sportvereniging voor Philipsmedewerkers.

Naast sport ondersteunde Philips ook culturele initiatieven in de stad. Het Muziekcentrum Frits Philips is daar een voorbeeld van. Na de oorlog breidde het bedrijf zijn productaanbod uit met radio's, televisies en huishoudelijke apparaten. Eindhoven ontwikkelde zich tot een centrum van technologische innovatie. Het NatLab van Philips werd een broedplaats voor baanbrekende uitvindingen. In de jaren 90 verplaatste Philips delen van de productie naar het buitenland. Veel historische Philipsfabrieken werden herbested tot woningen, kantoren en culturele ruimtes, zoals op Strijp-S. Uiteindelijk koos Philips ervoor om zich te concentreren op uitsluitend medische technologie en gezondheidszorg. De geschiedenis van Philips

en Eindhoven zijn met elkaar verweven en heeft de stad gevormd tot het innovatieve hart van Nederland.

We beginnen de middag in de Johanneskerk als altijd om 14.00 uur. We sluiten om 16.00 uur af, en daarna is er gelegenheid iets met elkaar te drinken. Een vrijwillige bijdrage is welkom - er staat een doos in de hal. Voor ons is het belangrijk dat u zich aanmeldt, uiterlijk 12 april, via de mail: joachimenanna@hotmail.com of via de telefoon: Gonnie v.d. Pijl, 2621624; Klaas Meijer, 2410633.

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd / woonplaats / al dan niet betrokken bij de Johanneskerk.

*Namens Joachim en Anna,
 Janneke van Wijk-Hoek*



Het Kapelletje, ontworpen door Louis Kalff

Dat heb je soms

Alweer 13 jaar zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Als voorganger blader ik er vaak doorheen, op zoek naar liederen voor de zondagse viering. Omdat ik graag piano speel vind het leuk om zelf ook nieuwe liederen uit te proberen. Zo kom ik steeds weer liederen tegen die ik niet ken en waarvan ik verrast ben dat ze in het liedboek staan.



Zo is daar Lied 785: 'Steun in de rug'. De tekst is van Karel Eykman, de melodie van Wim Ruessink. In het liedboek staat alleen het refrein uitgeschreven in noten. De melodie van de coupletten staat in de begeleidingsbundel. Gelukkig liggen die in de meeste kerken bij het orgel. Zo heb ik alle muziek voorhanden om dit lied te oefenen. Lied 785 is qua muziek niet te vergelijken met een psalm of gezang. Het heeft een heel andere stijl, een beetje blues. Het wordt aangemoedigd de coupletten solo te zingen omdat de timing lastig is. Juist voor mij een leuke uitdaging. Maar niet alleen de melodie, ook de tekst is pakkend. De coupletten spreken over radeloosheid, verdriet en uitzichtloosheid. Het is een treurige situatie waarin deze mens zich bevindt. Het refrein is juist opgewekt en sluit af met het troostende: 'Zijn hand is een steun in de rug'.

Het lied doet mij denken aan het verhaal over de Emmaüsgangers. Terwijl zij vanuit Jeruzalem op weg zijn naar Emmaüs, zijn ze radeloos. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben hun levens volledig op de kop gezet. Eerst die vreugdevolle intocht in Jeru-

zalem; Jezus die, zittende op een ezel, wordt toejuicht door de mensen. Een hoopvol moment, waarin Jezus als redder wordt binnengehaald. Maar dan die omslag. De redder wordt gevangen genomen, berecht en ter dood veroordeeld. Of ze bij de kruisiging van Jezus waren weten we niet. Maar dat hij is gestorven, dat hun leider niet meer bij hen is, daarover is geen twijfel. Het is voorbij. En dus dalen ze af van Jeruzalem, op naar weg Emmaüs. Weg van die plek van onheil.

Dan sluit Jezus zich bij hen aan, en loopt met hen mee. Ze herkennen hem niet. Verdriet heeft hen in de macht, ze zijn hun levensdoel helemaal kwijt. Jezus vertelt hen over wat er in de Schriften staat. Hij wil ze nieuwe moed en kracht geven. Zijn woorden dringen echter niet tot ze binnen, het gaat helemaal niet goed.

Maar als Jezus met hen mee eet, het brood neemt en het zegengebed uitsprekt, het brood breekt en het hen geeft, dan breekt er ook iets in hen. Hun ogen worden geopend en dan herkennen ze hem. Meteen besluiten ze terug naar Jeruzalem te gaan, om daar het goede nieuws te vertellen. Het goede nieuws dat Jezus is opgestaan. Hij leeft!

Die omkering lees ik terug in Lied 785. Een omkering die we ook bij onszelf mogen herkennen. Als we in een situatie zitten waarin we ons geen raad meer weten. Juist dan, onverwacht, vinden we onze weg terug. Zijn hand is een steun in de rug.

'Steun in de rug' – Lied 785

Dat heb je soms.

Je weet je geen raad.

Je weet niet hoe of wat

hoe het nu met je gaat.

Je hebt het helemaal gehad.

Refrein:

En juist dan onverwacht

wat je niet had gedacht

vind jij je weg terug.

Zijn hand is een steun in de rug

Dat heb je soms

dat je 't echt niet meer ziet

door verdriet en door spijt.

Je weet de uitweg niet

bent de weg helemaal kwijt.

Refrein.

Dat heb je soms.

Je weet niet waar je bent.

Je weet niet wat je moet

dat je je weg niet meer kent

en 't gaat helemaal niet goed.

Refrein.

*Lieuwe Wijbenga
Kerkelijk werker in
Eindhoven en Veldhoven*

{Tip: via de website

www.liedboekcompendium.nl is veel achtergrondinformatie te vinden over de liederen uit het Nieuwe Liedboek. Ook zijn er geluidsopnamen te beluisteren van de liederen.}

IZB organiseert webinar over twintigers en de kerk

Wat houdt twintigers bezig? En wat kunnen gemeenten doen om hen te ondersteunen in hun geloofsweg? Op 23 april organiseert de IZB een gratis en laagdrempelig webinar rond deze vragen.

Twintigers vormen voor veel gemeenten een uitdagende doelgroep, constateert Mette van Hell, kwartiermaker Twintigers bij de IZB. 'Sommige zijn erg betrokken en willen graag verdieping, terwijl andere twintigers zich steeds minder in de kerk laten zien.' Daarnaast is er een groeiende groep jonge mensen buiten de kerk met een grote interesse in zingeving en christelijk geloof. Zij zoe-

ken naar gemeenschappen die hen hierin kunnen begeleiden.

Tijdens het webinar gaan Mette van Hell en missionair predikant Dick Wolters in op verhalen van twintigers en thema's die in hun leven spelen. Ze delen inspirerende voorbeelden van kerken uit het land die twintigers weten te betrekken bij de geloofsgemeenschap. Ook vertellen zij wat de IZB specifiek voor deze doelgroep kan betekenen.

Het webinar is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij gemeenteopbouw en missionair werk onder twintigers. Predikanten, jeugdouderlingen,

clubleiders én twintigers zelf zijn van harte welkom om aan te haken. 'We willen kerken helpen om nieuwe mogelijkheden te zien en met een creatieve blik naar bestaande activiteiten voor twintigers te kijken.'

Aanmelden voor het webinar kan via www.izb.nl/agenda



In gesprek over moeilijke tijden

Of het nu gaat om de oorlog in het Midden-Oosten of het geweld in Gaza, de oorlog in Oekraïne of op andere plekken in de wereld... Het raakt studenten en medewerkers op de campus. Aangezien de campus in de afgelopen jaren steeds internationaler is geworden, komen de gebeurtenissen op het wereldtoneel steeds dichterbij. Naast oorlogen kunnen ook aardbevingen en andere natuurrampen de gemoederen flink doen opschrikken. Studenten en medewerkers met familieleden en vrienden in de getroffen gebieden maken zich zorgen over hen. Anderen gaan meer algemeen gebukt onder wat er gebeurt in de wereld. Hoe ben je er dan voor elkaar op de campus? Wat heb je nodig als je een zorgelijke tijd doormaakt?

Om deze vragen bespreekbaar te maken, organiseerden we vanuit TINT in samenwerking met de TU/e een dialoogavond rondom het thema 'Community in difficult times'. Onder deze 'moeilijke tijden' viel bijvoorbeeld ook Corona en de cyberattack die de TU/e in januari 2025 meemaakte. Zo waren er voor alle deelnemers wel ervaringen om te delen. Tijdens deze avond kwamen ongeveer vijftig medewerkers en studenten samen om aan zeven dialoogtafels in zo divers mogelijke samenstelling met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Aan iedere tafel zat een gespreksbegeleider die het gesprek in goede banen leidde en

zorgde voor een open en veilige gespreks sfeer. Er werden persoonlijke ervaringen gedeeld en ideeën uitgewisseld. Aan menig tafel vloeiden er zelfs tranen en ook na afloop waren deelnemers nog op een warme manier betrokken bij elkaar.

Fijn was dat we vanuit TINT konden voortbouwen op de ervaring die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan met het organiseren van dialogen. Vele jaren op rij hebben we in samenwerking met Eindhoven in Dialoog en Studium Generale dialogen over uiteenlopende onderwerpen georganiseerd. Daarbij hebben we geleerd hoe je zo'n avond opzet, hoe je een dialoog in goede banen leidt en welke gesprekshouding dit van alle deelnemers vraagt. Deze ervaring kwam goed van pas nu het bij deze dialoog nog eens extra om gevoelige en kwetsbare ervaringen ging.

Tijdens een dialoog leer je naar elkaar te luisteren, geïnteresseerde vragen te stellen en je eigen mening nog even terug te houden. Ook leer je – wanneer je zelf wat deelt – je ervaring dicht bij jezelf te houden. Deze vaardigheden zijn niet alleen tijdens een dialoog belangrijk, ook in het dagelijks werk in de omgang met collega's en studiegenoten komen ze goed van pas. Zo hopen we dat deze dialogen ook op de langere termijn bijdragen aan een open en begripvolle sfeer op de campus.



Lijkt het je leuk om zelf ook eens zo'n dialoog bij te wonen? Kijk op www.eindhovenindialoog.nl om te zien welke dialogen er in Eindhoven op het programma staan. Ook in kerkelijke gemeentes kan het van waarde zijn om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Nieuwsgierig? Laat het ons weten, we denken graag mee!

Margit van Tuijl
Studentenpastor/life coach bij TINT
www.tint-eindhoven.nl

In stilte wandelen wij

In stilte wandelen wij (een Moslimcliënt en ik) in de binnentuin. Ik ken hem uit een gespreksgroep op de afdeling opname, waar iedere nieuwkomer binnenkomt. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat heeft jou hier in de Woenselse Poort gebracht? Die vragen hadden we al gehad. In de gespreksgroep spraken we op een gegeven moment over 'Vergissen is menselijk' en 'Niets menselijks is ons vreemd'. Hij kende dat ook uit het Arabisch. Voor dat type mens hebben ze de term al-insan; een mens die zowel rationeel en sociaal is, als ook vergeetachtig en chaotisch kan zijn. Nou, daar konden we elkaar wel op vinden. Een wederkerige herkenning was geboren. Af en toe sluiten we even bij elkaar aan - als we elkaar in de tuin zien - om stil te staan, stil te zijn of een gesprekje te beginnen. Hij bezoekt het islamitische vrijdaggebed soms. Zondags komt hij tegen het einde van zijn verlof in de kapel op het middenterrein. Nog even genieten van de rust en voor de zegen. Een oprechte Godzoeker die bezig is zijn leven te duiden en te verwerken.



***Een oprechte Godzoeker
is bezig zijn leven te duiden
en te verwerken***

Vandaag was hij zich aan het bezinnen vanwege Ramadan. Hij bleek blij dat het vasten er bijna op zat. Omdat hij geen medicatie had, kon hij niet onder het vasten uit. Hij vroeg of ik ook moest vasten in verband met de paasvoorbereiding? Nee, ik moet niet vasten. Af en toe snoep ik wat, gaf ik

schoorvoetend toe. De vraag voelde niet helemaal neutraal. Ik probeerde me er nog onderuit te praten: het is geen verplichting voor christenen. En het is nog minder een aflat voor de hemel, voegde ik er maar verduidelikend aan toe. Wat een aflat dan was? Dat je zonden kan afkopen. Van dat geld werden grote kathedraalen gebouwd. Ik beseftte dat ik meer bekend veronderstelde dan ik zelf in de gaten had. En ik raakte ook nog eens verstrikt in een wij-zij denken. Wij hoeven de hemel niet te verdienen zoals jullie. Wij geloven dat Jezus is gekruisigd, is gestorven en is opgestaan uit de dood. En als wij geloven in Jezus en leven in zijn geest, geloven wij dat God onze zonden vergeeft.

Intussen waren er nog twee bij het gesprek aangehaakt. 'De hemel verdienen', raakte toch wel een gevoelige snaar. En geloven in Jezus was helemaal een open zenuw. Profeet, vooruit, maar Zoon van God, onbestaanbaar. Ondenkbaar. Dat mag niet. Dat is verboden zei de tweede.

Oei, bevond ik mij nu dan toch in het mijnenveld van het religieuze gelijk? Dat had ik altijd willen

voorkomen. Toen een islamitisch ervaringsdeskundige had aangekaart of we niet een groot religieus debat konden organiseren binnen de Woenselse Poort - tussen hem en mij weltevoren - had ik dat afgehouden. Wij moeten het hier binnen met elkaar uithouden en daar moeten we veel moeite voor doen. (En nee, Jezus is geen moslim).

De derde mengde zich erin: 'Ken je het verhaal van de verloren zoon? Ik was net die verloren zoon, ik ben teruggekeerd en Jezus heeft mij omarmd. Ik kwam van de duisternis in het licht. Jezus heeft me zelfopoffering laten zien en liefde. Juist leven heb ik van hem geleerd. Hij vergaf altijd. Dit verhaal heeft me echt kracht gegeven.' De tweede knikte. Ja daar gaat het om in het geloof. Welk dan ook. Kracht kunnen we hier wel gebruiken. Voor hem was de kous daarmee af.

Misschien kunnen we eens met elkaar verder praten, eventueel met de imam erbij, stelde de eerste voor. Altijd beter dan debat, dacht ik nog.

*Berend Veldhorst,
geestelijk verzorger GGzE
Woenselse Poort*

Uit het Open Huis

U zult er nog meer over horen, maar in september bestaat het Open Huis 40 jaar. Een mijlpaal, zeker nadat in januari 2021 de Wet Maatschappelijke Opvang van kracht werd en wij, en overigens ook 't Hemeltje, geen subsidie van de gemeente meer kregen, omdat zulke inloophuizen met het nieuwe project niet meer nodig zouden zijn. Wij hebben laten zien, dat lang niet alle dak- en thuislozen passen in deze maatschappelijke opvang. Onze gasten vinden in ons Open Huis, niet voor niks Open, een warm welkom, warme aandacht in een inmiddels behoorlijk kille wereld. Zeker in deze paastijd is het prachtig om te zien hoe mensen opknappen van deze aandacht, bij het noemen van je naam. Ieder keer weer toch een soort 'Opstanding'. Onze vele vrijwilligers zien dat ook. Zo zien ze waar ze dit vrijwilligerswerk voor doen. Ze zien dat het onze gasten goed doet, maar ook voor henzelf is het betekenisvol. Het is niet voor niks dat wij heel weinig verloop hebben onder alle gastvrouwen en -heren.

Een bijzonder voorbeeld daarvan is Dicky Zeilstra. Zij is gastvrouw van het eerste uur en daarvoor is zij tijdens onze jaarvergadering van 16 maart gehuldigd. De wethouder sprak haar zo toe: 'Toen Dicky zo'n veertig jaar geleden aan het vrijwilligerswerk begon, naast haar baan als onderwijzeres, heeft zij vast niet gedacht: "dat ga ik 40 jaar doen!"'.



Maar dat is wel zo, zij begon in de Catharinakerk bij het Open Huis en de werkzaamheden toen bestonden uit contact maken met bezoekers, wijzen naar de boekentafel en dat allemaal in een koude kerk waar wel een mat lag waar je op kon staan maar dat was dan ook alles.

Later besloten de vrijwilligers hun brood te delen met mensen die ook wel iets te eten wilden. Zo ontstond met kleine stapjes het Open Huis Sint Cathrien en hebben we nu de ontmoetingsruimte waar we de gasten ontvangen. Dicky is daar meestal op vrijdag aanwezig en zorgt dan samen

met anderen voor koffie, thee en de lunch. Zij maakt altijd tijd voor de gasten en is binnen de Ontmoetingsruimte een echt luisterend oor. Niet alleen de gasten vinden het fijn als Dicky er is, maar ook haar collega's ervaren haar als een prettige meewerkende en meedenkende collega. Het was ook heel fijn dat zij open stond voor vernieuwingen en nooit reageerde met "wij deden het altijd zo". Haar aanpassingsvermogen om mee te gaan in de gedachtegang van die ander was geen enkel probleem.

Dicky was en is ook bij de groep die de getijdenvieringen verzorgt op vrijdag en geordend als zij is, heeft ze de door haar voorbereide diensten nog steeds in haar archief zó gevonden. Er zijn voor de ander, is iets wat Dicky altijd in zich heeft gehad. Op school, bij ons of in een koor. Niet één maar meerdere koren staan op haar lijstje en ze is dan ook een trouw koorlid.

We hopen dat Dicky nog een tijdje onze collega blijft en dat haar motto "niets veranderen als het niet strikt noodzakelijk is" ertoe zal leiden dat zij ook na haar 40-jarig jubileum nog door gaat'.

Een grote bos bloemen kreeg ze namens de gemeente. Ze was zichtbaar verrast en ontroerd. In een volgende aflevering vertel ik het e.e.a. over onze jaarvergadering en de plannen voor dit jaar.

Bernadette van Litsenburg

open huis
sint cathrien 

open huis
sint cathrien 

Open Huis Sint Cathrien
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2;
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31.
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl
IBAN NL75TRIO0198481446



Inloophuis 't Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl



WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 T 2437651

Wijkredactie, Diepmeerven 26 T 2122563

E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl

Kerkbeheer: dhr. V. Valstar T 06-19036008

VIERINGEN

Diensten in de Stille Week.

Witte Donderdag 2 april vieren wij de *maaltijd*, zoals wij al vele jaren gewend zijn, aan gedekte tafels. Kleinvoacaal zingt enkele liederen, Jaap Mulder begeleidt ons op de piano. De dienst begint om **19.30 uur**.

De ingetogen viering van **Goede Vrijdag** 3 april begint ook om **19.30 uur**. De cantorij zal in deze dienst haar medewerking verlenen. Muziek, Jaap Morgenstern piano.

Zaterdag **4 april Paaswake**, deze dienst begint om **21.30 uur**. We beginnen in stilte in de hal van de kerk. Nadat de nieuwe Paaskaars buiten aan het Paasvuur aangestoken is, gaan we al zingend achter de Paaskaars de kerkzaal binnen voor de verdere viering. Het zwarte antependium wordt verwisseld voor de feestkleur wit. De kaarsen door ons allen aan de Paaskaars aangestoken worden vooraan in de kerk neergezet en de tafel wordt klaargemaakt. Wij sluiten de vieringen af met het zingen van lied 150a, Geprezen zij God.

Goede vieringen.

De liturgiecommissie

VANUIT DE GEMEENTE

Overlijdensbericht

ds. Christoffel Mondt

's Gravenzande, 7 mei 1934

Eindhoven, 1 maart 2026

*Hij heeft je gemeld, mens, wat goed is, -
en wat vraagt de ENE
anders van je
dan recht doen, vriendschap liefhebben
en naarstig wandelen met je God?
(Micha 6: 8 - Naardense Bijbel)*

Omzien naar elkaar.

Ook dit jaar hebben we als gemeente meegedaan aan de paasgroetenactie van de PKN voor gedetineerden in Nederlandse gevangnissen.

De gedetineerden krijgen ieder twee kaarten: één met een persoonlijke groet voor henzelf en daarbij één kaart met een postzegel erop die ze zelf kunnen gebruiken om naar iemand te sturen. Deze paasgroeten, die zeer gewaardeerd worden, worden uitgedeeld in de vieringen rond Pasen.

Op 8 maart hebben we onze jaarlijkse viering gehad in samenwerking met Vluchtelingen in de Knel. Via een interview met een cliënt van VidK hoorden we hoe belangrijk het is als je in een heel onzekere tijd wel de zekerheid kunt hebben van een dak boven je hoofd. En we kregen een inkijkje in hoe het nou in de praktijk werkt om iemand daadwerkelijk onderdak te bieden. Een slaappleaats of een donatie voor VidK: alle hulp is van harte welkom!

De diaconie:

Marieke, Maaïke en Ellen



JOHANNESGEMEENTE

Johanneskerk, Mercuriuslaan 1bT 2435248

Wijkredactie, De Pannelaan 6 T 2912214

E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl

Koster: dhr. J. Huizinga T 06 36564112

Kerk in Son, Zandstraat 26, Son

Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus T 06 19546912

E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

VIERINGEN

Woensdag 1 april 19.30 uur

Vesper in de Johanneskerk

Witte Donderdag - 2 april - 19.30 uur

Gezamenlijke viering van de Johannesgemeente en De Kapel

Voorganger: ds. Kirsten Wuijster

Dienst Kerk in Son 20.00 uur

Voorganger Kerk in Son: ds. Welmoed van Seventer

Goede Vrijdag - 3 april - 19.30 uur

Gezamenlijke viering van De Kapel en de Johannesgemeente

Voorganger: ds. Bert Jan van Haarlem

Dienst Kerk in Son 20.00 uur

dienst door de voorbereidingsgroep

Stille Zaterdag - Paaswake - 4 april -

Johanneskerk - 21.00 uur

Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster

Stille Zaterdag - Paaswake - 4 april - Kerk in Son - 20.00 uur

Voorganger Kerk in Son: ds. Welmoed van Seventer

Zondag 5 april - 1e Paasdag - Paasmorgen

We vieren de opstanding van Jezus Messias. We volgen de vertelling naar het evangelie van Johannes 20: 1-18. De Cantorij zingt mee in deze viering.

Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster

Voorganger Kerk in Son: mw. Anneke Nieuwenhuizen

Zondag 12 april

Voorganger Johanneskerk: ds. Piet Jan Rebel

Voorganger Kerk in Son: ds. Bert Jan van Haarlem

Zondag 19 april

Voorganger Johanneskerk: ds. Bert Jan van Haarlem

Voorganger Kerk in Son: ds. Annemike van der Meiden

Zondag 26 april - gezamenlijke dienst in de kerk in Son

Voorganger: mw. Bieneke de Waal

VANUIT DE GEMEENTE

Training ds. Kirsten Wuijster

In het najaar van 2023 ben ik begonnen aan een training: ik zou opgeleid worden tot KPV-trainer. Die training is bedoeld voor geestelijk verzorgers, pastores, predikanten en kerkelijk werkers, die zich willen bezinnen op hun persoon en hun beroep. Door persoonlijke omstandigheden heb ik de training toen moeten stopzetten.

Nu ben ik uitgenodigd om alsnog tot trainer te worden opgeleid, bij het KPV-centrum van het Radboudumc. Het is voor mij een geweldige kans om alsnog trainer te worden en ik ben dankbaar dat deze uitnodiging is gekomen. Voor de gemeente betekent dit, dat ik weer een aantal weken minder beschikbaar zal zijn.



Het eerste blok was in januari. Nu, meteen na Pasen, begint het tweede blok.

Op 7-9 april, 14-16 april en 21-23 april ben ik afwezig. Tussen deze dagen door ben ik beperkt inzetbaar. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba, Annette Buitenhuis.

Kirsten Wuijster

Vrijgesteld van het dienstwerk

Het is wat, zo'n dominee die dan vervolgens ook nog vakantie heeft. Van 25 april tot 4 mei ben ik vrijgesteld van het dienstwerk. Ook dan kunt u met dringende vragen terecht bij de scriba.

Kirsten Wuijster



LUTHERSE GEMEENTE

Kerkdiensten in Dommelhoeftstraat 1a
Wijkredactie, Amerlaan 2 T 2623104
E-mail: redactie@lutherszuidnederland.nl
Website: www.lutherszuidnederland.nl

VIERINGEN

De vieringen van de Lutherse gemeente staan op pagina 14 bij de kerkdiensten.

KRUISPUNTGEMEENTE

Adventskerk, Camphuysenstraat 4T 2520472
Wijkredactie, T 2097623
E-mail: w.gugler@filternet.nl
predikant@kruispuntgemeente.nl
Website: www.kruispuntgemeente.nl
Kerkbeheer: dhr. T. Poot T 06 53362677
E-mail: beheerder@kruispuntgemeente.nl

VANUIT DE GEMEENTE

Paasviering

Bij het verschijnen van dit nummer ligt de tijd van inkeer en matigheid weer grotendeels achter ons. We kijken uit naar het Paasfeest. Traditiegetrouw beginnen we de dienst op paasochtend met een gezamenlijk ontbijt. Met ruim 100 mensen aan tafel mogen we samen eten en drinken, om vervolgens met elkaar het Paasfeest te vieren in gebed en zang. Gasten zijn van harte welkom om aan te schuiven.

Meeleven

Ouder worden is een voorrecht maar brengt soms ook met zorgen met zich mee. Enkele gemeenteleden ondervonden dit in hun dagelijks leven. We wensen hun, en ook degenen die dicht rond hen heen staan, veel sterkte.

Biddag

Tijdens de dienst op biddag en op de zondag daarna zijn producten ingezameld voor Open Huis Sint Cathrien en inloophuis 't Hemeltje. Zo willen we op een praktische manier delen met onze naasten.

Bemensing Kerkenraad

De kerkenraad heeft drie vacatures voor het ambt van diaken vastgesteld. Dit hangt samen met het aflopen van de ambtstermijn van twee diakenen. Daarnaast verhuist een andere diaken binnenkort naar het noorden van het land. We zijn alle drie dankbaar voor het werk dat zij hebben mogen verrichten. Inmiddels zijn er namen ingediend door de gemeenteleden en benadert de voorzitter verschillende mensen met de vraag of zij dit ambt willen vervullen.

Ook de ambtstermijn van de voorzitter loopt dit seizoen af. We zijn dankbaar dat binnen de huidige kerkenraad iemand bereid is gevonden deze taak op zich te nemen.

We hopen en bidden dat de ambten vervuld mogen worden en het werk zijn doorgang mag blijven vinden.

Gerda van den Bos

Bijbelacademie



Donderdag 16 april – 20.00 uur

Zegen en vloek zijn volgens de Bijbel levensbepalende machten of uitwerkingen. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen? Kunnen wij als mensen zegen en vloek beïnvloeden? Kan iemand gezegend zijn ook al lijkt zijn leven meer op een vloek? Het Bijbelse verhaal van Bileam die van Israëls vijand 'ingehuurd' werd om Israël te vervloeken (Numeri 22-24) zal ons de weg wijzen in dit vraagstuk.

Zondag 26 april – 19.00 uur

In de laatste twee hoofdstukken (12-13) van de brief aan de Hebreëën lezen wij over de praktische uitwerkingen voor ons geloofsleven. Het zijn bemoedigingen en vermaningen om vol te houden in de navolging van Jezus Christus.

Werner Gugler



De Lutherwandeling van Wittenberg naar Rome in 1510

Etappe 19: Van Gunzenhausen over Heidenheim naar Oettingen



Achter Luther aan lopen Een tocht op stevige stappers

Markus Matthias over zijn wandeltocht in het voetspoor van Luther. Een serie met belevenissen, ontmoetingen, overdenkingen en beschouwingen opgedaan tijdens zijn voettocht in navolging van Luther in 1510 met Rome als einddoel.

We begonnen in Gunzenhausen bij de 14e-eeuwse 'Ververtoren' (Färberturm), ook wel de kruittoren (voor de opslag van buskruit) of dieventoren (gevangenis) genoemd, afhankelijk van het gebruik.



We staken de Altmühl over, een rivier waarvan de naam waarschijnlijk van Keltische oorsprong is en niets te maken heeft met 'alt' = 'oud' of 'Mühle' = 'molen'.

In dit gedeelte wandelden we voornamelijk over velden en door bossen in een licht heuvelachtig landschap. Hoewel we grotendeels door pure natuur wandelden, waren sommige plaatsen ook vanuit historisch oogpunt de moeite waard.



Eerst en vooral de kerk Sint-Jodokus in Unterwurbach, gebouwd in de 15e eeuw, in de tijd van Luther dus.

Sint-Jodokus is geen erg bekende heilige, maar wel een erg oude. In de middeleeuwse verzameling van legenden over de heiligen (Legenda aurea) wordt hij weergegeven met zijn eigen vita. Hij zou de telg zijn geweest van een prinselijke familie uit Bretagne en geleefd hebben in de 7e eeuw. Dit laat zien hoe het christendom zich langzaam van het Romeinse Westen naar het Oosten verspreidde. Jodocus werd vooral vereerd in de benedictijnse gemeenschappen, de oudste christelijke kloostergemeenschappen. Jodocus wordt net als Sint Jacobus beschouwd als de beschermheilige van pelgrims en heeft net als Sint Jacobus de schelp en de wandelstok als attributen. In Nederland wordt hij herdacht in de Sint Joostkapel in Gouda en de Sint Jodocuskerk in Oosterland.

In Gnotzheim kwamen we weer op een plek van de oude Romeinse Limes.

De rooms-katholieke Sint-Joriskerk daar heeft een Gethsemane-scène met Jezus biddend en de discipelen slapend in de muur aan de buitenkant, wat vrij gebruikelijk is voor deze regio.

In het imposante kasteel Spielberg was vooral de



beeldencollectie van de beeldhouwer Ernst Steinackers (1919 - 2008) een bezoek waard. Samen met zijn familie had hij het vervallen kasteel gerestaureerd en er zijn atelier gevestigd. Hij was een kunstenaar met een grote belangstelling voor spiritualiteit en religie omdat hij daarin pogingen vond om antwoorden te vinden op de algemene vragen van het menselijk bestaan.

In Heidenheim, onze eerste bestemming op deze etappe, staat een klooster uit de 8e eeuw, dus uit de tijd van vóór de kroning van Karel de Grote in 800 na Christus. Het werd in 752 gesticht door Wunibald uit Zuid-Engeland, een volgeling van de heilige Bonifatius. Aangezien deze heilige op 18 december wordt herdacht, is het niet verwonderlijk dat een oud landelijk gezegde luidt: 'Het wordt meestal erg koud (kalt) rond de dag van Wunibald'.



Het klooster werd in 1537 tijdens de Reformatie opgeheven en wordt nu gebruikt als een vormings- en conferentiecentrum met een museum, een kloosterwinkel en tal van culturele en spirituele aanbiedingen en evenementen zoals concerten.

Zoals zo vaak op onze reis, waren de twee helden van de Duitse Reformatie te vinden in het middenschip.

De volgende dag vervolgden we onze reis, weer grotendeels door het platteland naar Oettingen, herkenbaar als de stad van een bekende brouwerij aan de grote koperen ketel bij de ingang van de stad.

Markus Matthias

Recht

Er kwam iemand van de marchaussee de gebedsruimte binnen. Hij keek even rond, pakte een gebedsmatje en wilde er mee weglopen. Ik vroeg hem: wat doet u nu? Hij zei: we hebben hier achter iemand vastgezet. Die wil graag bidden, en daarom pak ik even een matje voor hem. Dat is zijn recht.

De marechausee heeft de bevoegdheid mensen te arresteren en vast te zetten. Als mensen vastzitten,



is het hun recht, ook in die situatie uiting te geven aan hun godsdienst. Dat is de godsdienstvrijheid in ons land. Je mag niemand beletten uiting te geven aan godsdienst, of je nu gearresteerd bent of niet.

Op het vliegveld werd dit dus even zeer duidelijk zichtbaar. De aanwezigheid van de gebedsruimte heeft een belangrijke inbreng in dit recht.



Mirjam van Nie

Ontdek Alpha in Son en Breugel

Vanaf maandag 13 april start er in Son en Breugel een Alpha-cursus. Alpha is een serie laagdrempelige en gezellige bijeenkomsten waarin je samen met anderen de basis van het christelijk geloof kunt ontdekken. Deze opzet bestaat al zo'n 50 jaar, en wordt in veel landen en kerken gevolgd.

Is er meer? Wat geeft het leven betekenis? Wie is Jezus eigenlijk? Tijdens Alpha is er alle ruimte om deze vragen te stellen en er samen over in gesprek te gaan.

Een Alpha-avond begint met samen eten (om 18.30 uur). Dat is een moment om elkaar te leren kennen en even bij te praten. Daarna volgt een korte inleiding over een onderwerp uit het christe-

lijk geloof, zoals Wie is Jezus?, Bidden: waarom en hoe? of Hoe kun je geloven? Vervolgens praat je daarover door in kleine groepjes. Tijdens de kleine groep kun je je vragen stellen, je meningen delen en twijfels uiten.

Iedereen is welkom! Of je nu nieuwsgierig bent, opnieuw wilt nadenken over geloof of gewoon graag hierover in gesprek gaat. Je hoeft niets te weten van het geloof en je zit nergens aan vast.

De cursus is gratis, start op maandag 13 april en bestaat uit meerdere wekelijkse maandagavonden.

Nieuwsgierig? Je bent van harte welkom om aan te schuiven bij de eerste bijeenkomst en Alpha



zelf te ervaren. Stuur als aanmelding dan even een e-mail naar alpha.sonenbreugel@gmail.com. Voor wie geïnteresseerd is om de Alpha-cursus te ondersteunen: zoals gezegd begint elke avond met een maaltijd. Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen die hiervoor willen koken. De kosten worden vergoed. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar alpha.sonenbreugel@gmail.com

Meer informatie is te vinden op: www.alpha-cursus.nl of bij Vincent Croonen.
Vincent Croonen

In memoriam Christoffel Mondt, verbi divini minister

Op zondag 1 maart, de eerste zondag van de lente, en tevens de zondag van de transfiguratie, is Chris overleden, in de leeftijd van 91 jaar.

Chris kwam in 1972 als jeugdpredikant naar Eindhoven, jarenlang werd zijn jongerenleerhuis door velen bezocht en reisde Chris jaarlijks met hen naar Taizé, de oecumenische kloostergemeenschap waar jongeren van overal ter wereld samenkwamen om er met elkaar in gesprek te gaan. Het heeft het geloof van veel jongeren in die tijd gevormd.

Maar Chris was niet alleen bekend als jeugdpredikant; ook als dienaar van het goddelijke Woord was hij in Eindhoven en omgeving actief. In zijn preken stelde Chris zich altijd de vraag: wat hebben deze oude teksten ons te vertellen, en wat betekent het voor onze tijd? Chris hield niet van mooie verhaaltjes en inlegkunde, zijn adagium was: je moet trouw blijven aan de teksten, aan wat er staat.



Op liturgisch gebied heeft Chris vernieuwingen aangebracht; en hij was betrokken bij de oprichting van vocaal ensemble Jubilate, bij de maandelijks Evensong en bij het jaarlijkse 'Festival of lessons and carols' in de Catharinakerk.

Op 23 juni 2024 ging Chris de laatste keer voor, in de Ontmoetingskerk; zijn lijf was op, maar zijn geest bleef tot het laatste toe glashelder. Chris leefde als een tsaddiek, als een rechtvaardige, die Gods wil en woord zocht en daarnaar leefde. Op 5 maart was de afscheidsdienst in het kerkje in Bergeijk, de laatste gemeente waaraan hij als predikant verbonden was, en daar hebben we hem ook begraven.

Het lied van Henriette Roland Holst was hem dierbaar en dat hebben we samen aan zijn graf gezongen:

*Dit ene weten wij, en aan dit één houden wij ons vast in de duistere uren,
er is een Woord dat eeuwig 'lijk zal duren en wie 't verstaat die is niet meer alleen.
Dat hij nu mag rusten in vrede en dat zijn gedachtenis ons tot zegen is.*

Anneke Nieuwenhuizen

Evensong in de Cathrien



Op zondag 12 april zal er een bijzondere Evensong zijn. Het zal een gedachtenisviering zijn voor ds. Chris Mondt, rond de veertigste dag na zijn overlijden op 1 maart.

Samen met Fred Vonk en Ruud Huijbregts was Chris Mondt initiatiefnemer voor het oprichten van de Stichting Oecumenische Koorvespers en de Capella Vesperale.

De Evensong zal verzorgd worden door leden van de Capella Vesperale, het kamerkoor Jubilate (waar Chris Mondt ook vanaf het begin bij betrokken was) en gastzangers.

In de Evensong zal muziek klinken die eerder te horen was bij een jubileumviering in 2004.

Zelf gaf Chris Mondt de liederen aan, waarbij een lied van een groot leermeester voor Chris, Adriaan C. Schuurman, is opgenomen als zondags-

lied, twee Engelse hymns waar hij dol op was, en twee stukken van Fred Vonk in opdracht geschreven en opgedragen aan Chris Mondt. Tenslotte hebben wij het Magnificat en Nunc Dimittis van Herbert Brewer opgenomen, één van de favoriete Canticles van Chris.

De viering zal plaatsvinden op zondag 12 april om 16.00 uur in de Catharinakerk.

Bert Jan van Haarlem

Samen naar de kerk in april 2026

De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl

Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen

Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.

Woensdag 1 april 2026

Johanneskerk 19.30 uur vesper

Donderdag 2 april 2026 Witte Donderdag

Johanneskerk 19.30 uur **Collectedoel: Algemeen Kerkenwerk**
 gezamenlijke viering Johannesgemeente en De Kapel
 Kerk in Son 20.00 uur ds. W. van Seventer
 Kruispunt 19.30 uur ds. W. Gugler
 Ontmoetingskerk 19.30 uur liturgiecommissie
 Lutherse gemeente 19.00 uur ds. B.J. van Haarlem

Vrijdag 3 april 2026 Goede Vrijdag

Johanneskerk 19.30 uur **Geen collecte in verband met offer van onze Heer**
 ds. B.J. van Haarlem
 gezamenlijke viering De Kapel en Johannesgemeente
 dienst door voorbereidingsgroep
 Kerk in Son 20.00 uur ds. W. Gugler
 Kruispunt 19.30 uur dhr. L. Wijbenga
 Ontmoetingskerk 19.30 uur ds. E. van der Panne
 Lutherse gemeente 19.00 uur

Zaterdag 4 april 2026 Paaswake

Johanneskerk 21.00 uur **Collectedoel: Ervaring die Staat**
 ds. K.M. Wuijster
 Kerk in Son 20.00 uur ds. W. van Seventer
 Kruispunt 19.30 uur ds. W. Gugler
 Ontmoetingskerk 21.30 uur liturgiecommissie
 Lutherse gemeente 19.00 uur ds. H. Cuperus

Zondag 5 april 2026 Pasen

Johanneskerk 10.00 uur **Collectedoel: Kerk in Actie - Werelddiaconaat**
 12.00 uur ds. K.M. Wuijster
 pastor J. De Schepper
 oecumenische viering (De Kapel)
 Kerk in Son 10.00 uur mevr. A. Nieuwenhuizen
 Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur geen bijeenkomst
 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B.J. van Haarlem
 Lutherse gemeente 10.30 uur ds. E. van der Panne

Zondag 12 april 2026

Johanneskerk 10.00 uur **Collectedoel: door de wijken zelf in te vullen**
 12.00 uur ds. P.J. Rebel
 pastor R. Kosterman
 oecumenische viering (De Kapel)
 Kerk in Son 10.00 uur ds. B.J. van Haarlem
 Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur aanbidding
 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. L. Grosheide
 Lutherse gemeente 10.30 uur mevr. C.M. van Huijzen

Zondag 19 april 2026

Johanneskerk 10.00 uur **Collectedoel: Algemeen Kerkenwerk**
 12.00 uur ds. B.J. van Haarlem
 Viering Velerlei (De Kapel)
 Kerk in Son 10.00 uur ds. A. van der Meiden
 Kruispunt 10.00 uur mevr. T. Broere
 19.00 uur gastpredikant
 Ontmoetingskerk 10.00 uur dhr. L.T. Wijbenga
 Lutherse gemeente 10.30 uur dr. E. Cosius

Zondag 26 april 2026

Johanneskerk 10.00 uur **Collectedoel: PKN - Missionair werk**
 12.00 uur gezamenlijke dienst in Son
 pastor J. De Schepper
 oecumenische viering (De Kapel)
 Kerk in Son 10.00 uur mevr. B. de Waal-van der Vlies
 Kruispunt 10.00 uur ds. W. Gugler
 19.00 uur bijbelacademie
 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. M. van den Beld
 Lutherse gemeente 10.30 uur mevr. I. Roodhuijzen

Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven

Donderdag 16 april - 15.30 uur

Leerhuis in de zijzaal van de Johanneskerk

onder leiding van Alex van Heusden.

Onderwerp: Salomo in zijn wijsheid

Michel Besnard

Stichting
Oecumenische
Vieringen
Eindhoven

Collecte

U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van uw wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectedoel.

Wie Wat Waar

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorzitter: dhr. H. Grootjans,
p/a Camphuysenstraat 4,
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE

Voorzitter: mw. D. Verburg-Burger,
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Predikant: vacant
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,
De Sitterlaan 80, 5505 AE Veldhoven,
tel: 06-19356774, e-mail:
ehvzuid.kerkelijkwerker@pkn-eindhoven.nl,
niet bereikbaar tussen donderdag 18.00 uur en
zaterdag 10.00 uur
Scriba: mw. A.M. van Bergen,
Oudaen 82, 5653 KH, tel. 06-10958037,
e-mail: ehvzuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
Pastorale kerngroep, e-mail:
ehvzuid.kerngroeppastoraat@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging:

Strijp-Gestel-Meerhoven:
dhr. T. Schneider, tel. 2518614
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE

Predikant: mw. K.M. Wuijster,
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: vacant
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751,
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:

dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE

Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullingspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623,
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl
Scriba: mw. G. van den Bos-van Voorst,
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533,
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE ZUID-NEDERLAND

Predikant: vacant
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2,
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK

Eindhoven-Zuid,
Floor de Nooij, tel. 2122563,
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl
Johannesgemeente,
Linda van Dijk, tel. 06-10258550,
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan,
e-mail: bertenhanna@gmail.com

STUDENTENPASTORAAT/TINT

Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS

GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl
Mw. K. Seijdel, e-mail: info@zinlab.nl,
tel.06-17137235

INLOOPHUIS 't HEMELTJE

Voor informatie zie rechts onderaan op de
middenpagina's.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN

Voor informatie zie rechts onderaan op de
middenpagina's.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant

Tel. 0800-0432 (gratis)
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)

Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant

Uitgave van de Protestantse Gemeente Eindhoven
pkn-eindhoven.nl
periode: : 05-04-2026 t/m 02-05-2026

Jaargang 55, no. 4

Samen

Versijnt 10 maal per jaar

Adres Hoofredactie van SAMEN

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofredactie van SAMEN

Jaap Stooker, Gea Vos en Joke Wytzes-de Bie

Attentie

Het volgende SAMEN-nummer:
03-05-2026 t/m 06-06-2026

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:

- **13 april:** kopij voor het wijkbericht bij de wijkredactie
- **15 april:** complete wijkbericht bij de hoofredactie
- **8 april:** kopij van schriftelijke reacties op artikelen bij de hoofredactie
- **15 april:** kopij voor het overige gedeelte bij de hoofredactie

Kerkelijk Bureau

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven

IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v.
Protestantse Gemeente Eindhoven
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen

U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v.
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN

IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt
overgenomen, dan met bronvermelding.
Op de foto's rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto's hebben
hun toestemming voor publicatie verleend.

Drukwerk: Snep

Life events (levensgebeurtenissen)

Geboren worden, ouders worden, je eerste vriendje of vriendinnetje, opa en oma worden, het verhuizen weg van je ouders, trouwen, oorlog, een ziekte doormaken, het overlijden van een geliefde. Het zijn allemaal life events die we maken. Nu in deze tijd, maar ook vroeger al. Al deze gebeurtenissen maken een indruk op je en vormen je, of hebben je gevormd tot wie je bent. Maar hoe zit dat dan als je weet dat je zult gaan sterven. Heel veel mensen nu, maar ook vroeger, wisten dat hun dood naderde. Door ziekte, doordat ze ter dood veroordeeld werden/worden. Wat dan, noem je dat ook een life event voor de persoon zelf of is dat er meer een voor de mensen om je heen...

Als ik eerlijk moet zijn denk ik dat het allebei is. Voor jezelf maar ook voor de mensen om je heen.

Als ik dan denk aan de tijd van Pasen waarin Jezus weet dat hij zal moeten sterven, moet dat voor hem een life event zijn. Iedereen om hem heen heeft het nog niet door. Toch merk je in de verhalen dat Jezus zich steeds meer terugtrekt, zichzelf en zijn leerlingen begint voor te bereiden op zijn dood en toch willen de leerlingen er niet aan. Zijn leerlingen hadden hem tot dat moment nog volledig vertrouwd, ze adoreerden hem, Hij was de Messias. Echter, als het dan toch zover is en Jezus het tijdens het Laatste Avondmaal dan ook echt concreet maakt door te zeggen dat iemand hem zal verraden, worden ze bang. Ze beginnen te vragen: Ik ben het toch niet, Heer? Ik zal U nooit verraden Heer!

En toch... op het moment dat Hij wordt verraden door Judas, vluchten ze alle kanten op. Als ze aan worden gesproken door omstanders die zeggen dat ze bij Jezus horen, liegen ze en ontkennen dit, bang dat hen hetzelfde lot te wachten staat.

Wat moet Jezus zich alleen gevoeld hebben. Verraden en verloochend door zijn leerlingen, zijn vrienden. Zijn Vader die het allemaal maar laat gebeuren ondanks zijn smeekbede in de tuin van Getsemane. En de menigte die hem eerst nog adoreerde heeft zich tegen hem gekeerd. Hij wordt gemarteld en gedwongen zijn eigen kruis te dragen. Als hem dat door zijn wonden niet meer lukt, wordt er iemand anders gedwongen dit te doen. Niet uit steun dus maar gedwongen. Nogal een lot wat je te wachten staat en waarvoor?



Als een zee van liefde

door: Martin Alfsen

originele titel: Like a mighty river.

Vertaald door: Elly Zuiderveld- Nieman

Soms moet ik denken aan wat Jezus deed, waarom Hij zoveel om mij geeft. Dat Hij hier op aarde kwam en dat Hij voor dat kruis gekozen heeft.

Omdat Zijn licht straalt als de morgenzon en Zijn goedheid stroomt als een zee van liefde en dat geeft mij kracht in de diepste nacht, ik weet Zijn liefde brengt mij thuis bij Hem.

Als ik Hem zien zal, oog in oog, dan zullen wij voor altijd samen zijn. Geen angst, geen zorgen en geen eenzaamheid, want Hij draagt mij voorbij verdriet en pijn.

Omdat Zijn licht straalt als de morgenzon en Zijn goedheid stroomt als een zee van liefde en dat geeft mij kracht in de diepste nacht, ik weet Zijn liefde brengt mij thuis bij Hem.

Voor het zondenvrij maken van de mensen? Mensen die vrolijk doorleven op de manier zoals ze al deden? Ja, uit liefde voor ons ging Hij dit vreselijke einde tegemoet. Een life event voor hem maar ook voor zijn moeder, de leerlingen en de mensen van toen.

Toch werkt het nog steeds door in deze tijd. Elk jaar staan we hier weer bij stil en ieder jaar denk ik weer, we mogen hem op onze blote knieën danken dat Hij dit voor ons gedaan heeft en dat Hij onze vriend bleef terwijl al zijn vrienden hem in de steek lieten. Hij had niemand meer waar Hij op kon steunen. Het zijn de life events waarbij je erachter komt wie je echte vrienden zijn, want net als bij Jezus zullen mensen die wij als echte vrienden zien, ons in de steek laten, maar in hem hebben wij een echte vriend. Iemand die er altijd voor ons is en zal zijn en die ons belooft een plekje voor ons te bereiden voor het moment dat wij hem mogen zien.

Karen Visser

Golgotha

Tekst & Muziek: Jan Visser

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha
Dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta,
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen,
Dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen.

Ik hoor opnieuw zijn stem die roept het is volbracht
En daarna wordt het stil het is donker als de nacht
Toen stierf hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit dat hij dit deed voor mij

Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil
Ik bid met heel mijn hart wat ik hem zeggen wil.
Heer aan dat houten kruis droeg u de straf voor mij
Ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij