



Joachim & Anna

**Lezing Händels “Messiah”, het klinkende woord
Door Jos Thomassen, dinsdag 10 december -
14.00 uur- Johanneskerk
Mercuriuslaan 1 B**

Händels ‘Messiah’ is een absoluut meesterwerk en een van de meest uitgevoerde oratoria.

Jos Thomassen heeft als dirigent dit oratorium enkele malen mogen instuderen en uitvoeren en kan er enthousiast over vertellen. Het geheel zal rijk geïllustreerd worden met klinkende muziekvoorbeelden.

Een laagdrempelig verhaal dat ook niet muzikaal geschoolden zal kunnen boeien. Voor kenners en geoefende luisteraars zijn er wellicht verrassende inzichten of diepere betekenislagen in de muziek te ontdekken. Daardoor zal men nog meer van dit werk kunnen genieten.

We beginnen de middag als altijd om 14.00 uur. Na een pauze wordt de lezing voortgezet en is er ruimte voor vragen. We sluiten om 16.00 uur af en daarna is er gelegenheid iets te drinken. Een vrijwillige bijdrage is welkom- er staat een doos in de hal.

Voor ons is het belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt, uiterlijk 8 december, met het oog op de catering.

U kunt zich aanmelden via e-mail: joachimenanna@hotmail.com

Iedereen is welkom! ongeacht leeftijd/wijk/ woonplaats/ al dan niet betrokken bij de Johanneskerk