



Ik geloof het wel!

Zes interactieve bijeenkomsten
rond christelijke geloofsvragen

Georganiseerd door de voorgangers van de Protestantse Gemeente Eindhoven

Welkom!

We leven in een snel veranderende wereld. Er zijn grote wijzigingen op veel terreinen. De geopolitiek is ingrijpend veranderd, we leven in de tijd na een grote pandemie, de wetenschap komt met steeds meer nieuwe ontdekkingen. En we móeten ook wel veranderen om te kunnen omgaan met de vragen en problemen van deze tijd. Ook in de kerk verandert er veel.

En hoe is dat met ons eigen geloof? Is dat door de jaren heen hetzelfde gebleven of verandert dat ook? Wat betekent ons geloof voor ons, en is geloof in deze tijd voor ons of anderen nog relevant? Geloven we 't wel?

Met inspiratie uit het boek *Keerpunten of Wat heeft het christendom werkelijk te zeggen?* van Eugen Drewermann (Duitse theoloog, psychotherapeut en schrijver) hebben de voorgangers van de Protestantse Gemeente Eindhoven een programma gemaakt met zes bijeenkomsten rond de klassieke geloofsthema's en -vragen. (U hoeft het boek niet aan te schaffen.)

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven te komen, wordt elk onderwerp *twee keer* behandeld: op een avond én op een middag.

Het zou fijn zijn als u zich aanmeldt bij een van de inleiders van het thema.

Alle informatie per onderwerp vindt u in dit boekje. Er is bij elk onderwerp ruimte voor eigen aantekeningen.

We hopen dat u erbij bent.
Voorgangers PG Eindhoven

Contactgegevens

Werner Gugler - Kruispuntgemeente
w.gugler@filternet.nl / tel. 040-209 7623

Bert Jan van Haarlem – Johannesgemeente
bjvanh57@gmail.com / tel. 040-236 6339

Tjalling Huisman – Wijkgemeente Eindhoven-zuid
tjhuisman27@gmail.com / tel. 0615 695 919

Lieuwe Wijbenga – Wijkgemeente Eindhoven-zuid
l.t.wijbenga@ziggo.nl / tel. 0619 356 774

Kirsten Wuijster – Johannesgemeente
k.wuijster@gmail.com / tel. 040-879 5522

Petra Zweers – kerk in Son
kerkelijkwerkerpetra@gmail.com / tel. 0658 774 450

Adventskerk (Kruispuntgemeente)
Camphuisenstraat 4, Eindhoven

Johanneskerk
Mercuriuslaan 1b, Eindhoven

Ontmoetingskerk (Wijkgemeente Eindhoven-zuid)
Meerkollaan 3, Eindhoven

Kerk in Son
Zandstraat 26, Son en Breugel

1. Hoe kun je de Bijbel lezen?

door	wanneer	waar
Bert Jan van Haarlem / Kirsten Wuijster	dinsdag 26 september om 20.00 uur	Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b
Bert Jan van Haarlem / Kirsten Wuijster	donderdag 28 sept. om 14.00 uur	Ontmoetingskerk Meerkollaan 3

In de jaarthema-bijeenkomsten komen geloofsthema's en -vragen aan de orde als: Wie is God, wat is de goede schepping, wie is Jezus, wat betekent verlossing? Daar is al veel over gezegd en geschreven. Er is een geloofsleer ontstaan. Die kan niet alleen maar herhaald worden, maar moet ook steeds opnieuw klinken. Misschien niet in dezelfde woorden als vroeger. Maar wat zijn dan woorden voor vandaag?

Zeker voor protestanten is de Bijbel een van de belangrijkste bronnen als het gaat om de vraag wat en hoe wij geloven. Veel geloofsvragen beginnen dan ook met vragen naar de Bijbel. Wat is dat voor een boek? Hoe kun je de Bijbel lezen? Wat gebeurt er als je de Bijbel leest?

De belangrijkste vraag is misschien wel: hoe krijgt de Bijbel - een oud boek - betekenis voor het geloof en het leven van mensen in deze tijd? De Bijbel wordt het 'Woord van God' genoemd en daarom gezien als foutloos, onfeilbaar en waar, in de betekenis van 'echt gebeurd'. Maar wat kunnen wij daar mee? Wat bedoelen we als we zeggen dat in de Schrift 'de stem van de Eeuwige klinkt'?

De Bijbel roept bij de lezer nogal wat vragen op, die uitnodigen tot een gedachtewisseling.

Daarom: van harte welkom op deze eerste jaarthema-bijeenkomst. Het zal zeker een heel boeiend gesprek worden!

ruimte voor aantekeningen

Wat betekent de Bijbel voor mij?

Welke verhalen of teksten zijn belangrijk voor mij?

Wat is me in deze avond opgevallen?

Is er iets voor mij veranderd en zo ja wat?

2. De schepping, het kwaad en het lijden

door	wanneer	waar
Bert Jan van Haarlem / Kirsten Wuijster	dinsdag 24 oktober om 20.00 uur	Adventskerk Camphuysenstraat 4
Bert Jan van Haarlem / Kirsten Wuijster	donderdag 26 oktober om 14.00 uur	Ontmoetingskerk Meerkollaan 3

In het scheppingsverhaal lezen we hoe God de aarde schiep, de planten, de dieren en de mensen en dat alles tov was: zeer goed. Maar al vlug lezen we dat Adam en Eva uit het paradijs werden verdreven omdat ze Gods gebod hadden overtreden.

Graag zien we de wereld zoals in het scheppingsverhaal: dat alles goed en mooi en leefbaar is. Paradijselijk.

Maar we weten dat de realiteit weerbarstig is: er is lijden en kwaad in de wereld. En eigenlijk kunnen we dat maar moeilijk rijmen met hoe we het zouden willen, en botst ons verlangen telkens op de realiteit. Als God de wereld goed heeft geschapen, hoe komt het dan dat er zoveel niet goed is? En hoe moeten we ons verhouden tot het lijden en het kwaad in de wereld? Wat zegt het eigenlijk over God? God is toch almachtig, of is hij juist machteloos? Is er een duivel? Of doen we er beter aan het hele geloof maar overboord te gooien? Dat is een conclusie die velen trekken. 'Als God het kwaad toelaat in de wereld, dan wil ik die God niet eren.' Of ze concluderen dat God helemaal niet bestaat. Hoe zit het met onszelf? Hoe verhouden wij ons tot het lijden dat we tegenkomen in ons leven? Welke vragen stellen we aan onszelf, elkaar, en God - en welke gaan we uit de weg? Een avond dus met veel vragen waarbij we gaan zoeken naar voorlopige antwoorden en vooral: delen in elkaars ervaren, kennis en inzichten. Met een vleugje theologie erbij. Je bent van harte welkom!

ruimte voor aantekeningen

Wat betekent het kwaad?

Kan een goede God het kwaad toestaan?

Welke ervaring heb ik hier zelf mee?

3. Christologie / wie is Jezus?

door	wanneer	waar
Werner Gugler	maandag 20 nov. om 20.00 uur	Adventskerk Camphuysenstraat 4
Werner Gugler	woensdag 22 nov. om 14.00 uur	kerk in Son Zandstraat 26

De kern van het christelijk geloof draait in feite om één persoon: Jezus van Nazareth. Het gaat niet (primair) om levensstijl of wat mensen moeten doen voor God maar om wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft voor God en voor de wereld.

Wie was deze bijzondere man die door mensen geliefd en gehaat werd?

De christelijke kerk heeft er meer dan vierhonderd jaar aan gewerkt om het geheim van Christus in een formule weer te geven. De prachtig geformuleerde woorden waren een antwoord op de vragen en uitdagingen van toen. Maar de antwoorden in de vorm van leerstellige dogma's en belijdenisteksten ervaren velen vandaag als stijf en levenloos – misschien ook omdat de vragen van toen niet onze vragen zijn.

Wij willen daarom opnieuw terug naar de bron en zelf de vraag stellen wat er nu zo buitengewoon boeiend en relevant is aan deze man uit Nazareth.

Van harte welkom!

ruimte voor aantekeningen

4. Soteriologie (oftewel verzoeningsleer)

door	wanneer	waar
Tjalling Huisman / Petra Zweers	dinsdag 16 januari om 20.00 uur	Ontmoetingskerk Meerkollaan 3
Tjalling Huisman / Petra Zweers	woensdag 17 januari om 14.00 uur	Kerk in Son Zandstraat 26

Zonde!

We kennen het woord uit de kerk en we roepen het als er een glas wijn omvalt. Maar wat betekent het woord eigenlijk? En welke uitleg geeft u zelf aan dit woord?

En hoe komt het begrip *zonde* in de Bijbel voor? Te denken valt aan een van de bekende zinnen: *Zie, het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt.*

Bij zonde hoort verlossing. Maar waarvan moeten we dan verlost worden? En door wie of wat? In de loop van de eeuwen is er heel wat gezegd, geschreven en gepreekt over zonde en verlossing. Geloven we dat zoals we het ooit hebben geleerd? Hoe zien we dat nu?

Weer heel wat om met elkaar over te praten.

Ruimte voor aantekeningen

Hoe zie je zonde en verlossing?

Waarvan moeten wij verlost worden?

5. Oh my God (OMG) – beelden van God

door	wanneer	waar
Tjalling Huisman / Lieuwe Wijbenga	woensdag 21 februari om 20.00 uur	Johanneskerk Mercuriuslaan 1b
Tjalling Huisman / Lieuwe Wijbenga	donderdag 22 februari om 14.00 uur	Adventskerk Camphuysenstraat 4

Een goed protestant maakt natuurlijk geen beelden van God maar gooit ze liever stuk. Toch heeft ieder mens - gelovig of niet - een godsbeeld. Voor de een kan diens godsbeeld een reden zijn om helemaal niet meer te geloven in een god: 'als God zo is, dan hoeft het voor mij niet'. Voor de ander is diens godsbeeld juist iets dat je koestert en dat je overeind houdt.

Hoe dan ook: het beeld van God verandert door de tijd heen, en ook vaak tijdens je leven. Als kind heb je meestal een andere voorstelling van God dan als vijftigjarige. Godsbeelden worden misschien soms stuk gegooid, vaak *vallen* ze ook gewoon in stukken. Vraag daarbij is wat jouw godsbeeld over God zegt en wat het over jou zegt.

We gaan in deze bijeenkomst onze voorstellingen van God uitwisselen. We kijken naar hoe tijdgebonden of juist hoe tijdloos godsbeelden zijn. En we proberen onder woorden te brengen wat voor ieder van ons onopgeefbaar is in onze voorstellingen over God.

Van harte welkom.

ruimte voor aantekeningen

6. Ik geloof 't wel

door	wanneer	waar
Kirsten Wuijster / Petra Zweers	woensdag 10 april om 14.00 uur	Kerk in Son Zandstraat 26
Kirsten Wuijster / Petra Zweers	donderdag 18 april om 20.00 uur	Johanneskerk Mercuriuslaan 1b

De laatste bijeenkomst van het jaarthema met als titel 'Ik geloof 't wel'. Hoe leggen we de klemtoon als we dit zeggen?

In de afgelopen bijeenkomsten hebben we een aantal thema's en geloofsvragen besproken. Wat heeft dit u/jou opgeleverd? Is er wat veranderd door met elkaar spreken over geloof en zo ja wat? Wat kun je nog steeds of opnieuw be-amen? En wat niet? Wat is voor u/jou onopgeefbaar in het leven?

Misschien komen we tot een soort geloofsbelijdenis. In mooie zinnen of met enkele woorden. In beelden of muziek.

Let op dat we deze keer eerst een middagbijeenkomst hebben en daarna een avond-.

ruimte voor aantekeningen